

# Huiskrant

## REGIO OOST



**Gluren  
bij de  
buren!**

## 15 jaar vervoersdienst De Blaauwe Hoeve

Vanwege de relatief grote afstanden op het terrein van De Blaauwe Hoeve is het voor sommige bewoners lastig om gebruik te maken van de vele faciliteiten. Om die reden ging 16 maart 2009 de vervoersdienst van start.

Inmiddels weten vele bewoners en medewerkers de vervoersdienst te vinden/benaderen en zijn ze erg dankbaar voor hun werk. Mensen worden gehaald en gebracht naar

de fysiotherapie, de kapper, het verenigingsleven, het restaurant enz. De vervoersdienst is niet meer weg te denken bij De Blaauwe Hoeve!

We willen de vervoersdienst feliciteren met hun 15-jarig bestaan en we hopen dat deze belangrijke groep voor onze bewoners nog heel lang zal bestaan!

*Team welzijn en Jan Knibbeler,  
redactie huiskrant*

# Van de bewonerscommissie



## Weetjes brandalarm

Wat te doen als het brandalarm "ONNODIG" begint te loeien...

Bij de installatie tegen het plafond hebben we een klein wit doosje gekregen.

In het midden daarvan zit een ronde knop.

Als je DIE KNOP lang na elkaar indrukt....stopt het lawaai.



## Weetjes voordeur

Niets is vervelender dan voor je eigen gesloten voordeur te staan. Soms kun je met de druppel je voordeur niet openen. Je hebt dan de bijgeleverde sleutel nodig. Bewaar die twee dus SAMEN AAN JE SLEUTELBOS of in je tas.

Het kan ook handig zijn die SLEUTEL buiten je appartement aan iemand in bewaring te geven.



## Weetjes verwarming

Probleem met de verwarming ?

Dan moet u zijn bij "ENNATUURLIJK" die onze warmte levert. De klantenservice heeft een nieuw NOOD-DIENST-NUMMER: 085 - 27 - 34 - 567

*Mariëtte van Lysebettens, namens de bewonerscommissie*



## Nieuwjaarsreceptie De Lange Akkers

Het nieuwe jaar moet natuurlijk goed ingeluid worden.

Met een hapje en een drankje, een dansje op de muziek van Luciano, die er weer een gezellige boel van maakte, lukte dat heel goed. Proost op het nieuwe jaar 2024!

Margriet Mulder, team welzijn

## EVEN VOORSTELLEN

# Coco



Hallo, ik ben Coco

Ongeveer eens per maand kom ik op bezoek op de PG afdelingen in Oost Zeeuws-Vlaanderen als MiMakker, zo'n 20 afdelingen in totaal. Als Coco verplaats ik mij in de belevingswereld van de ander, ik sluit aan bij de sfeer en emoties in het hier en nu. Coco is als het ware een maatje.

Coco bekijkt iedere keer de situatie opnieuw, lichaamstaal, houding en woorden die iemand gebruikt spelen hierbij een belangrijke rol. Improviseren en vooral de regie bij de ander neerleggen.

Coco aan het woord:

*“Het echte menscontact van hart tot hart is iets wat mij enorm aanspreekt. Een goed gevoel krijg ik echt als ik samen met de ander kan opgaan in diens wereld. Meestappen met de ander in blijdschap, boosheid, verdriet, pijn, chaos enz. Dit samen kunnen beleven en samen een weg hierin vinden. Als je loslaat komen er vaak hele mooie dingen en momenten als vanzelf op je pad, een soort cadeautje.”*

Een goed gevoel krijg ik echt als ik samen met de ander kan opgaan in diens wereld.

# Het leukste feestje van het jaar

Het leukste feestje van het jaar...Carnaval op De Blauwe Hoeve. Wat een leuk feest hebben we met zijn allen weer neergezet. Zaal vol met feestgangers, DJ Bee, Sietske de Flierefluiter, Raad van Elf, Jeugdraad en de Dwaile van Ulst.

Iedereen heeft zo genoten, gezongen en de polonaise gedanst. De middag was eigenlijk te kort. Laat het maar snel weer carnaval zijn of wie weet komende zomer... Brabantse nachten..., maar dat moet verder nog even geheim blijven.

*Linda Burm-Asselman, team welzijn*



## Carnaval op De Baronie

Prins Christian de eersten en zijn hofdames kwamen een bezoekje brengen aan de bewoners van De Baronie. Hoe leuk is dat!





# Alaaf!

Op de laatste dag van de Carnaval, dinsdag 13 februari, was het feest in De Lange Akkers. Jan van Waterschoot speelde carnavalskraker na kraker en daar werd volop op gehost. Of dat nu op de stoel was of de polonaise lopend door de zaal.

Ieder kreeg een pet op of een kiel aan. Het was een gezellige, dolle boel, zoals dat hoort met Carnaval.

*Margriet Mulder, team welzijn*

## Smullen maar!

Als er wat te vieren valt dan proberen we daar op De Lange Akkers aan mee te doen.

In gesprekjes kwam naar voren dat het op maandag 8 januari “verloren maandag” was en dat dat gevierd werd met worstenbroodjes of appelbollen.

Wij kozen voor warme appelbollen, vers gebakken door bakker Otto op de Belse Koewacht. Heerlijk!

En op 2 februari is het “Maria – lichtmis”. Wat van oudsher gevierd wordt met pannenkoeken. Ook deze lieten we vers bakken door Daniëlla van de Pannenkoekwagen. Ieder kon zo veel eten als hij/zij wou. Naturel, met spek, rozijnen of appel. Nogmaals: Heerlijk!

*Margriet Mulder, team welzijn*





## Handwerkclub De Vlijtige Liesjes

nieuw leven  
ingeblazen

Welzijn heeft een nieuwe vereniging op De Blaauwe Hoeve: Handwerkclub "De Vlijtige Liesjes". En vlijtig waren ze, onze twee vrijwilligers Trees Adriaansen en Anita Serrans zijn deur aan deur geweest in De Blaauwe Hoeve om bekendheid te geven aan deze kersverse nieuwe start.

In 2002 werd de handwerkclub opgestart in het oude gebouw en nu op 6 maart 2024 "borduren we verder" met geheel nieuwe bezoekers. Het werd een erg leuke middag met een bonte verzameling gezellige dames met een diversiteit aan talenten: breien, borduren, haken en vooral lekker veel kletsen. Om de prijs laag te kunnen houden neemt men zoveel mogelijk materiaal zelf mee. Oproep: hebben jullie nog wat breiwool over? Graag naar Welzijn brengen. Ook zin om deel te nemen? Dat kan, elke woensdag van 10 tot 11.30 u. Kosten € 2,- incl. koffie in de Perk en Pauluszaal achteraan de grote Truffinozaal.

*Cyriana Messens, team welzijn*

## Pannenkoekendag bindt jong met oud



8 maart was het de Nationale Pannenkoekendag. Wederom een leuke samenwerking met Kindcentrum De Moerschans.

De kinderen bakten er samen met onze vrijwilligers goed op los. Er gingen heel wat pakken pannenkoekenmix doorheen.

Er ontstonden leuke gesprekken tussen jong en oud.

*Linda Burm-Asselman,  
team welzijn*

## Wees attent bij rare telefoontjes, appjes of mailtjes



Op 13 maart vond er een bijeenkomst plaats over Cybercrime Preventie. In een overvolle Truffinozaal van De Blaauwe Hoeve werd een presentatie gegeven. Er werden allerlei voorbeelden vertoont over hoe criminelen via telefoontjes of appjes of mail proberen geld af te troggelen. Iedereen kan slachtoffer worden. De belangrijkste boodschap is hierbij: vertrouw je het niet, verbreek de lijn en vraag na.

Een bezoeker vertelt: "Het was zeer nuttige informatie, je hoort er zo veel over. Nu weet ik meer wat ik kan doen." Met dank aan de prettige samenwerking met Gemeente Hulst, lokale banken, Politie Zeeland en Burgemeester Ilona Jense.

*Cyriana Messens, team welzijn*



## Een mooi bloemstuk voor Pasen



Achttien creatievelingen begonnen maandagmiddag 18 maart in de Truffinozaal van De Blaauwe Hoeve aan hun lentestuk.

Mieke had haar best weer gedaan om verschillende stukken te maken waaruit ze konden kiezen. Gele accenten voerden deze middag de boventoon. Marian was deze middag ook aanwezig om een handje extra bij te kunnen steken. Bij velen zal er nu met Pasen een mooi bloemstuk op tafel staan.

*Melissa de Kesel, team welzijn*

# Bijzonder moment in geschiedenis kapel

## vooraf

Onze wereld en onze samenleving zijn altijd in beweging. Daardoor hebben we steeds met allerlei veranderingen te maken, groot en klein. Dat geldt sinds de jaren '60 heel duidelijk voor de plaats die kerk en geloof in onze moderne samenleving hebben. Geloven is niet vanzelfsprekend meer en de Kerk heeft in onze tijd hooguit een kleine bijrol in het leven van de moderne mens.

## situatie in onze kapel

Die ontwikkelingen gaan aan onze kapel niet voorbij. We mogen heel dank-

ten en vrijwilligers ontkomen wij ook niet. Over niet al te lange tijd mag ik 'van Drees ga trekken' en onze vrijwilligers zijn ook al op leeftijd.

## de koren

In de afgelopen tijd zagen we dat het moeilijk was om onze beide koren, 'Cantalegria' en het 'Blaauwe Hoeve Koor', op sterkte te houden. Daarom hebben we afgesproken dat onze beide koren vanaf Pasen samengaan.

En dat betekent dat 'Cantalegria' op zondag 17 maart j.l. voor het laatst zelfstandig en onder naam 'Cantalegria'



baar zijn voor hoe het op de zondagen gaat. We hebben gemiddeld tussen de 80 en 120 kapelbezoekers en dat zijn aantallen waar men op de meeste andere plekken jaloers op is! Onze vrijwilligers zijn betrokken en enthousiast. Maar het is zo dat de huidige generaties ouderen meer afstand hebben genomen van kerk en geloof. En aan de zorgen die elders voelbaar zijn over de beschikbaarheid van pastorale beroepskrach-

teft gezongen.

Het was de afsluiting van een lange periode in de geschiedenis van onze kapel.

## een stukje historie

Het koor is altijd nauw verbonden geweest met 'De Blaauwe Hoeve', met onze kapel. Het was de heer Guust Pollet die vanaf de opening van 'De Blaauwe Hoeve' in 1968 leiding gaf aan het koor, dat toen bestond uit personeels-



leden en de zusters Franciscanessen die hier werkzaam waren of nog woonden. Langzaam breidde het koor, met de naam 'Blaauwe Hoeve Koor', zich uit. Het koor had diverse dirigenten en de samenstelling van het koor wisselde natuurlijk. Vermeld mag zeker worden dat mevrouw Annie van Kerkhoven-van de Wiel vanaf de oprichting van het koor tot aan haar overlijden vorig jaar een constante factor is geweest en zich altijd met hart en ziel inzette voor 'haar koor'. Altijd verbonden met de kapel, maar met een stuk zelfstandigheid, bleef het koor bestaan en ging verder als eerst 'Good Company' en later 'Cantallegría'. Het koor verzorgde ook uitvoeringen en zong op andere plekken, bij diverse gelegenheden. In de afgelopen jaren werd het koor helaas zwaar getroffen door het ernstig ziek worden en het overlijden van diverse

### **dankbaar verder gaan**

We zijn heel dankbaar voor de trouwe inzet van de koorleden die nu met ons andere koor samen gaan zingen. Enkele van hen zingen al ruim dertig jaren in en voor onze kapel en dat verdient grote waardering.

We zijn heel dankbaar dat alle koorleden onder de naam 'Blaauwe Hoeve Koor' nu bereid zijn elke zondag de viering in de kapel te willen verzorgen. In plaats van ééns in de veertien dagen zingen, nu elke week. Ze doen het toch maar, zodat wij een mooie viering met zang zullen hebben.

Ik ben heel trots op onze koorleden en op onze vrijwilligers en ik ben heel dankbaar dat we met zoveel mensen op de zondagen in 'De Blaauwe Hoeve' ons geloof mogen vieren.

We sluiten onze ogen niet voor de



koorleden. We moesten afscheid nemen van Petra Alsema, Sjannie van Beijsterveld, Jo Verstraeten, Wies de Bakker, Johan Burm, Annie van Kerkhoven, Lilian Lossie. Met als ingrijpend maar onontkoombaar gevolg het afsluiten van dit stuk geschiedenis: zes-en-vijftig jaar koor, zingen in en voor de kapel.

veranderingen die gaan komen en die in geest van deze tijd ook onvermijdelijk zijn, maar we genieten voorlopig van wat nog kan!

*Kees van Geloof, geestelijk verzorger*



## De Zonnetrein gaat weer rijden

Iedere maandagochtend kun je met de Zonnetrein mee voor een gevarieerd ritje door de polder van Hulst om ergens iets te bezichtigen en te drinken. Via de Markt van Hulst rijden we weer retour naar De Blaauwe Hoeve.

Instappen kan om 9.00 uur aan de Markt en om 9.20 uur aan de rotonde van De Blaauwe Hoeve. Daar vertrekken we om 9.30 uur. Rond 12.00 uur zijn we weer terug.

Ouderen van buitenaf zijn ook welkom, maar bewoners van De Blaauwe Hoeve hebben voorrang.

*Arnold Verbist, planner/chauffeur/gids Zonnetrein*



## Ga je mee op wintersport?

Regelmatig hoor je over familie of kennissen die op wintersport gaan of zijn geweest.

In De Lange Akkers kwam het gesprek tijdens de koffie hier ook op. Maar wat is dat nou precies: “wintersporten” en après-skiën”? Dat wilden we zelf ook wel eens meemaken.

Dus regelden we een dagje wintersport met après-ski. “Moeten we dan zelf ook skiën?”, was al gauw de vraag. Nee, wij gaan alleen après-skiën, misschien wel zo verstandig.

De bus vertrok uit Koewacht op 27 februari en op 5 maart richting de skihal in Terneuzen. Daar zagen we de jeugd skiën en snowboarden. Zelf genoten we van warme chocomel met een appelstrudel. We mochten zelfs even in de sneeuw lopen. Het echte wintersport gevoel!

*Margriet Mulder, team welzijn*



# Update over frituur 't Lekker Plekske

Goed nieuws! Er komt een nieuwe frituur! Achter de schermen zijn we volop bezig ons te oriënteren en offertes aan te vragen voor een mooie frituur op het terrein van De Blaauwe Hoeve.

Vorig jaar vatte 't Lekker Plekske vlam door een defecte friteuse, maar gelukkig kregen we toestemming om een andere te plaatsen op dezelfde plek. Wanneer? Dát is nog de vraag.

**OPROEP!** Johan Zegers zal voortaan de frietjes bakken maar hij zoekt nog iemand om hem te helpen met de bestellingen. De frituur is twee keer per maand open. Iets voor jou? Meld je dan aan bij welzijn: 0114 381 321.



**DOE MEE!** We zoeken een leuke nieuwe naam, weet jij iets leuks, schrijf dan een briefje en deponeer het in de witte brievenbus naast de ingang van welzijn, gelegen recht tegenover Brasserie Truffino of mail naar Cyriana Messens van welzijn : [c.messens@zzv.nl](mailto:c.messens@zzv.nl) De winnaar krijgt een waardebon van € 25,- te besteden bij het frituur.



Koffie, muziekje aan en een middagje puzzelen bij Dagbesteding de Dubbele Poort



### Wat zien ze er mooi uit

Vrijdagmiddag 15 maart stond er op De Blaauwe Hoeve in het kader van NL Doet een verwenmiddag op het programma. Er waren verschillende ondernemers die deze middag kwamen helpen.

Chantal van Mylene, Mattie voor therapeutic touch, Manous voor gelnagels, Kitty voor voetreflex en Katty voor drukpuntmassage. Onze bezoekers konden tevens hun nagels laten lakken of een voetbad nemen. De ondernemers en vrijwilligers hebben zich zeker niet verveeld, vele bezoekers lieten zich in de watten leggen.

Ook werd er goed voor de innerlijke mens gezorgd. De gasten konden tussentijds genieten van een gratis wafel en een kopje koffie.

Wat moeten we zonder zulke enthousiaste vrijwilligers. Met veel inzet van hun kant kunnen we terugkijken op een geweldige middag. We ontvingen vele positieve geluiden bij het verlaten van de zaal.

*Veronique en Melissa, team welzijn*



## Verwenmiddag op De Baronie

Vrijdag 15 maart deed De Baronie weer mee aan NL Doet. We hadden een kapster, een dame voor hand en voetmassages en leerlingen van de opleiding toerisme van Scalda uit Middelburg.



Samen hebben deze dames de bewoners van De Baronie een gezellige verwenmiddag bezorgd. Bijna iedereen kreeg een nieuw kapsel en een hand of voetmassage. Ook aan de inwendige mens werd gedacht. Met een lekkere taart en hapjes en drankjes.

*Brigitte Ras, team welzijn*



## Optreden Popkoor 2gether in De Lange Akkers.

Op zondagmorgen 4 februari kwam er een hele groep jonge dames De Lange Akkers binnen gewandeld. Zij waren van "popkoor 2gether" en kwamen een optreden voor ons verzorgen met als thema "Liefde". Het liep tenslotte tegen Valentijnsdag (14 februari).

Het werd een prachtig optreden onder de bezielende leiding van Jos Neve. De dames zongen vlotte liedjes (popsongs). Ze deden dit meerstemmig en heel zuiver. Ieder zat te genieten, mee te zingen en mee te bewegen.

Na afloop kwam iemand in het publiek tot de conclusie dat zij er jaren jonger van geworden was: "Nou ja, dat gevoel heb ik toch".

En dat is natuurlijk een groot compliment voor het koor.

*Margriet Mulder, team welzijn*



## vervolg voorzijde

### Vervoerdienst 15 jaar

Goed contact met de bewoners is zo belangrijk. Op de voorpagina hebben jullie kunnen lezen dat onze vervoersdienst 15 jaar bestaat. Wat vervullen ze een belangrijke taak voor onze bewoners. Het is echt een TOP team!



Vrijwilliger Lex Boers wil zijn ervaringen bij de vervoersdienst met ons delen. Hij zegt:

“Ondertussen zit ik al bijna 10 jaar bij de vervoersdienst. Het contact met de verschillende bewoners is iets wat mij aanspreekt. Ook een grapje wordt enorm gewaardeerd. Dat we vele meters afleggen en daardoor gelijk goed in beweging zijn is mooi meegenomen.”



Op 16 maart bestond de vervoersdienst al weer 15 jaar. Hebt u ze ook gefeliciteerd toen u ze tegenkwam?

*Team welzijn en Jan Knibbeler, redactie huiskrant*



# De bevrijding van Hengstdijk

Mijn herinneringen aan onze bevrijding op 20 september 1944

- door Bert Burggrave -

Dat de bevrijding op tilt was, was duidelijk. Antwerpen was al bevrijd en de Polen en Canadezen rukten op richting Zeeuws-Vlaanderen. Echter de Duitsers boden in Noord-België flinke tegenstand. Het 1ste Poolse pantserdivisie was tot Axel en omgeving doorgestoten en daar op flinke tegenstand van de Duitsers gestoten. 4 dagen duurde de strijd daar en vele Poolse soldaten sneuvelden. Ook de spits van de Basiliek in Hulst was van de toren geschoten. De Duitsers gebruikten die als uitkijkpost en vele boerderijen stonden in brand.

## Kijken vanuit de toren wat er was gebeurd

Maar 't werd 20 september. Zoals op onze dorpen gebruikelijk was, werd er iedere morgen een H. Mis opgedragen. Alle leerlingen van de lagere scholen gingen daar naar toe. Ik was misdienaar. Met twee misdienaars dienden we in de mis. Maar door gebrek aan elektriciteit moest één misdienaar de blaasbalg van 't orgel bedienen en dit was deze morgen mijn beurt. Voor de aanvang van de mis hadden we nog even op ons marktje rond gekeken, want daar waren Duitse militairen gestopt om even te rusten. Ze hadden 2 bussen en een klein kanon bij zich. We liepen naar de kerk. 't Was een beetje mistig en in de verte hoorden we gerommel van geschut. De dienst was nauwelijks begonnen of we hoorden 't geluid van zware ontploffingen en hevig schieten. De organist en ik keken vanuit de toren waar 't geluid vandaan kwam, maar we konden 't niet goed zien. Wel zagen we een drietal boerderijen in brand staan, waaronder de boerderij van de ouders van de organist.

## De Duitsers hadden geen schijn van kans

Na de mis gingen we op onderzoek uit. Wat was er gebeurd? Bij 't gehucht Vogelfort nabij Hengstdijk waren de Duitsers die wij nog op onze markt gezien hadden gestoten op enkele Poolse tanks die onmiddellijk 't vuur openden. De Duitsers hadden geen schijn van kans. Enkele Duitsers verstopten zich in 't naast gelegen bietenveld en in de arbeidershuizen naast de dijk. Al snel werden ze gevangen genomen. Hun commandant had zich onder een brug verstopt, maar ook hij werd gevangen genomen. Door enkele Poolse soldaten werden de gevangen genomen Duitsers afgevoerd. De Duitsers probeerden via de binnenwegen naar Terneuzen te ontsnappen om zo de Schelde over te steken richting Zuid-Beveland.

De Poolse tanks reden naar ons dorp Hengstdijk. En we waren bevrijd. Overal stonden nu tanks met Poolse soldaten.



*De ravage op het Vogelfort die daar achterbleef na de bevrijding.*



*Een foto van eind september 1944. Poolse soldaten en enkele dorpsgenoten. De foto is gemaakt tussen de Lindeboom en de boerderij van de familie Verbrugge. De dames van links naar rechts: Annie en Berta van Stevendaal en Lenie en Marie Merk.*

De bevrijding had voor ons gezin toch nog een kater. Hierover straks meer.

### **Munitie en handgranaten die achterbleven.**

De Duitsers hadden in de huizen ook munitie en handgranaten achtergelaten. Één van de bewoners was zo dom om aan zo'n granaat te prutsen. Dit moest hij met de dood bekopen. Hij was dan ook 't enige slachtoffer van dit treffen. Dit terugtrekken van de Duitsers was overigens een chaotisch gebeuren, want zowel op 't land als op zee wisten de geallieerde vliegtuigen de Duitsers te vinden. Ook 's nachts. Wat ze niet mee konden nemen lieten ze achter. Voertuigen staken ze in brand, hun paarden lieten ze los of schoten ze dood. De Polen vertrokken. Zij hebben later Breda bevrijd.

### **Engelsen bij ons thuis**

Andere militairen kwamen, nu Engelsen. Bij ons thuis werden er vijf ingekwartierd. In de omgeving van Hengstdijk en Kampen, ook weer een gehucht bij Hengstdijk, werden zeer grote kanonnen geplaatst. Thuis hadden we een opkamer. Door de militair-

ren werd die ingericht als vuurleidingscentrum. Overal liepen telefoondraden en 't stond vol met telefoons. Toen de opstellingen klaar waren begon 't schieten naar de overkant, wat met enorme knallen gepaard ging. Alle ramen moesten dan open.

### **Met amfibievoertuigen naar de overkant**

Tevens werden er voorbereidingen getroffen om de Schelde met amfibievoertuigen over te steken. Nabij Kleverhille/Ossensisse werd de top van de zeedijk eraf geschoven zodat deze vaar/voertuigen makkelijker 't water in konden. Zij voerden richting Baarland op Zuid-Beveland. Kwamen ze terug, dan brachten ze soms krijgsgevangenen mee. De strijd verplaatste zich via West Zeeuws-Vlaanderen, waar ook flink gevochten en gebombardeerd is, Oostburg en Breskens, naar Walcheren en Zuid-Beveland en zo naar Brabant. Toen de Schelde vrij was en de haven van Antwerpen gebruikt kon worden waren we nog niet van de Duitse terreur af.

### **De schrik van een V1 bom**

We kregen in Oost Zeeuws-Vlaanderen te maken met de V1 bom. Die was wel op de



haven van Antwerpen gericht, maar de besturing was zo onnauwkeurig dat er vele in Zeeuws-Vlaanderen terecht kwamen. Vooral in de omgeving van Graauw. Veel schade hebben ze echter niet aangericht.

Mijn vader maakte toch 't volgende mee: Op een morgen, het was mistig, stapte hij op zijn fiets om naar zijn werk te gaan. Hij was timmerman. Hij hoorde zo'n krenge aankomen en de motor viel stil. Hij wist wat dat betekende. Hij van zijn fiets af en dook onder aan de dijk een droge sloot in. Toen een enorme knal! Hij kreeg een flinke hoeveelheid troep en puin over zich heen, maar mankeerde niks. Hij stond op en een eindje verder kwam ook iemand overeind. Die mankeerde ook niks. Dit bleek de verkering van mijn zus te zijn. Voor ons begon 't normale leven weer.

### **Waar was mijn oudste broer en hoe liep het met hem af?**

Wij waren vrij, maar waar was onze oudste broer Joos (1924)? Joos was net als vader timmerman en werkte op de werf in Terneuzen. In 1943 werd Joos met meerdere jonge mannen op hun werk opgepakt door de bezetter. Met hem nog een aantal jonge mannen van ons dorp en omgeving. Een

gemeente ambtenaar kwam dit thuis vertellen. Moeder moest een pakketje klaarmaken en weg was Joos. Hij moest gaan werken in Eberswalde zo'n 60 km boven Berlijn. Na de overgave van Duitsland kwamen druppelsgewijs jonge mannen terug naar huis, maar Joos kwam niet. Vanuit Walsoorden voer een pont naar Hansweert. Waren er jongens aan boord die terugkwamen uit Duitsland? Voerden zij een vlag? Één van mijn zussen ging iedere dag op de fiets, we hadden er maar één, trouw kijken of Joos erbij was, maar steeds niet. Moeder had 't er zeer moeilijk mee, want er was bekend geworden dat twee jongens nooit meer thuis zouden komen. Maar gelukkig op een dag kwam Joos als laatste van ons dorp thuis. Eindelijk. Wat een feest was dat. Maar hij was totaal op. Doodziek en geheel berooid. Hij was naar huis komen lopen, kon nu en dan meeliften met een militaire wagen die de goede kant opging.

In 1932 ben ik op Hengstdijk geboren en heb er tot mijn 20ste jaar gewoond. Mijn vrouw komt eveneens uit Zeeuws-Vlaanderen.

*A.D. (Bert) Burggrave*



*Dit is een foto van de bevrijding september 1944 door de Polen. Helemaal rechts vooraan staat Joost Maas en daarnaast Annie Maas. Helemaal links tegen de boom Annie van Stevendaal.*



# Dini gaat een dagje op stap in Axel

Mevrouw Dini Lutjeboer ging donderdag 22 maart op stap met een vrijwilliger.

Ze vertrokken in de ochtend met de buurtbus richting Axel naar een tentoonstelling in museum "Het Warenhuis" in Axel.

Ze gingen eerst wandelen in het bos en door de stad. Lekker lunchen bij eethuis Family en daarna de tentoonstelling bekijken: "Ode aan Nederland". Het was een dag met een gouden randje voor Dini.

*Brigitte Ras, team welzijn*



## Mariëtte bedankt!

Mariëtte Lysebettens zwaait af als lid van de cliëntenraad Thuiszorg/Extramurale zorg.

In de vergadering van 17 januari jongstleden heeft Mariëtte Lysebettens afscheid genomen van de cliëntenraad Thuiszorg/Extramurale zorg van ZorgSaam. Mariëtte was het enige overgebleven lid in de cliëntenraad die tevens bewoner is van een van de appartementen op het terrein van De Blaauwe Hoeve.

Voorheen waren de bewoners zelf vaak ruimer vertegenwoordigd in de cliëntenraad. Toen Mariëtte 9 jaar geleden lid werd van de cliëntenraad, behartigde de raad de belangen van de extramuraal wonende cliënten op het terrein van De Blaauwe Hoeve.

Na de fusie met ZorgSaam werd de spanwijdte wat ruimer en werd het de cliëntenraad voor de Thuiszorg/Extramurale zorg van ZorgSaam voor Zeeuws-Vlaanderen. De raad is nadien, om wat meer evenwicht te krijgen, aangevuld met mensen uit Midden- en West Zeeuws-Vlaanderen.

Het was een hele verandering destijds. Van overzichtelijk, ons kent ons en knus, naar groter en meer op afstand. Niet iedereen was er destijds even happy mee, maar tijden veranderen nu eenmaal.

Mariëtte is inmiddels 88 jaar, nog redelijk gezond, een beetje gehoorproblemen, maar ze vond het toch tijd om het stokje

over te dragen aan anderen. Mariëtte heeft wel laten zien dat je tot op gevorderde leeftijd, mits gezond, de belangen van medebewoners kan behartigen. Mariëtte heeft met verve haar werk voor de cliëntenraad gedaan. Ze vatte haar taak serieus op, was bijna altijd met een goed humeur en de nodige humor bij de vergaderingen aanwezig. Ze keek op nuchtere, positief kritische manier naar de agenda-punten. Beetje cynisch af en toe was haar ook niet vreemd. "Papier is geduldig hè?" was soms haar opmerking. Als er zaken waren, die dringend aandacht behoeften in het belang van de bewoners, dan was Mariëtte niet terughoudend om het in te brengen.

Voor al haar inzet, meedenken, vriendschap en enthousiasme de voorbije 9 jaar, willen wij als mede-clieëntenraad-leden, haar hartelijk bedanken. We gaan haar missen en wensen Mariëtte nog vele gelukkige en gezonde jaren.

*Jo van Houte, voorzitter*



# Oud worden in deze tijd

Het is gewoon niet voor te stellen,  
Je moet met een mobieltje bellen,  
Je kunt er ook een tekst op lezen  
Je moet altijd bereikbaar wezen  
En dat kan dus niet gewoon  
Met een vaste telefoon.  
Wil je een treinkaartje kopen,  
Nee, niet naar de balie lopen,  
Daar is niemand meer te zien,  
je kaartje komt uit een machien.  
Je moet dan overal op drukken  
in de hoop dat het zal lukken.  
Pure zenuwsloperij,  
achter jou zie je een rij  
kwaad en tandenknarsend staan,  
want de trein komt er al aan.

Bij de bank wordt er geen geld netjes voor je uitgeteld.  
Want dat is tegen de cultuur, nee je geld komt uit de muur.  
Als je maar de code kent, anders krijg je nóg geen cent.  
Om je nog meer te plezieren, mag je internetbankieren  
Allemaal voor jouw gemak, alles onder eigen dak.  
Niemand die er ooit om vroeg: blijkbaar is het nooit genoeg.

Man, man, man wat een geploeter,  
alles moet met een computer  
Anders doe je echt niet mee.  
Op www en punt be  
vind je alle informatie,  
wie behoedt je voor frustratie?  
Als dat ding het dan niet doet,  
dan word je toch niet goed.  
Maar dan roept men dat je boft,  
je hebt immers Microsoft.  
Ach, je gaat er onderdoor,  
je raakt gewoonweg buiten spoor.  
Nee het is geen kleinigheid,  
oud worden in deze tijd.

*vrijwilligster,  
Marga Broekaert*





## Theo Hermans 102 jaar

Theo is een vaste bezoeker van de kerkdiensten op zondag in de kapel van De Blaauwe Hoeve. Zondag 24 maart jl. (Een dag voor zijn verjaardag) werd hij door diaken Kees van Geloof aan het eind van de dienst gefeliciteerd en zongen alle aanwezigen het “LANG ZAL HIJ LEVEN.”

Theo genoot zichtbaar en zwaaide naar iedereen. Al vele jaren woont Theo in De Blaauwe Hoeve. Eerst samen met zijn vrouw Greet en na haar overlijden alleen in hun appartement. Enige weken geleden liet zijn gezondheid hem plotseling in de steek en sindsdien is hij aan zijn rolstoel gekluisterd en woont hij op de afdeling Bosdreef. Theo is een zeer positief mens en dit in combinatie met een lang, werkzaam leven heeft ervoor gezorgd dat hij 102 is geworden. Samen met zijn familie heeft hij dit gevierd op De Vogel in Hengstdijk. Op de dag zelf, 25 maart, werd hij op de Bosdreef in het zonnetje gezet door het personeel en de bewoners. Ook de kinderen van het dagverblijf kwamen hem feliciteren en toezingen. Nu hij niet meer zelfstandig kan wonen blijft hij positief en aanvaardt hij zijn nieuwe situatie zonder gemor. Zijn vaste uitspraak na het vieren van zijn honderdste verjaardag: Ik heb getekend voor 105. De burgemeester moet dus nog enkele jaren op 25 maart naar De Blaauwe Hoeve komen.

Beste Theo jij bent een voorbeeld voor ons allemaal. Wij hopen nog lang van je te kunnen genieten.

*Liefdevolle groet, Christianne Vioen*





# Terraszonwering voor Hospice 'De Meander'

Het terras van Hospice 'De Meander' op het terrein van De Blaauwe Hoeve in Hulst heeft onlangs een prachtige overkapping gekregen. Zo kunnen cliënten in hun laatste levensfase ook bij minder weer nog aangenaam van de buitenlucht genieten. Als het regent, zitten ze toch droog en als de (voorjaars) zon straks weer gaat schijnen, kan het doek omhoog om de zonnestrallen op te vangen.

Met deze vernieuwing is een wens van het personeel én van de bewoners uitgekomen.

Hiermee kunnen we net weer dat beetje extra comfort bieden in de laatste levens-

fase. En nog mooier: een groot gedeelte van deze zonwering is gefinancierd door Roparun.

De Roparun is een uniek evenement. Deze 500 km lange estafetteloop loopt van Parijs naar de Coolsingel in Rotterdam en is inmiddels een begrip in Nederland. Jaarlijks wordt een fantastisch bedrag opgehaald om het leven voor mensen met kanker draaglijker te maken. Dit bedrag wordt door het bestuur van Stichting Roparun toegekend aan goede doelen, instellingen of projecten die bijdragen aan de missie van Stichting Roparun: "Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven." Sinds 2022 wordt ook de mini Roparun georganiseerd in de gemeente Hulst. Meerdere basisscholen uit de gemeente lopen mee om geld in te zamelen.

Team Hospice de Meander schreef zich in als een van de goede doelen van 2023.

Saskia de Clerck,  
verzorgende in het Hospice:

“Met deze donatie van Roparun is ons balkon voorzien van een mooie overkapping, zodat onze cliënten er optimaal gebruik van kunnen maken.”

Hospice 'De Meander' op locatie De Blaauwe Hoeve in Hulst is een thuis-huis in de laatste fase. Er wordt in 4 éénpersoonskamers palliatieve zorg geboden aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Bij palliatieve zorg gaat het niet om genezing, maar om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. De wensen en behoeften van de patiënt staan centraal in deze ingrijpende levensfase. Inbreng en hulp van familie en mantelzorgers is hierbij heel belangrijk. Samen staan we garant voor veiligheid, geborgenheid en persoonlijke aandacht. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn geschoold in palliatieve zorg en 24 uur per dag is er zorg aanwezig.

*Dagmar Elve – Siersema,  
Adviseur Communicatie*



# Beentjes van de vloer

Frans Timmerman kwam in het najaar 2023 met het voorstel eens een dansmiddag te organiseren in de Truffinozaal van De Blauwe Hoeve.

Dit hebben we zondag 10 maart gerealiseerd. De opkomst was boven verwachting. Wat een gezellige middag was het. Er gingen heel wat voeten van de vloer met een gevarieerd aanbod aan dansen.

Zelfs mij lukte het na al die jaren nog een Quickstep weg te zetten. Uiteraard krijgt deze dansmiddag nog een vervolg. De volgende middag staat gepland op 30 juni! Ieder kan tot die tijd flink gaan oefenen. We zien er al naar uit!

*Linda Burm-Asselman, team welzijn*



**Agendatip:  
30 juni**





Feest bij de opening van het Tuinhuis “De Lommerte”

# “De Lommerte” bestaat 25 jaar!



Hier zie je een deel van de vrijwilligers.



Woensdag 10 april werd het Tuinhuis weer geopend voor een nieuw seizoen. Helaas konden de bewoners niet op het terras zitten aan “De Lommerte”, omdat het nog te fris was om zo lang buiten te zitten. Daarom werd uitgeweken naar de Truffinozaal. Het mocht de pret niet drukken, want het was volle bak.

Het duo Ed en Anita uit Tholen was geboekt om de zaal wat op te vrolijken. Daarin zijn ze meer dan in geslaagd. Met lekkere meezingers ging hun dat moeiteloos af.

Het Tuinhuis “De Lommerte” wordt gerund door wel 22 vrijwilligers:

Marleen, Yvonne, Marjolein, Betty, Lucien, Marian, Tonny, Henk, Hans, Wies (al 25 jaar vrijwilliger!), Wilfried, Desiree, Rita, Marian, Marleen, Wendy, Jan, Karin, Suzanne, Rob, Erik en Janot staan dagelijks voor u klaar van 14 – 17 uur. Ga er maar eens een terrasje “pikken”.

Team vrijwilligers GEFELICITEERD met het 25 jarig bestaan van “De Lommerte”.

*Jan Knibbeler, redactie huiskrant*



# Wat te doen bij een klacht?

Onze medewerkers doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Bespreek dit dan in de eerste plaats met de betreffende medewerker zelf. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de leidinggevende. Een rustig en goed gesprek kan vaak veel oplossen.

## Klachtenfunctionaris

Bieden deze gesprekken geen oplossing, dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris, tel. 0115 – 688 448 of e-mail naar [klachten@zzv.nl](mailto:klachten@zzv.nl). De klachtenfunctionaris luistert, adviseert en bemiddelt.

Voor een klacht met betrekking tot de Wet zorg en dwang kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Zeeland. De klacht dient u schriftelijk in te dienen, Klachtencommissie Zeeland, p/a ViaZorg, Stationspark 2, 4462 DZ Goes.

## Vertrouwenspersoon

Wilt u geen klacht indienen, maar heeft u wel behoefte om over bepaalde gebeurtenissen te praten met iemand? Dan kunt u contact opnemen met onze onafhankelijke vertrouwenspersoon, Kees van Geloof, tel. 0114 - 381317

## Melden huiselijk geweld en ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling en huiselijk geweld is het handelen, of juist het nalaten van handelen, waardoor de oudere lijdt. Iemand kan lichamelijk lijden, maar ook psychisch of materieel. Wanneer je signalen hoort of ziet van ouderenmishandeling of huiselijk geweld, schakel dan hulp in. Ook wanneer je

twijfels hebt of er wel of niet sprake is van ouderenmishandeling.

Neem dan contact op met:

Lune Stegeman (wijkverpleging),  
[l.stegeman@zzv.nl](mailto:l.stegeman@zzv.nl)

Naomi de Ruijter (wijkverpleging),  
[n.deruijter@zzv.nl](mailto:n.deruijter@zzv.nl)

Patries Cabral (Maatschappelijk werk TOz), [p.cabral@zzv.nl](mailto:p.cabral@zzv.nl)

Of bel (anoniem) naar Veilig Thuis voor een luisterend oor en advies: 0800 - 2000. Dit is een landelijk nummer en alle dagen 24 uur bereikbaar!

## Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang regelt de voorwaarden en rechten bij onvrijwillige zorg. Cliënten, familieleden en vertegenwoordigers kunnen contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon als zij vragen hebben, meer informatie wensen of onvrede ervaren. Zij hebben recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert en ondersteunt u bij een oplossing of helpt u bij het indienen van een klacht. De cliëntenvertrouwenspersoon is laagdrempelig. Uw vraag is welkom en veilig.

Heeft u een vraag, een klacht of een probleem? De cliëntvertrouwenspersoon (CVP) van ZorgSaam is Lynda de Bruijn. Zij is volledig onafhankelijk van ZorgSaam. Lynda is te bereiken via telefoon 06 – 2718 7419 en e-mail: [l.debruijn@hetlsr.nl](mailto:l.debruijn@hetlsr.nl).

# Woordzoeker Lekkernijen

P	S	P	E	K	T	A	A	R	T	S	O	I	A	A	L	V
J	M	P	T	N	A	D	N	O	F	E	W	A	F	E	L	N
I	O	E	S	T	G	S	M	A	P	P	E	L	B	O	L	O
P	O	O	P	J	U	P	Z	U	U	R	S	T	O	K	T	B
G	R	N	I	E	O	O	W	I	J	N	B	A	L	T	P	N
R	K	S	H	U	N	L	H	B	K	E	O	K	E	E	O	O
E	O	O	C	O	S	S	A	T	A	L	C	N	E	K	R	B
M	P	E	T	C	J	J	S	B	E	B	R	L	K	A	D	A
O	D	U	U	S	I	I	I	K	R	O	E	Y	A	R	K	P
O	R	L	M	J	L	R	K	M	C	E	Z	L	C	I	E	P
R	O	E	T	I	E	E	F	F	O	T	V	L	U	E	R	E
G	P	V	U	T	R	T	E	B	R	O	S	O	R	U	T	L
A	V	E	M	N	A	A	O	N	A	K	R	L	T	A	T	T
L	E	L	I	R	T	W	G	P	A	L	F	L	E	P	P	A
S	T	J	R	U	M	B	O	O	N	K	G	E	B	A	K	A
R	E	I	P	A	P	P	E	O	N	S	T	O	I	R	G	R
N	R	O	C	P	O	P	P	E	P	E	R	M	U	N	T	T

- APPELBOL
- APPELFLAP
- APPELTAART
- BABELUUT
- BONBON
- CAKE
- CHIPS
- CORNETTO
- DROPVETER
- ECLAIR
- FONDANT
- GEBAK
- GRIOT
- IJS
- IJSCO
- KANEELSTOK
- KANO
- KOEK
- LEKKERNIJEN
- LOLLY
- MERGIJP
- MOORKOP
- NOGA
- NOUGAT
- PEPERMUNT
- POPCORN
- RAKET
- REEP
- ROOMIJS
- RUMBOON
- SLAGROOM
- SNOEP
- SNOEPPAPIER
- SORBET
- SPEK
- TAART
- TOFFEE
- TOMPOUCE
- TOVERBAL
- TREKDROP
- TUMTUM
- ULEVEL
- VLAAI
- WAFEL
- WATERIJS
- WIJNBAL
- ZOETHOUT
- ZUURSTOK

Oplossing: \_\_\_\_\_

Onder alle goede inzenders wordt voor iedere regio, West, Midden en Oost een mooie prijs verloot. U kunt uw oplossing **vóór 1 juni 2024** inleveren bij Team Welzijn.

De oplossing van de woordzoeker van de Huiskrant van jan/feb is: Klaverblad

De winnaars van de woordzoeker "Vervoer" zijn:

**West:** Mevr. Jopie Suurmond, Hooge Platen

**Midden:** Mevr. Zegers, Bachten Dieke, kamer 005

**Oost:** Dhr. M.Gijsel uit Koewacht



## Oplossing puzzel Lekkernijen

---

De woordzoeker is ingevuld door:

Dhr. / Mevr. \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Postcode / Plaats: \_\_\_\_\_

Tel. nr.: \_\_\_\_\_



De grote  
schoonmaak  
kan weer  
beginnen!

## Colofon

De Huiskrant bestaat uit drie regio's: West, Midden en Oost.

De redactie bestaat uit de volgende leden:

**Arianne Koster, Romy Haak-Bracke, Yvonne Verschueren, Marleen Lenders,  
Louïse de la Ruelle, Babs de Schepper, Dagmar Elve en Jan Knibbeler**

Druk en lay-out: **Drukkerij DRUWA**

Teksten voor de volgende Huiskrant kunt u **vóór 6 juni 2024** mailen naar:

Editie Midden: [huiskrantmidden@zzv.nl](mailto:huiskrantmidden@zzv.nl)

Editie West: [huiskrantwest@zzv.nl](mailto:huiskrantwest@zzv.nl)

Editie Oost: [huiskrant@zzv.nl](mailto:huiskrant@zzv.nl)

De Huiskrant kunt u digitaal lezen op: [www.zorgzaam.org/huiskranten](http://www.zorgzaam.org/huiskranten)

