

Huiskrant

REGIO MIDDEN



**Gluren
bij de
buren!**

15 jaar vervoersdienst De Blaauwe Hoeve

Vanwege de relatief grote afstanden op het terrein van De Blaauwe Hoeve is het voor sommige bewoners lastig om gebruik te maken van de vele faciliteiten. Om die reden ging 16 maart 2009 de vervoersdienst van start.

Inmiddels weten vele bewoners en medewerkers de vervoersdienst te vinden/benaderen en zijn ze erg dankbaar voor hun werk. Mensen worden gehaald en gebracht naar

de fysiotherapie, de kapper, het verenigingsleven, het restaurant enz. De vervoersdienst is niet meer weg te denken bij De Blaauwe Hoeve!

We willen de vervoersdienst feliciteren met hun 15-jarig bestaan en we hopen dat deze belangrijke groep voor onze bewoners nog heel lang zal bestaan!

*Team welzijn en Jan Knibbeler,
redactie huiskrant*

Welkom 2024



Toen was het alweer 2024! Om het nieuwe jaar goed in te luiden hebben we zanger Fons uitgenodigd voor gezellige meezingers. Leidinggevende Veerle heeft een mooi woordje gedaan om iedereen een goed nieuwjaar te wensen. Met wat bitterballen en een lekker drankje was de middag compleet!

Team Welzijn Bachten Dieke

4 januari begonnen we het nieuwe jaar goed met onze nieuwjaarsreceptie. Na de mooie speech van Thea startte het optreden van Yvonne en Gislain. De stemming zat er gelijk goed in. Handen gingen de lucht in en de polonaise werd ingezet. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje.

Team Welzijn Vremdieke



Chiel & Chiel

In januari maakten Chiel & Chiel hun debuut in Bachten Dieke. Samen verzorgden zij een heuse 'Gouwe ouwe' muziek quiz voor de bewoners van Bachten Dieke. De 2 verschillende spelrondes maakten de bewoners erg fanatiek. Het meest enthousiaste team dat het snelst antwoordde won een prijs.

Team Welzijn Bachten Dieke

Rusthuis Clivia

Op zaterdag 17 februari was er in Vremdieke een voorstelling van rusthuis Clivia met bekende liedjes van Ja zuster nee zuster. Het was een heel gezellige drukte. De bewoners hebben gelachen en genoten van de middag. Ze zongen met vele bekende liedjes mee.

Team Welzijn Vremdieke



Feestje

Wat was het een leuke middag! Als zanger Fabrice komt optreden bij Bachten Dieke is het altijd feest! De polonaise is gedanst, er is gezongen en er is zelfs geroeid op de vloer!

Team Welzijn Bachten Dieke





Muziek Workshop

Onlangs kwam muziekdocent Elien van Toonbeeld Terneuzen samen met de bewoners muziek maken. Elien heeft ook voor ons op de altfluit gespeeld. Wat was dat prachtig!

Team Welzijn Bachten Dieke



Lodewijk college

In januari kwamen er drie leerlingen van het Lodewijk college om met de bewoners te verven. Dit was een opdracht voor school. Wat werd er goed meegedaan door de bewoners. Mevr. van Luik kreeg een prijs, een mok met snoepjes gevuld, voor haar creatie. Iedereen werd getrakteerd op cake bij de koffie. De cake was gemaakt door de leerlingen. Het was een gezellige middag voor herhaling vatbaar.

Team Welzijn Bachten Dieke



Feest van ...

Regelmatig komt Agatha van Feest van Herkenning langs bij de vereniging voor de PG-afdelingen. Deze keer ging het over het boerenleven. Bewoners herkenden de materialen en wisten veel te vertellen.

Team Welzijn Bachten Dieke



Feest van ...

Op dinsdag 20 februari konden de bewoners genieten van het optreden van feest van muziek. Er werd meegezongen door iedereen. Soms kreeg een bewoner zin om te dansen op de leuke liedjes. Na het optreden genoten de bewoners nog na en vertelden hoe leuk ze het vonden.

Team Welzijn Vremdieke

Jan en Wout

Jan en Wout brachten weer eens een bezoekje aan Vremdieke met hun leuke verhalen. De bekende liedjes werden door onze bewoners mee gezongen. Het was een mooie middag waar van genoten is.

Team Welzijn Vremdieke





(Foto bron: bndestem.nl)

Wist je dat...?

Kennen jullie acteur Frank Lammers? Frank Lammers is bekend van de Jumbo reclames maar ook van de film Ferry of de serie Undercover. Eind 2024 komt er een nieuwe film uit van Ferry. Hiervoor is er héél dicht bij Bachten Dieke gefilmd. Bij voormalig zwemparadijs Scheldorado! Het zal bijzonder zijn om Scheldorado in de film te zien.

Bachten Dieke

Lente me

Ik zing je, ik refrein je
Ik sherry en ik wijn je
Ik cello en ik vleugel je
Ik Rembrandt en ik Brueghel je
Ik koffie en ik thee je
Ik strand je en ik zee je
Ik spel je en ik blader je
Ik moeder en ik vader je
Maar zou ik jou iets mogen vragen
Dat gaat veel verder dan een zoen
Zou ik jou wat mogen vragen
Zou je voor mij wat willen doen

Lente me, zomer me
September me en winter me
Want ik heb je onophoudelijk lief
Morgen me, middag me
Avond me en nacht me
Met andere woorden
Blijf bij me alsjeblieft

Toon Hermans



En dan nu: het weer

Juni

Terneuzen heeft in juni temperaturen tussen de 13°C en 20°C. Het is zeker iets gematigder in juni. Het is een goed idee om een extra laag kleding aan te doen, voor het geval dat. Je kunt in juni ongeveer 3 tot 8 dagen regen verwachten in Terneuzen.

Juli

Het weer in juli in Terneuzen is minimaal 15°C en maximaal 22°C. Het is de perfecte temperatuur om Terneuzen te ontdekken zonder het te warm of te koud te hebben. Je kunt in juli ongeveer 3 tot 8 dagen regen verwachten in Terneuzen.

Augustus

Het weer in augustus in Terneuzen is minimaal 15°C en maximaal 22°C. Het is een heerlijke temperatuur om Terneuzen bij te verkennen. Je kunt in augustus ongeveer 3 tot 8 dagen regen verwachten in Terneuzen.

						
	maximum temperatuur	minimum temperatuur	uren zonneschijn per dag	dagen neerslag per maand	hoeveelheid neerslag per maand	water temperatuur
juni	18°C	11°C	7	14	☔☔☔	13°C
juli	21°C	13°C	7	13	☔☔☔	16°C
augustus	21°C	13°C	7	14	☔☔☔	18°C

Carnaval

In februari werden alle bewoners getraakteerd op een heerlijke carnavalsdonut! Wat een heerlijke verrassing!

Bachten Dieke



PG blikt terug



Donderdag 11 januari zijn we op uitstap geweest naar Sas van Gent met enkele bewoners van de PG afdeling. De verandering in de kerk was voor enkele bewoners heel speciaal. Ze vonden het een goed idee dat de kerk niet weg of dicht ging.

Op donderdag 25 januari hebben wij appelflappen gebakken. Met de hulp en raad van enkele bewoners waren de appelflappen mooi en heel lekker.

Donderdag 1 februari zijn we gaan winkelen bij Lohman in Breskens met bewoners van de PG Vremdieke. De bewoners hadden veel om rond te kijken in de Plus en bij Blokker. Ze waren heel erg onder de indruk hoe groot de winkels zijn en wat er allemaal te koop is. Om de middag af te sluiten hebben wij nog iets lekkers gegeten in de bakkerij. Met veel stof om over te praten zijn we huiswaarts gegaan.



Valentijn op de PG in Vremdieke. De bewoners hebben genoten van gebakjes met allerlei andere lekkernijen. Wij hadden een gezellige babbel over snoepjes en andere lekkernijen.

Team Welzijn Vremdieke

Even voorstellen

Mijn naam is Willy van Wijck.
Ik ben getrouwd en heb 2 zoons.

“In m’n vrije tijd lees en fiets ik graag en werk ik in de tuin.”

Ik ben sinds 1 januari leidinggevende van de PG-afdelingen in Bachten Dieke. In 1984 begon ik met de opleiding tot verpleegkundige in het Juliana Ziekenhuis. Ik heb in De Honte gewerkt tot 2018 op afdeling B1, chirurgie, urologie. Februari 2018 ben ik overgestapt naar leidinggevende thuiszorg: wijkteam de Veste, wijkteam Ferdinand Bol/Kerkepad en team Hospice. Van deze teams ben ik nu nog leidinggevende.

Willy van Wijck



Dé quiz over Gemeente

1.

Hoeveel officiële kernen (steden en dorpen) vallen er onder de Gemeente Terneuzen?

- A 11
- B 12
- C 13

2.

Welke gemeente is de grootste gemeente van Zeeuws-Vlaanderen op basis van inwonersaantal?

- A Gemeente Sluis
- B Gemeente Terneuzen
- C Gemeente Hulst

3.

Wat was de naam van de gemeente tot 1940?

- A Gemeente Ter Neuzen
- B Gemeente Neuzen
- C Gemeente Terneuzen

4.

Hoe is de naam Terneuzen vermoedelijk ontstaan?

- A De haven was vroeger de markt.
- B De landstong leek op een neus.
- C De inwoners van Terneuzen werden Neuzen genoemd.

5.

Hoe breed is de nieuwste zeesluis?

- A 40 meter breed
- B 48 meter breed
- C 55 meter breed

Terneuzen

6.

Welke stad is in 2003 bij de gemeente Terneuzen gekomen?

- A Axel
- B Sas van Gent
- C Zaamslag

7.

Wie heeft het stadhuis van Terneuzen ontworpen?

- A Jaap Bakema
- B Anton Olivier
- C Paul de Ley

8.

Waar is de naam Hoek afkomstig van?

- A Het ligt in een hoekje.
- B Kruising van 3 dijken.
- C In de hoek van de gemeente.

9.

In welk jaar is de Westerschelde tunnel geopend?

- A 2003
- B 2002
- C 2001

10.

In welk jaar heeft Terneuzen te maken gehad met de watersnoodramp?

- A 1950
- B 1951
- C 1953

Hoeverel heeft u er juist beantwoord?

1C, 2B (55.128 inwoners per 1 januari 2024), 3A, 4B, 5C, 6A, 7A, 8B, 9A, 10C



Valentijn

Op de eerste verdieping hadden we een valentijnsmiddag gehouden. De bewoners werden verwend met lekkere bonbons.

Team Welzijn Vremdieke

ZOMERMARKT

Bachten Dieke

Zaterdag 15 juni

Save the date!

Op zaterdag 15 juni wordt er weer een gezellige zomermarkt georganiseerd bij Bachten Dieke. Met tal van kraampjes, verse wafels en entertainment hopen we er een gezellige dag van te maken. Komt u ook?

Team Welzijn Bachten Dieke



Uitstap Baeckermat

Met de 1ste en 2de verdieping zijn we naar de Baeckermat in Westdorpe geweest. We hebben een lekker gebakje, pannenkoek of wafel gegeten. Er zijn leuke dingen gekocht in de landwinkel.

Team Welzijn Vremdieke



Zorgzaam-
Bachten Dieke Terneuzen



Zorgsaambachtendieke

Om nog meer bekendheid te geven wat er zich afspeelt in Bachten Dieke, hebben wij nu ook social media kanalen. Leuke weetjes, het laatste nieuws en activiteiten aankondigingen zijn onder andere onderwerpen die te lezen zullen zijn.

Onze biljarters

Hierbij een leuke foto van onze enthousiaste, besloten, biljart groep. Dagelijks zijn zij samen actief aan het biljarten! Gezellig he?

Team Welzijn Bachten Dieke





Oma weet raad



Gekochte bloemen of een boeket waren in oma haar tijd geen dagelijkse kost. Dus als ze bloemen kreeg deed ze best wat moeite om hier zo lang mogelijk van te kunnen genieten. Door een paar regeltjes aan te houden gingen haar bloementjes wel twee weken langer mee.

Eigenlijk kennen we oma's regeltjes hiervoor wel maar we passen ze lang niet altijd toe. Daarom zet ik ze nogmaals op een rijtje zodat ieder boeket langer een blikvanger blijft.

Snij de stelen van de bloemen (weer) af. Dit zorgt voor een betere water opname. Herhaal dit telkens als het water ververst wordt.

Verwijder alle bladeren die onder de waterlijn vallen. Niet alleen ziet dit er mooier uit maar als de blaadjes blijven zitten ontstaan er sneller bacteriën waardoor de stelen gaan rotten.

Zorg voor vers water. Zorg voor een schone vaas. Voeg de bloemen voeding toe aan het water. Zit er geen bloemen voeding bij het boeket dan kan je alvast een druppeltje bleek aan het water toevoegen zodat het water langer schoon blijft. Je kan natuurlijk zoals oma zelf bloemen voeding maken. Meng in een kopje 1 theelepel suiker, 1 theelepel bleek en 2 theelepels citroensap. Laat dit goed oplossen en voeg het toe aan het bloemenwater. Deze zelfgemaakte voeding zorgt ervoor de bloemen gevoed worden en dat het water schoon blijft.

Plaats de bloemen op de juiste plek. Voor een langere levensduur van je bloemen moet je uitkijken waar je ze neerzet. Nooit in de volle zon, vermijd hitte en tocht en niet in de nabijheid van een ventilator. Niet naast een fruitschaal plaatsen. Rijpend fruit produceert het gas ethyleen waardoor je bloemen sneller verwelken.

Kies de juiste vaas. Je moet een vaas kiezen die ruim genoeg is. In een te krappe vaas beschadig je de stelen waardoor deze makkelijker rotten en je bloemen vlugger verwelken. Bloemen laten wennen aan je

Onlangs vond ik in oma's dikke boek een hele uitleg over allerlei specerijen die een verzachtende uitwerking kunnen hebben op gezondheidsklachten. Dat wilde ik graag met jullie delen.

kamertemperatuur. Een te groot temperatuurverschil is niet bevorderlijk bv. van een koude buitenlucht direct in een verwarmde huiskamer. Zoiets kan een schok voor ze veroorzaken waardoor de bloemen sneller kunnen verwelken. Haal verwelkte bloemen en verdorde bladeren weg. Ook verwelkte bloemen maken ethyleen aan waardoor de rest van het boeket weldra in elkaar zakt. Als je deze regels navolgt zullen je bloemen/boeket volgens oma veel langer meegaan. Dus genieten maar van die bloemenpracht en tot het volgende rubriekje maar weer.

KRUIDEN HULP

Hoofdpijn: Gember
Een kopje gemberthee helpt je hoofdpijn te verzachten en vermindert misselijkheid.

Slaap: Nootmuskaat
Nootmuskaat poeder helpt tegen slapeloosheid.

Tandpijn: Kruidnagel
Kruidnagel heeft een actief bestanddeel "eugenol" wat een natuurlijke verdoving opwekt.

Slechte adem: Kaneel
Kaneel doodt de mond bacteriën welke slechte adem veroorzaken.

Sneetjes en kleine brand wondjes:
Kurkuma(turmeric)

Om de genezing te versnellen strooi je wat van dit specerij op de aangetaste huid.

Haaruitval: Fenegriek (fenugreek)
Het geeft een helpende hand tegen haaruitval en verdunning van het haar.

Gewichtverlies: Komijn
Het verbrandt calorieën door het versnellen van het metabolisme en verbetert ook de spijsvertering.

Hoest en verkoudheid: Peper
Werkt verzachtend als men een paar peperkorrels maalt en toevoegt aan een theelepel honing.

Het gebruik van deze specerijen is het proberen waard omdat het om natuurlijke producten gaat.

*Marleen Lenders,
vrijwilligster Bachten Dieke*



Wist je dat!



In de boekenkast in de hal bij het aquarium zijn 2 vakken vol met legpuzzels te vinden! Deze kunt u lenen of omruilen en is voor iedereen toegankelijk!

*Team Welzijn
Bachten Dieke*

La Donna Mobilé

Eddy en Ria kwamen weer een bezoek brengen aan Vremdieke. Ze brachten de winter sfeervol in huis met het programma “vrolijk de winter door”. Er werd genoten van hun prachtige muziek, Weense walsen en operette. We hebben samen sneeuwballen gegooid, geschaatst en gelanglauft op de muziek. Tijdens de pauze werden onze bewoners getraakteerd op een lekker Valentijns gebakje.

Team Welzijn Vremdieke



Nieuwe Duofiets voor Vremdieke

Maandag 4 maart mochten we in Vremdieke de nieuwe duofiets in ontvangst nemen. Store 24 uit Sluiskil heeft hem geleverd. We bedanken de Stichting Vrienden van ZorgSaam voor hun bijdrage aan deze mooie duofiets. Ook iedereen die tijdens de bingo van de Hoeksefeesten een bijdrage heeft gegeven, bedankt! We hopen op vele mooie fietsdagen voor onze bewoners en vrijwilligers. Mw. Hijmering en Dhr. Teser poseren trots op de foto met de nieuwe aanwinst.

Team Welzijn Vremdieke



Tijd voor
gezelligheid

Bijzondere vrijwilligers

Recent zijn Stichting Present en Olin in Bachten Dieke geweest voor een activiteitendag. In de ochtend hebben de vrijwilligers van Olin samen met de bewoners van de PG verse soep gemaakt. 's Middags was het tijd voor een gezellige en drukke bingo in de brasserie.

Team Welzijn Bachten Dieke



Mosselen

Er wordt regelmatig op de afdeling mosselen gekookt waar de bewoners erg van genieten.

Team Welzijn Bachten Dieke

Kortingsbon Brasserie Bachten Dieke

Bij aankoop van een bakje koffie/thee kunt u een appelpunt kopen voor maar €1,50.

Alleen in te leveren bij
brasserie Bachten Dieke tot en met 15 juni 2024.





De eerste reis van Barnabas en Paulus

- Bijbelverhaal -

In het boek Handelingen der Apostelen wordt verteld over de eerste

gemeenten van aanhangers van Jezus van Nazareth buiten Judea en Galilea na de uitstorting van de Heilige Geest op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem.

Dat begint in Antiochië, een stad die wij nu nog kennen in Syrië. Toen de kerk in Jeruzalem bericht kreeg dat in Antiochië velen zich bij de beweging van Jezus hadden aangesloten stuurden zij Barnabas daar heen om te zien wat er gebeurde. Toen hij daar kwam bemerkte hij dat God hier aan het werk was en ging hij er van harte achter staan. Hij moedigde hen aan om de rest van hun leven te volharden in het geloof in Jezus Messias. Hij vertrouwde op de kracht van de Heilige Geest zodat de gemeenschap groter en sterker werd. Barnabas ging naar Tarsus op zoek naar Paulus. Hij vond hem en nam hem mee naar Antiochië. Ze waren daar een jaar lang actief. Zij kwamen samen met de kerk en gaven onderwijs aan veel mensen. In Antiochië werden de leerlingen van Jezus voor het eerst "christenen" genoemd.

In diezelfde tijd kwamen enkele profeten uit Jeruzalem naar Antiochië en één van hén (hij heette Agabus) verkondigde op een dag dat er een grote hongersnood over het land zou komen. Daarom besloten de aanhangers van Jezus Messias dat ieder naar vermogen hulp zou sturen naar de medechristenen in Judea. Barnabas en Paulus waren actief betrokken bij die inzameling voor Judea en Jeruzalem. Enige tijd daarna werd op een gebedsbijeenkomst in Antiochië ervaren dat de Heilige Geest een boodschap voor hen had. Een opdracht aan Barnabas en Paulus

om het woord van verlossing en bevrijding door de dood en opwekking van Jezus van Nazareth te verkondigen in omliggende gebieden. Antiochië was een grote stad en de gemeente kon de nodige middelen opbrengen voor deze zendingsreis. Barnabas had de leiding en met Paulus gingen zij per schip naar Cyprus, waar zij aankwamen in Salamis. Zij begonnen het woord van God te verkondigen in de Joodse ontmoetingsplaatsen (synagoge). Zij reisden over de lengte van dit eiland van Oost naar West tot zij in Pafos kwamen. Daar zetelde de gouverneur van Cyprus, Sergius Paulus. Die nodigde Barnabas en Paulus uit om uit hun mond het Woord van God te horen. Nu was er een magiër in dienst van de

gouverneur die fel tegen Paulus tekeer-ging en wilde verhinderen dat de gouverneur tot geloof in Jezus Messias zou komen. Daarop wist Paulus, die de kracht van de Heilige Geest in zich voelde, deze magiër tot zwijgen te brengen door te verklaren dat hij enige tijd blind zou zijn, hetgeen terstond geschiedde. De gouverneur was diep onder de indruk van wat hij had zien gebeuren en kwam tot geloof in Jezus Messias.

Vanuit Pafos zeilden Paulus en Barnabas de zee op en staken over naar Perge, een havenstad in Klein-Azië. Vanuit Perge reisden zij door naar Antiochië in Pisidië.

Op sabbatdag gingen zij naar de ontmoetingsplaats van de Joden en namen plaats en volgden de dienst zoals men gewend was. Na de Schriftlezing uit de Wet en de Profeten werd aan Barnabas en Paulus gevraagd of zij een bemoedigend woord wilden spreken. Toen stond Paulus op en vertelde uitvoerig over de geschiedenis van het volk Israël tot aan hetgeen gebeurd was met Jezus in Jeruzalem: net als vele

profeten voor hem werd hij gedood. Maar op de derde dag werd hij opgewekt uit de dood en leeft hij bij zijn hemelse Vader, maar is er verlossing voor iedereen die in hem gelooft. Veel niet-Joden, die vriend waren van de Joodse gemeente, waren enthousiast over wat Paulus had verkondigd. Maar er waren ook invloedrijke Joden die daar niet van wilden weten en zij dwongen Barnabas en Paulus op te stappen.

Daarna reisden zij verder naar Ikonium. Ook daar gebeurde hetzelfde als in Antiochie in Pisidië. Door verdeeldheid over hun boodschap werden zij gedwongen verder te gaan. De volgende stad waar zij aankwamen was Lystre in Lycaonië.

In Lystre was een man die niet kon lopen. Hij zat daar maar, kreupel vanaf zijn geboorte. Hij hoorde Paulus spreken, Paulus keek naar hem, recht in zijn ogen. Hij zag dat deze man ontvankelijk was voor het werk van God, klaar om te geloven. Dus zei hij zo hard dat iedereen het kan horen: "Ga maar staan!" De man stond ineens op zijn benen, sprong rond en wandelde alsof hij zijn leven lang niet anders had gedaan.

Toen de mensen zagen wat Paulus had gedaan, raakten zij buiten zinnen. In hun lichtgelovigheid meenden zij dat dit alleen het werk van goden kon zijn en in hun Lycaonische dialect riepen zij:

"De goden zijn naar beneden gekomen! Deze mannen zijn goden!".

Barnabas noemden zij 'Zeus' en Paulus werd 'Hermes' genoemd, omdat hij de spreker was geweest. De inwoners van deze plaats woonden in een afgelegen gebied van Klein-Azië waar geen of weinig Joden woonden. Buiten de stad Lystre bevond zich een tempel die gewijd was aan de Romeinse god Jupiter, die gelijk stond aan de Griekse oppergod Zeus. Het bericht van het wonder van de genezing van de verlamde man en de komst van goden in hun midden bereikte al snel de priester van de genoemde tempel. Die organiseerde een optocht om offers te brengen aan Barnabas en Paulus en kwam met een grote menigte mensen plus een offerstier op hen af.

Toen Paulus en Barnabas ontdekten wat er gebeurde scheurden zij hun kleren, weerden de mensen af en verklaarden dat zij gewone mensen waren en geen goden.

Het plaatje bij dit verhaal illustreert wat is gebeurd. Aan de linkerkant zien we juist de man die zich heeft opgericht uit zijn verlamming en klaar staat een schaap te offeren. Erboven staat Paulus die een afwerend gebaar maakt en zijn mantel gaat scheuren. Dan zijn er twee jongens waarvan de een fluit speelt en de ander een kistje met kostbaarheden bij zich heeft voor Paulus en Barnabas. Helemaal rechts staat een man die met een hakbijl zwaait om de offerstier te doden.

Het geloof van het neerdalen van goden onder die mensen was wijd verbreid in het binnenland van Klein Azië. Nadat de mensen tot rust gekomen waren blijven Paulus en Barnabas nog lange tijd werkzaam in dit gebied. Het zijn de eerste christengemeenten die zij hebben gesticht. Het zijn de eerste gemeenten onder heidenen tot geloof in Jezus Messias gebracht, waaraan Paulus altijd sterk gehecht is gebleven. Dat blijkt onder andere uit zijn Brief aan deze mensen: Brief aan de Galaten.

Dick Schriek, pastoraal werker



Nationale Pannenkoekendag

De leerlingen van basisschool de Steiger hebben hun uiterste best gedaan om een heleboel pannenkoeken te bakken voor Bachten Dieke. Dit alles in kader van nationale pannenkoek dag. Wat hebben de bewoners ervan genoten!

Team Welzijn Bachten Dieke



In februari hebben we een gezellige pannenkoekenmiddag gehouden. Vrijwilligers Michel en Ineke bakten heerlijke pannenkoeken. De bewoners konden kiezen uit verschillend beleg op hun pannenkoek. Stroop, verschillende soorten suiker of slagroom. Dat was smullen.

Team Welzijn Vremdieke

Een kijkje op het Bakken

Elke dinsdag middag hebben we 'meer bewegen' op de groep. Elke week andere bewegingen maar altijd gezellig! Aaihond Floor brengt maandelijks een bezoek. Iedereen vindt hem erg mooi en lief. Als hij over de tafel loopt kunnen we hem goed zien. En natuurlijk aaien we hem als hij zo vlakbij komt. We snoepen graag op het Bakken. Met de verjaardag van Linda was er taart. Het is nog een hele kunst om zoveel mogelijk kleine visjes te stapelen. Tegelijk moet je zorgen dat alles in balans blijft! Complimenten voor het geduld wat mevrouw hier heeft! We eten regelmatig mosselen als lunch op het Bakken. Met een boterham, mossels in het sop of gewoon zo opeten. We smullen ervan! Met enkele bewoners en collega's van het Bakken zijn we naar de Intratuin geweest. Daar hebben we genoten van een zelfgekozen lunch. Wat een gezellige dag!!

Marjanne Wisse, Het Bakken



PASEN 2024

Bachten Dieke

Ook in Bachten Dieke werd Pasen gevierd. Er waren op sommige afdelingen heerlijke paasonbijtjes of brunches. Team Welzijn liet Pasen niet onopgemerkt voorbij gaan. 's Ochtends was er een heuse paasquiz gepresenteerd door 2 paashaasjes. 's Middags was Peter Dons te vinden in de brasserie voor een geweldig optreden.



Team Welzijn Bachten Dieke



Vremdieke



Woensdag 27 maart stond in het teken van de komende paasdagen. De cliënten werden rond het middaguur verwent met een Paaslunch. Het zag er heerlijk uit allemaal. Vooraf een soepje waarna een mooi opgemaakt bord met salade, vis, rauwkost volgde. Een zachte broodjes maakte het geheel compleet. Het was een hele verwennerij. Men liet zich het dan ook goed smaken!

's Middags was het bloemschikken in de zaal. Onder het genot van een bakje koffie of thee kon er een mooi paasbloemstuk gemaakt worden. Er waren vrijwilligsters aanwezig voor eventuele hulp. Iedereen deed erg zijn best om er een mooi paasbloemstuk van te maken. Het was een gezellige en geslaagde dag vandaag!

Team Welzijn, Vremdieke



Wat te doen bij een klacht?

Onze medewerkers doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Bespreek dit dan in de eerste plaats met de betreffende medewerker zelf. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de leidinggevende. Een rustig en goed gesprek kan vaak veel oplossen.

Klachtenfunctionaris

Bieden deze gesprekken geen oplossing, dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris, tel. 0115 – 688 448 of e-mail naar klachten@zzv.nl. De klachtenfunctionaris luistert, adviseert en bemiddelt.

Voor een klacht met betrekking tot de Wet zorg en dwang kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Zeeland. De klacht dient u schriftelijk in te dienen, Klachtencommissie Zeeland, p/a ViaZorg, Stationspark 2, 4462 DZ Goes.

Vertrouwenspersoon

Wilt u geen klacht indienen, maar heeft u wel behoefte om over bepaalde gebeurtenissen te praten met iemand? Dan kunt u contact opnemen met onze onafhankelijke vertrouwenspersoon, Kees van Geloof, tel. 0114 - 381317

Melden huiselijk geweld en ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling en huiselijk geweld is het handelen, of juist het nalaten van handelen, waardoor de oudere lijdt. Iemand kan lichamelijk lijden, maar ook psychisch of materieel. Wanneer je signalen hoort of ziet van ouderenmishandeling of huiselijk geweld, schakel dan hulp in. Ook wanneer je

twijfels hebt of er wel of niet sprake is van ouderenmishandeling.

Neem dan contact op met:

Lune Stegeman (wijkverpleging),
l.stegeman@zzv.nl

Naomi de Ruijter (wijkverpleging),
n.deruijter@zzv.nl

Patries Cabral (Maatschappelijk werk TOz), p.cabral@zzv.nl

Of bel (anoniem) naar Veilig Thuis voor een luisterend oor en advies: 0800 - 2000. Dit is een landelijk nummer en alle dagen 24 uur bereikbaar!

Clëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang regelt de voorwaarden en rechten bij onvrijwillige zorg. Cliënten, familieleden en vertegenwoordigers kunnen contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon als zij vragen hebben, meer informatie wensen of onvrede ervaren. Zij hebben recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert en ondersteunt u bij een oplossing of helpt u bij het indienen van een klacht. De cliëntenvertrouwenspersoon is laagdrempelig. Uw vraag is welkom en veilig.

Heeft u een vraag, een klacht of een probleem? De cliëntvertrouwenspersoon (CVP) van ZorgSaam is Lynda de Bruijn. Zij is volledig onafhankelijk van ZorgSaam. Lynda is te bereiken via telefoon 06 – 2718 7419 en e-mail: l.debruijn@hetlsr.nl.

Woordzoeker Lekkernijen

P	S	P	E	K	T	A	A	R	T	S	O	I	A	A	L	V
J	M	P	T	N	A	D	N	O	F	E	W	A	F	E	L	N
I	O	E	S	T	G	S	M	A	P	P	E	L	B	O	L	O
P	O	O	P	J	U	P	Z	U	U	R	S	T	O	K	T	B
G	R	N	I	E	O	O	W	I	J	N	B	A	L	T	P	N
R	K	S	H	U	N	L	H	B	K	E	O	K	E	E	O	O
E	O	O	C	O	S	S	A	T	A	L	C	N	E	K	R	B
M	P	E	T	C	J	J	S	B	E	B	R	L	K	A	D	A
O	D	U	U	S	I	I	I	K	R	O	E	Y	A	R	K	P
O	R	L	M	J	L	R	K	M	C	E	Z	L	C	I	E	P
R	O	E	T	I	E	E	F	F	O	T	V	L	U	E	R	E
G	P	V	U	T	R	T	E	B	R	O	S	O	R	U	T	L
A	V	E	M	N	A	A	O	N	A	K	R	L	T	A	T	T
L	E	L	I	R	T	W	G	P	A	L	F	L	E	P	P	A
S	T	J	R	U	M	B	O	O	N	K	G	E	B	A	K	A
R	E	I	P	A	P	P	E	O	N	S	T	O	I	R	G	R
N	R	O	C	P	O	P	P	E	P	E	R	M	U	N	T	T

- APPELBOL
- APPELFLAP
- APPELTAART
- BABELUUT
- BONBON
- CAKE
- CHIPS
- CORNETTO
- DROPVETER
- ECLAIR
- FONDANT
- GEBAK
- GRIOT
- IJS
- IJSCO
- KANEELSTOK
- KANO
- KOEK
- LEKKERNIJEN
- LOLLY
- MERGPIJP
- MOORKOP
- NOGA
- NOUGAT
- PEPERMUNT
- POPCORN
- RAKET
- REEP
- ROOMIJS
- RUMBOON
- SLAGROOM
- SNOEP
- SNOEPPAPIER
- SORBET
- SPEK
- TAART
- TOFFEE
- TOMPOUCE
- TOVERBAL
- TREKDROP
- TUMTUM
- ULEVEL
- VLAAI
- WAFEL
- WATERIJS
- WIJNBAL
- ZOETHOUT
- ZUURSTOK

Oplossing: _____

Onder alle goede inzenders wordt voor iedere regio, West, Midden en Oost een mooie prijs verloot. U kunt uw oplossing **vóór 1 juni 2024** inleveren bij Team Welzijn.

De oplossing van de woordzoeker van de Huiskrant van jan/feb is: Klaverblad

De winnaars van de woordzoeker "Vervoer" zijn:

West: Mevr. Jopie Suurmond, Hooge Platen

Midden: Mevr. Zegers, Bachten Dieke, kamer 005

Oost: Dhr. M.Gijsel uit Koewacht



Oplossing puzzel Lekkernijen

De woordzoeker is ingevuld door:

Dhr. / Mevr. _____

Adres: _____

Postcode / Plaats: _____

Tel. nr.: _____



De grote
schoonmaak
kan weer
beginnen!

Colofon

De Huiskrant bestaat uit drie regio's: West, Midden en Oost.

De redactie bestaat uit de volgende leden:

**Arienne Koster, Romy Haak-Bracke, Yvonne Verschueren, Marleen Lenders,
Louïse de la Ruelle, Babs de Schepper, Dagmar Elve en Jan Knibbeler**

Druk en lay-out: **Drukkerij DRUWA**

Teksten voor de volgende Huiskrant kunt u **vóór 6 juni 2024** mailen naar:

Editie Midden: huiskrantmidden@zzv.nl

Editie West: huiskrantwest@zzv.nl

Editie Oost: huiskrant@zzv.nl

De Huiskrant kunt u digitaal lezen op: www.zorgzaam.org/huiskranten

