



Het Danspaleis

Op maandag 3 oktober 2022 bezocht Het Danspaleis Hooge Platen. Het danspaleis is een dansfeest waar de krakers van toen worden gedraaid. Met een bevlogen platendraaier, een rijdend discomeubel, glimmende dansvloer, vrolijk decor en gezellige gastvrouwen en -heren. De platendraaier trekt klassiekers uit de koffer van rock & roll, smartlap, Engelse wals tot disco. Een feest van herkenning voor ouderen en een feest voor iedereen die van swingen houdt.

Het danspaleis is een rondreizend theateraal mini-evenement en wordt ingehuurd door zorgcentra, bedrijven, buurtlocaties en festivals om samen met ouderen een feest te vieren.

“Alle ouderen kwiek
Mentaal en fysiek
Met dansen en muziek”

Dit was mede mogelijk gemaakt door JOTA, huis voor ontmoeting en inspiratie, uit Oostburg.

Team welzijn Hooge Platen

Wat te doen bij een klacht?

Onze medewerkers doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Bespreek dit dan in de eerste plaats met de betreffende medewerker zelf. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de leidinggevende. Een rustig en goed gesprek kan vaak veel oplossen.

Klachtenfunctionaris

Bieden deze gesprekken geen oplossing, dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris, tel. 0115 – 688 448 of e-mail naar klachten@zzv.nl.

De klachtenfunctionaris luistert, adviseert en bemiddelt.

Voor een klacht met betrekking tot de Wet zorg en dwang kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Zeeland. De klacht dient u schriftelijk in te dienen, Klachtencommissie Zeeland, p/a ViaZorg, Stationspark 2, 4462 DZ Goes.

Vertrouwenspersoon

Wilt u geen klacht indienen, maar heeft u wel behoefte om over bepaalde gebeurtenissen te praten met iemand? Dan kunt u contact opnemen met onze onafhankelijke vertrouwenspersoon, Kees van Geloof, tel. 0114 - 381 317

Heeft u vragen, een klacht of een probleem met betrekking tot de Wet zorg en dwang? Dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon, Hélène de Zeeuw, tel. 06 - 2164 4332 of via email: h.dezeeuw@hetlsr.nl. Zij ondersteunt u bij het in gesprek gaan en zoeken naar een oplossing.



Melden ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is het handelen, of juist het nalaten van handelen, waardoor de oudere lijdt. Iemand kan lichamelijk lijden, maar ook psychisch of materieel. Wanneer je signalen hoort of ziet van ouderenmishandeling, schakel dan hulp in. Ook wanneer je twijfels hebt of er wel of niet sprake is van ouderenmishandeling.

Neem contact op met de aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling van ZorgSaam om de situatie te bespreken:

Regio Oost en Midden: Pátries Cabral, tel 06 1039 4367

Regio West en Midden: Chantal de Kam-Coolen, tel. 06 2028 1109

Of bel (anoniem) naar Veilig Thuis voor een luisterend oor en advies: 0800 - 2000.

Dit is een landelijk nummer en àlle dagen 24 uur bereikbaar!



Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Ervaart u zorg waar u het niet eens mee bent? Cliënten en naasten kunnen bij mij terecht voor informatie, een luisterend oor en ondersteuning bij vragen en klachten. Ik onafhankelijk van de zorgaanbieder en ben partijdig aan de cliënt. Door de Corona is de gelegenheid om elkaar persoonlijk te ontmoeten helaas beperkt. Telefonisch en per mail kan iedereen uiteraard bij mij terecht. Alle vragen zijn welkom!



Telefoon: 06-2164 4332

Email: h.dezeeuw@hetlsr.nl - WWW.HETLSR.NL

Hélène de Zeeuw

Appeltaart tussen alle mooie muzieknoten

Doodstil was het in de zaal. Op donderdagmorgen 22 oktober genoot iedereen van prachtige klassieke klanken. De bewoners van De Lange Akkers werden getraakteerd op een "appeltaartconcert".

Drie heren verzorgden het klassieke concert op cello, viool en gitaar. Na afloop was er voor ieder een kopje thee of koffie met een lekker stukje appeltaart met naar wens slagroom. Een zeer geslaagde morgen.

Margriet Mulder, team welzijn



De Winkel van Sinkel

De koffer van de Winkel van Sinkel kwam op bezoek op De Baronie met Anneke de Blaeij en Nella de Fouw. Dat was genieten van alle verhalen van toen

Brigitte Ras, team welzijn



Bamistijd = mosseltijd!

Het is 18 oktober en dan wordt het weer bamistijd en ook tijd voor een overheerlijke mosselmaaltijd! Je zou het aan de temperatuur buiten nog niet zeggen want we tikken vandaag een temperatuur aan van 19 graden Celsius, maar dat mag de pret niet drukken, alle bewoners van WZC Antonius hebben weer kunnen genieten van de mossels.

In Antonius werden de overgebleven mossels die in het zuur waren gelegd uitgedeeld, samen met het stokbroodje was dit weer een extra lekkernij.



Dank aan alle vrijwilligers die dit weer mogelijk hebben gemaakt!!

Wilma Morcus, team welzijn





Jan op stap met de Museum-plusbus naar Middelburg



Actie "Doeslief"

Actie "Doeslief" is erg lief van de leerlingen van de Praktijkschool.

In het kader van de "Doeslief" actie kwamen de leerlingen van de Praktijkschool (klas 1 t/m 3) langs op De Blaauwe Hoeve. In de week hiervoor afgaande hebben de kinderen lege flessen ingezameld. Van de opbrengst, 100 euro, hebben ze 10 pakketten samengesteld.

Zelf hebben ze er nog een zelfgemaakte snijplank met kaarsjes aan toegevoegd. Gezamenlijk zijn we langs alle kleinschalige woningen gegaan en hebben de kinderen de pakketten aangeboden. Op iedere woning werden zij enthousiast ontvangen. Er zullen dit weekend vele bekers chocolademelk met slagroom gemaakt worden.

Linda Burm-Asselman, Team Welzijn





Dierendag op de Korenmarkt en Antonius

Dinsdag 4 oktober, dierendag. Dit kon niet onopgemerkt voorbij gaan op de Korenmarkt. De bewoners werden opgehaald om mee te gaan naar de Serre voor een kopje koffie met wat lekkers. Marian kwam deze middag met Luna, Zoë en Noël langs. Na even wat rond te kijken kwamen de hondjes bij de bewoners snuffelen en sommige vonden het leuk om bij hun op schoot te zitten. Als

snel kwamen de verhalen en herinneringen naar boven bij de bewoners welke vroeger zelf een hond hadden gehad. Er werd zelfs geprobeerd te onderhandelen om één van de hondjes mee te mogen nemen. Marian had immers toch drie hondjes, en eentje minder zou dan niet zo opvallen aldus een bewoner.

Melissa de Kesel, team welzijn

Ook deze foto kwam binnen vanuit Antonius waar ook dierendag werd gevierd. Lief hè?



Mooi hè?

Donderdag 27 oktober zijn we de herfst/wintercollectie gaan bekijken in het dorp bij boetiek Elro met de bewoners en vrijwilligers van De Baronie.

Dansen op de ouderensoos

Donderdag 20 oktober zijn we naar de ouderensoos gegaan voor een optreden van de welbekende Luciano uit Gent. We zijn uitgenodigd om elke maand naar een optreden te komen kijken en luisteren. We hebben zelfs nog een dansje gedaan!





2e lustrum viering "De Korenbloem" op dn Koewacht

Op 11 november hebben we ons lustrum gevierd van het 10-jarig bestaan van de Korenbloem als zijnde een kleinschalige PG woning. Hiervoor bestond de Korenbloem ook al, maar waren we binnen het verzorgingshuis een substitutie project, waar we de bewoners van 10 tot 20 uur als dagopvang begeleidden.

Dit jubileum, moesten we maar eens goed vieren, we nodigden ook onze trouwe vrijwilligers uit, zij vormen een belangrijk "schakelpunt" in de zorg rondom onze bewoners. Deze groep verzorgt best heel veel. Zo wordt er op de maandagen door een 4-tal van hen lekker gewandeld met onze bewoners "over dn Koewacht". Ontbijt wordt er ook verzorgd op de maandagochtend, koken van de avondmaaltijden op dinsdag, woensdag en donderdag. Ook is er een vrijwilligster welke op de vroege zondagochtend met de duofiets eropuit trekt.

Dus werd de lokale ondernemer gesponsord. "BijVanDijk" hebben we samen een mooi menu samengesteld: Cava als aperitief – Tomatensoep – Bavette of Gegrilde Zalm – Pavlova (eel lekker toetje) en tot slot koffie en thee na. Enkele flessen water op tafel en uiteraard nog wat consumpties erbij.

Men een mooie groep van bewoners, personeel en onze vrijwilligers, waren we met een 30-tal personen.

Super en een waardevol moment, voor ons allemaal. Bijgaand nog wat foto's. Nee, het is ECHT goed toeven op dn Koewacht, samen met de Korenbloem. Merci, "BijVanDijk" voor de goede zorg. We zijn blij met jullie.

Alex Beaurain, medewerker DLA



Sint leidt bingo

Op zijn verjaardag 6 december heeft Sinterklaas met één van Pieten de bingo geleid in de Truffinozaal van De Blaauwe Hoeve. Wat was het spannend en gezellig!



Sint en Piet vermaken zich op Antonius

5 december is de dag dat de Sint ook een bezoek aan Antonius bracht. Met verhalen en zang hebben de Sint en Piet zich deze middag weten te vermaken. Onze dank gaat uit naar Brigitte die deze middag mede mogelijk heeft gemaakt.

Sinterklaasfeest...net even anders

Net als voorgaande jaren wilde Sint Nicolaas ook dit jaar zijn verjaardag samen met de bewoners van De Lange Akkers komen vieren. De dames van het Akkerfestijn denken altijd mee over de invulling van dit feest. Zij kwamen met een leuk idee. Waarom gaan we niet met zijn allen naar restaurant "Bij van Dijk", dan trakteren wij Sint op een feest. De oude Sint was daar meteen voor te vinden en liet zich lekker verwennen. Er werd een Sint ABC voorgelezen met de bijpassende cadeautjes voor Sint. Na het zingen van een aantal Sinterklaasliedjes waren er voor iedereen panenkoeken.

Bij thuiskomst lag er voor ieder een cadeau klaar. Dit alles gesponsord door het Akkerfestijn. De Sint en de bewoners genoten van het gebeuren.

Margriet Mulder, team welzijn

Voorlezen is zó leuk

Sinds kort komt Ankie Oppeneer ook voorlezen. Samen met Georgette Hiel doen ze dit 2 keer per maand op De Baronie. Wat een verrijking voor de bewoners!

En ook de speelgoedkoffer kwam langs. Dat was wéér een leuke middag!



Wat weet jij nog van het huishouden van vroeger?

De bewoners hebben de huishoudkoffer van Jannie en Els van onder tot boven bekeken. Herkenbare spullen roepen mooie herinneringen op.



Mooi initiatief leerlingen voor bewoners De Blaauwe Hoeve

Op dinsdag 6 december ontvingen we leerlingen van het Reynaertcollege. Zij hebben voor hun project houten borden (kerstboom, engel, sneeuwpop) gemaakt in het teken van Kerst. Deze hebben we samen geplaatst in de centrale hallen van de woontorens op De Blaauwe Hoeve. Zo kunnen er veel bewoners genieten van hun werkstukken. Superleuk initiatief.

Linda Burm-Asselman, team welzijn



Heerlijk uit eten

Dinsdag 18 oktober zijn we met De Baronie beneden uit eten geweest naar De Vlaschaard. Zuster Natthy en haar man organiseren daar etentjes voor de ouderen op Koewacht. Ze had ons hiervoor uitgenodigd, dus wij rond 11.00 uur ingestapt in de bus richting Koewacht. We werden eerst ontvangen met een bakje koffie en daarna volgde het diner: Groentesoep, gebakken aardappeltjes met een kippenpoot, sla en rijstepap met bruine suiker achterop. Héééérlijk was het! Complimenten hoor.

Volgende maand gaan we met De Baronie boven uit eten daar.

Brigitte Ras, team welzijn

Proost op Halloween

Zondag 30 oktober was het borrelmiddag in Antonius. De middag stond in het teken van Halloween. Zelfs de drankjes werden aangepast!



Applaus voor circus Reinardi

Zaterdag 8 Oktober mochten we het Jeugd-circus Reinardi ontvangen in de Truffinozaal. De intramurale bewoners waren uitgenodigd om dit optreden bij te wonen. Hier werd gretig gebruik van gemaakt. De artiesten hadden een middag vullend programma. Van balanceren, over een koord lopen, indianen en allerlei andere acrobatische trucs. We waanden ons soms in een andere wereld met buikdanseressen en heuse slangen. Tussendoor hebben we heerlijke suikerspinnen mogen eten. Iedereen heeft ontzettend genoten en gaven de artiesten een warm applaus.

Linda Burm-Asselman, team welzijn



HULST 6 MAART 1947

Zomaar 'n dag in Hulst, 1947 de 6e maart
In de Bilt, dat was er toen ook al, werd 'n noord-oosten wind aangekaart
En wat bleek, sneeuw bij -1 graad

De verwachting was, dat de dooi het ging verliezen
Een mens zou er spontaan van gaan niezen
Maar 'bakske' had niet veel te kiezen



Pas uit de bloemkool, mijn vader was groetenboer, gekropen
Of hij moest het al direct bekopen
Álles, letterlijk álles 'OP DE BON' en dat was nog niet zomaar afgelopen

Als de 9.573.334 ste inwoner van Nederland
Wist hij natuurlijk nog niet dat hij in Hulst was beland
Bakske was in gezin BAKSKE de laatste 'passant'

Een paar maanden later waren er voor cacao en citroenen extra BONNEN
Daarom heeft hij zijn zuurkijkende gelaatsuitdrukking nooit 'overwonnen'
Deze informatie heb ik uit zéer betrouwbare bronnen

Veel later stond er in de krant dat er die dag een kinderstoel te koop was
Die stond bij Fr. De Bruyn te koop, ik denk dat Karel er uitgegroeid was
Frans was toen al agent bij DE STEM en dat is toch wel kras



Veel meer nieuws viel er die dag in Hulst niet te rapen
O ja, bij Morres stonden buiten véel mensen te gapen
Daar stonden nieuwe zetels van 12,50 tot 95 gulden en
daar moest menigeen toch nog eens 'n nachtje over slape!

De oorlog was nog niet vergeten
Maar ik heb er zelf niet veel van geweten
Wat zuurkijken betreft, daar heb ik nooit mee gezeten

Dit was dan 6 maart 1947 in vogelvlucht
Zo gingen de jaren in Hulst voorbij als 'n vloek en 'n zucht
Tot zover bakske zijn 'bemoeizucht'



bakske



Gino zorgde voor een geweldig muzikaal nagerecht

Vrijdag 18 November was het zo ver. Er stond een spectaculaire dinnershow op het programma. Spectaculair was het zeker. Tot in de puntjes uitgewerkt door mijn collega Veronique.

Bewoners met familie/begeleiding werden ontvangen met een glaasje bubbels of jus d'orange. Wanneer ieder zijn plekje gevonden had werd er gestart met het voorgerecht opgevolgd door het hoofdgerecht. Tijdens het nagerecht



startte Gino Buysrogge met zijn optreden. Wat een ambiance. Geweldig. Er werd gezongen en gedanst. Genieten deden we met zijn allen. Wat hebben we mooie herinneringen gemaakt.

Linda Burm-Asselman, Team Welzijn



Scoren op de rommelmarkt

11 sept hebben we met een paar bewoners van De Baronie de rommelmarkt bezocht in het dorp. Het zonnescheen lekker. We hebben leuke armbandjes en een paar houten klompen gescoord. De klompen hebben we naderhand opgevuld met viooltjes.

Mooie gezangen in Antonius

Koor Volluid gaf voor de bewoners van Antonius een mooi optreden.



Dank...Respect

Getroffen door een CVA werd ik opgenomen in het ziekenhuis De Honte van ZorgS-aam in Terneuzen. De behandeling en verzorging was prima!

Daarna revalidatie op de afdeling Revalidatie op De Blaauwe Hoeve in Hulst. Daar heb ik ondervonden met hoeveel zorg en liefde men daar de patiënt verzorgt.

Beginnende bij de Fysio. Men doet er alles aan om je gerust te stellen. "Komt allemaal goed. Jij gaat binnenkort naar huis." En inderdaad. Er werd zo hard op vakkundige wijze gewerkt, dat het nog waar is ook! Dames en heren van de Fysio mijn hartelijke dank! Nu volg ik verdere behandeling bij hun, maar ik ben wèl thuis!

De dagelijkse verzorging door de zusters is moeilijk te omschrijven. Zo liefdevol. Alles perfect. Eigenlijk was ik mij beschaamd dat zij zoveel voor mij en de anderen werkten om ons zo goed mogelijk te verzorgen. Zo ook de logopedie en de ergotherapie. Iedere instantie hartelijk dank.

Nogmaals van harte mijn dank aan allen!

Groet, Richard Burggrave

P.S. Voor hen die er van weten: Sjakie groet Bertha

Gedichtje

Blijf je nog even bij me?
Help, Help... hoor ik zacht,
deze nacht hou ik de wacht.

Owww wat ben ik blij om jou te zien,
kun je me uit bed halen misschien?

Maar het is donker, midden in de nacht
slapen is wat er van je wordt verwacht.

Ik ben niet moe zuster, alleen maar bang
deze donkere nachten duren me zo lang.

Blijf je nog even bij me zuster lief?
hou je mijn hand vast alstublieft?

Je moet niet huilen lieve vrouw,
ik ben nu hier dicht bij jou.

Weet dat ik altijd over je waakt,
en bij je blijf totdat je slaapt.

Cindy Van Raemdonck, team nachtzorg

Komt er ooit nog een Elfstedentocht?

Als ik aan winter denk, denk ik aan de Elfstedentocht. De winters in Nederland waren vroeger veel kouder dan nu. De kans op een Elfstedentocht werd de afgelopen jaren steeds kleiner en de winters lijken steeds minder streng. De winter van 1963 was de koudste winter allertijden als gekeken wordt naar de gemiddelde temperatuur. Ook op basis van het aantal dagen met lichte, matige en strenge vorst prijkt 1963 bovenaan het lijstje. Op basis van het koudegetal is de winter van 1947 de koudste winter. De winter van 1788 - 1789 had te maken met een koudegetal van 359 terwijl er tijdens de winter van 1962 - 1963 een koudegetal van 346 werd gemeten. De winter van 1788 - 1789 is daarmee, waarschijnlijk in Nederland en België, de strengste winter van het afgelopen millennium geweest. Vandaag 80 jaar geleden werd de laagste temperatuur ooit in Nederland gemeten. Op 27 januari 1942 werd het in Winterswijk $-27,4\text{ }^{\circ}\text{C}$.



In die koude winters kon de Elfstedentocht gereden worden. De Elfstedentocht is een bijna 200 kilometer lange schaatstocht over natuurijs langs elf steden in Friesland.

Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland, is vanouds de start- en aankomstplaats. De Elfstedentocht werd voor het eerst in 1909 gereden en wordt maximaal eenmaal per winter gehouden. De tocht kan alleen georganiseerd worden als de toestand van het ijs het toelaat. In totaal werd de tocht vijftienmaal gereden. Voor de laatste keer was dat in 1997. In 1986 nam ook toenmalig kroonprins Willem-Alexander der Nederlanden onder het pseudoniem W.A. van Buren deel aan de Elfstedentocht. De Elfstedentocht wordt ook wel "De Tocht der Tochten" genoemd en wordt gereden als wedstrijd en als toertocht. De tocht brengt de deelnemers langs de elf plaatsen in Friesland die ooit stadsrechten hebben verkregen. Dat zijn Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker en Dokkum.



De tocht wordt meestal met de wijzers van de klok mee geschaatst. Afgelopen jaar hebben mijn man en ik de Elfstedentocht gereden met de camper. Wat was dat een mooie rit. Dat Friesland zo mooi is wist ik niet en het besef dat vele mensen zo'n afstand gereden hebben in de bittere kou! Brrrrr.....in sommige plaatsen zullen er mensen gestaan hebben om hun aan te moedigen, muziek gespeeld maar ik zag terwijl we van de ene naar de andere plaats reden dat er vele saaie stukken door de weilanden bij gezeten hebben. Wat zal dat inderdaad een barre tocht geweest zijn. Respect voor al die mensen. Dat er ooit nog een Elfstedentocht zal komen, ik weet het niet. Voor mij hoeft het echt niet meer zo'n strenge winter te worden, maar ik denk dat er toch mensen hopen dat de tocht der tochten toch ooit nog eens gereden zal worden.

Cindy van Raemdonck, team nachtzorg

Mariaviering in de kerk van Koewacht

Oktober is, net als Mei, een Mariamaand. Uit gesprekken met bewoners kwam het idee op om in de maand oktober de Mariaviering eens echt in de kerk te houden. Kees van Geloof en Gonny Rozijn gingen hiermee aan de slag.

Op dinsdag 25 oktober vertrok een flinke stoet bewoners naar de kerk van Koewacht. Bij het beeld van Maria kon iedereen een kaarsje aansteken. De dienst, geleid door Kees en Gonny, werd opgeluisterd door het kerkkoor van Koewacht. Na de dienst maakten enkele bewoners van de gelegenheid gebruik om nog even over het kerkhof te lopen.

Bij terugkeer in De Lange Akkers stond er koffie met iets lekkers klaar en kon er nog even nagepraat worden en herinneringen opgehaald.

Margriet Mulder, team welzijn



Vrolijke gezichten bij optreden van Fons

Woensdag 26 oktober was er op Antonius een geweldige zanger. Het was Fons uit Terneuzen en had altijd zijn optredens onder de naam Maffoos.

Fons is inmiddels solo gaan optreden samen met zijn muziekondersteuning! Hij kreeg heel de zaal mee, er werd gedanst en polonaise gelopen. Wat hebben we weer vele vrolijke gezichten gezien en daar doen we het toch allemaal voor!

Wilma Morcus, team welzijn



Strooien, strooien, strooien



Vrijdagmiddagmiddag 2 december kregen we bezoek van 2 pieten. Ze strooieden er lustig op los. We zongen de oude Sinterklaasliedjes. Vooraf aan het bezoek aten we snert met deegventjes. We hadden een gezellige middag!

Team Zonnewende

Het ruikt hier naar heerlijke mosselen

Heerlijk, mosselen. Daar hebben we wel weer eens zin in! Maar ja....via onze maaltijdverstrekker is dit niet te realiseren. Gelukkig bood restaurant "Bij van Dijk" bij ons in Koewacht een oplossing. "Jullie kunnen bij ons mosselen komen eten, maar dan wel in kleine groepen, anders is het voor onze kok niet goed te doen".



Gelukkig was er nog voldoende budget van "Waardigheid en trots", dus kon dit feestje door gaan. Met hulp van familie, vrijwilligers en personeel kon iedereen naar het restaurant gebracht worden. De mosselen waren heerlijk! Voor wie niet van mosselen hield was er Bavette (zeer mals rundvlees). Na afloop verzuchtte menig bewoner: "Dat kan wel eens vaker".

Margriet Mulder, team welzijn

Bert en Bieke maken er een snertfestijn van

Dinsdag 12 november was er een heus snertfestijn voor de intramurale en extramurale bewoners van de binnenstad. Bieke en Bert warmden om 10 uur al hun pannen op om iedereen te kunnen voorzien van vers gebakken pannenkoeken, wel 90 stuks zijn er gebakken. De bewoners van de Korenmarkt konden genieten van de verse erwtensoep en pannenkoeken op de woning.

De extramurale bewoners kwamen vanaf half 12 de Serre binnengedruppeld en kozen een plekje aan de gedekte tafel. Zij kwamen vast op de geur af, want de geur van verse pannenkoeken was tot op de gang te ruiken. Zij lieten zich de erwtensoep en de pannenkoeken goed smaken. De pannen bleven leeg achter en de vrijwilligers werden bedankt voor de gezellige en bovenal lekkere maaltijd.

Melissa de Kesel, team welzijn





“De heks van Rie” laat mensen schrik- ken met Halloween

Een aantal weken geleden vroeg mevrouw van Rie mij of welzijn ook iets aan Halloween deed. Ik moest haar antwoorden met een “nee”, met als uitleg dat eigenlijk veel van de bewoners hier eigenlijk nog niet zo bekend mee zijn. Mijn creatieve brein ging ratelen. Ik had wel wat voor mevrouw waarmee ze rond kon gaan. Een heksen-schaal die gevuld kon worden met snoep en die goed geluid maakt wanneer men er een snoepje uithaalt.

De andere dag deze naar mevrouw gebracht. Spontaan zag mevrouw dit helemaal voor zich. Ze kon wel aan gepaste kleding geraken. En zo heeft mevrouw met Halloween op ludieke wijze verschillende afdelingen bezocht om de mensen te laten schrikken. Een zeer geslaagd actie dus.

Wie weet zijn er nu leuke ideeën geboren om volgend jaar mee aan de slag te kunnen om dit als feest voor iedereen te maken.

Linda Burm-Asselman, team welzijn

Zonnetrein rijdt naar Intratuin

Bewoners van De Baronie gingen met de Zonnetrein naar Intratuin. Het was gezellig en sfeer-
vol. “Wat een mooie kerstboom”!



DE BAKKER EN DE OVEN



*Zeven dagen achtereen
Toveren met melk en meel
Om ons te verzadigen*

*Met een zweterig voorhoofd
Bespelen reuzenvuisten het deeg
Een kunstwerk verschijnt*

*De ovenmuil is wachtend
Gevoed door gloeiende kolen
Gulzige vlammen sluipen rondom*

*Uit deeg geboren
Door hongerige monden verslonden
De ovenmuil wacht op nieuwe deeg*

bakske



George Leenknecht

Sinds enkele maanden ontmoeten George en ik elkaar bijna wekelijks tijdens onze duofietsrit. Ik pik hem op bij locatie Korenmarkt van Zorgsaam waar hij sinds twee jaar woont. Tijdens onze tochten weet George mij te boeien met zijn verhalen en dat bracht mij op het idee hem eens uitvoeriger aan het woord te laten.

Op een regenachtige vrijdagmiddag in november zoek ik hem op. De koffie staat klaar en er is bij George altijd een ruime keuze aan versnaperingen.

Hoefkensdijk

George werd in 1935 geboren aan de Hoefkensdijk in Kuitaart als vijfde van zes kinderen, 2 jongens en 4 meisjes. Het gezin was klein behuisd en had zelfs nog een winkeltje aan huis, maar dat was niet zo bijzonder in die tijd. De kinderen gingen naar de kleuterschool in Lamswaarde, maar daar bewaart George niet al te beste herinneringen aan. Voor straf lieten de nonnen hem een keer een uur lang op de gang knielen met zijn blote knieën in zijn klompen "en dat deed verdomd veel pijn."

Zijn vader trok met paard en wagen rond en verkocht van alles van wat er toen zoal te koop was. Toen die op 38-jarige leeftijd invalide werd, werden George en zijn broer regelmatig ingezet om bij te springen.

2e Wereldoorlog

George was vijf toen de 2e Wereldoorlog uitbrak. Honger hoefde de familie niet te lijden. "den buiten had van eigen alles." Jong als hij was, van de oorlog kreeg hij wel het een en ander mee. "Ik zie nog hoe de parachutisten boven Hengstdijk en Kuitaart uit de lucht geschoten werden. Als de Duitsers kwamen, vluchtten de onderwijzers van de lagere school van Lamswaarde de polder in en dan pasten enkele vrouwen uit het dorp op de leerlingen." Zo herinnert hij zich ook het moment dat de lucht zwart zag van geallieerde vliegtuigen die richting Antwerpen vlogen. "Gelukkig konden ze er maar weinig uit de lucht schieten." En 6 kilometer van huis de gevechten aan de Kanaalkade bij Axel. Daar sneuvelden ook vele paarden. "Veel mensen gingen erop af met een mes voor het paardenvlees."

Na de lagere school ging George naar de ambachtsschool in Hulst, aanvankelijk te voet en later op een oude fiets. Na het behalen van zijn diploma op vrijdagmiddag begon hij de volgende maandagochtend als timmerman bij aannemingsbedrijf Van der Poel.



Dat deed hij 43 jaar lang, eerst als timmerman en de laatste 17 jaar als uitvoerder. Buikpijn heeft George nog steeds van de bouw van de Rabobank van Sint Jansteen. "We hebben heel veel werk en energie gestoken in dit prachtige gebouw en na enkele jaren lag het tegen de vlakte. Dat is echt zonde." Als uitvoerder was George onder andere ook verantwoordelijk voor de renovatie van 720 Vlako woningen. "We vervingen de keukens en CV's en werkten 1 huis per dag af. Het project duurde 5 jaar." Zo was George ook verantwoordelijk voor de eerste woningen in de Serlippenspolder in Terneuzen.

Passie voor muziek

Op zijn 17e ging George op muziekles. De muziekopleiding was in handen van Honoré de Gucht en iedere zondagochtend kreeg George in Lamswaarde les. Hij leerde op de bariton saxofoon te spelen en was maar liefst 61 jaar lid van de Fanfare van Lamswaarde en de Harmonie in Hulst. Op maandag werd er de hele avond samen gemusiceerd. Daarnaast waren er natuurlijk de vele optredens. Een andere hobby was vissen. Aan de Westerschelde bij Ossenissee, maar ook langs de binnenvest in Hulst. Als lid van hengelaarsvereniging ONI uit Terneuzen deed hij ook graag mee aan wedstrijden. "Mijn grootste vangst was een snoek van 1.04 m."



Grote liefde

George ontmoette zijn vrouw Annie Lampo op danses. Eigenlijk hield hij niet van dansen, maar hij moest van zijn moeder mee om zijn 10 jaar oudere zus 'aan de man te brengen'. Wat haar toen niet lukte, lukte George wel. Hij ontmoette er Annie Lampo en beiden wisten dat ze voor elkaar bestemd waren. Getrouwd kon er alleen worden als er onderdak was en trouwens George zijn moeder vond 30 jong genoeg om te trouwen! "Een jaar later, ik was 25, kwam ik op een zondagmiddag terug van de voetbal en Annie kwam naar me toegerend." Ze riep: "We hebben een huis!" Dat bleek een piepklein huisje in de Grote Bagijnestraat in Hulst. Ze konden het huren voor 75 cent per week en eindelijk gaan trouwen. "Het was zo klein dat het bezoek in de kamer zat met hun voeten in de gang!" De huur werd elke

zondag opgehaald door de eigenaresse 'Marie Slof' die zo werd genoemd omdat ze altijd sloffen droeg.

In de Grote Bagijnestraat kwam ook hun oudste kind ter wereld. De volgende drie kinderen zagen het levenslicht in de eerste koopwoning aan de Paardenmarkt dat toen gekocht werd voor 12500 gulden. Tien





jaar later kon George verhuizen naar een huis van zijn baas in Terneuzen. Annie kon er echter niet aarden, had veel last van heimwee en daarom keerde het gezin na een jaar terug naar hun geliefde Hulst.

Terwijl George druk was met de bouw van hun nieuwe huis aan het Godsplein in Hulst, bleek Annie zwanger van de tweeling Lisbeth en Anne-Marie. Op de gevel van hun toenmalige huis pronkt nog steeds het bouwjaar 1974.

Stevige knevel

George is herkenbaar aan zijn stevige snor die hij zelf onderhoudt. "Ja, in de jaren negentig was dat mode. Ik was scheidsrechter en de meeste scheidsrechters hadden een snor. Annie vond het eerst niks, maar later mocht ik hem niet meer afscheren."

Scheidsrechter

George is 38 jaar scheidsrechter geweest totdat op zijn 70e moest stoppen. Dat was het reglement. "Het begon allemaal met mijn zoon Luc die redelijk kon voetballen. Er was een groot tekort aan scheidsrechters, dus ik begon met fluiten."

George haalde zijn KNVB scheidsrechterpapieren en floot zowel veld- als zaalwedstrijden. Om de zoveel weken reisde hij naar Zeist voor KNVB scheidsrechtersoverleg.

Hij herinnert zich nog goed 'het maleur' in Oostburg. "In de pauze renden de spelers naar de kleedkamer waarbij ze over een draad sprongen. Ik probeerde dat ook maar bleef met mijn oranje broek hangen. Die scheurde in tweeën, maar gelukkig droeg ik er nog eentje onder."

George nam in Axel afscheid van het voetballen. Hij dacht een gewone wedstrijd te gaan fluiten, maar totaal onverwachts stond zijn gehele familie op het veld. Een KNVB official spelde hem een mooie onderscheiding op en bedankte hem voor al die jaren van trouwe dienst.

George nam in Axel afscheid van het voetballen. Hij dacht een gewone wedstrijd te gaan fluiten, maar totaal onverwachts stond zijn gehele familie op het veld. Een KNVB official spelde hem een mooie onderscheiding op en bedankte hem voor al die jaren van trouwe dienst.

George nam in Axel afscheid van het voetballen. Hij dacht een gewone wedstrijd te gaan fluiten, maar totaal onverwachts stond zijn gehele familie op het veld. Een KNVB official spelde hem een mooie onderscheiding op en bedankte hem voor al die jaren van trouwe dienst.

Handig zo'n klusjesman

Na zijn pensioen hield het werken niet op voor George. Niet alleen vrienden en familieleden klopten bij hem aan voor bouwkundig advies. Zeg nou eerlijk: wie wil er geen vader die alles kan? George: "Ik heb veel gewerkt voor mijn gasten. Meegeholpen met renovaties van de woningen van mijn kinderen. Badkamers en keukens vervangen, vloeren uitgebroken en kozijnen vervangen." Hij draaide zijn hand er niet voor om. En met George was het altijd gezellig, want zijn mond stond niet stil.



Europees Kampioenschap Voetbal 2000

Het toernooi werd gehouden in Nederland en België. De EK beker had nogal eens te lijden tijdens het vervoer waardoor die deukjes en krassen opliep. George werd toen gevraagd om een kist te maken om de beker te beschermen. Samen met zijn oudste zoon Jack bouwde hij toen een houten frame in een bestaande koffer van een muziekinstrument om dit te voorkomen. Helaas verloor Nederland in de halve finale van Italië en wonnen de Fransen de cup.



De basiliek

George meldde zich ook als vrijwilliger bij de basiliek van Hulst. Hij verzorgde kleine reparaties en was later ook nauw betrokken bij de renovatie van de basiliek. Om de paar weken was hij van dienst: hij opende en sloot de kerk, vulde de kaarsen bij en zorgde voor koffie in de pantry. Af en toe nam hij één van zijn kleinkinderen mee voor een speciale rondleiding in de kerk. "Niet verder vertellen hoor", zei hij dan lachend. Vele jaren woonden George en Annie met hun zes kinderen aan het Godsplein totdat problemen met haar gezondheid Annie dwongen te verhuizen naar de Korenmarkt. George bezocht haar tweemaal daags en toen er vlakbij in de Korte Bellingstraat een benedenwoning vrijkwam, verhuisde George om dichterbij Annie te kunnen zijn. Na het overlijden van Annie kon George terecht in een vrijgekomen kamer op dezelfde afdeling als waar Annie gezeten had. Dat voelde als thuiskomen want George en het zorgpersoneel kenden elkaar al en het biedt sindsdien George een fijne en veilige woonplek.



Bezoek

Vijf van zijn zes kinderen wonen buiten de provincie en daardoor ziet hij zijn kinderen, negen kleinkinderen en achterkleinkind Gijs niet zo vaak. Natuurlijk is er wel telefonisch contact en gelukkig bezoekt zoon Marc uit Sint Jansteen hem om de andere dag. Lichamelijk heeft hij veel ingeleverd na 2 accidenten met zijn scootmobiel. Het gaf

hem 3,5 jaar plezier

en vrijheid. Traumatisch was toen hij bij de ingang van HVV in paniek raakte door onweer, omsloeg en 1 uur lang op de grond lag voordat hij werd ontdekt! George durft er niet meer mee op pad en dat beperkt hem enorm in zijn doen en laten. Graag zou hij er nog op uit trekken. Wekelijks gaat hij tweemaal naar de zorgboerderij aan de Hontenissestraat en dan is er altijd nog het 'leugenbankje' bij de Korte Bellingstraat.

En.... niet te vergeten ons wekelijkse uitje op de duo-fiets. Tot woensdag George.



Jan van Gulick, vrijwilliger duo-fiets



Optreden Paul en An

Op zaterdag 19 november trad Pascal Audenaert met zijn vrouw An op voor de bewoners van De Baronie. Het was een hele gezellige middag waarbij we allemaal meezongen!

Gedicht

Nacht...

Het is nu stil geworden
en buiten schijnt de maan.
Nu willen alle mensen
rustig slapen gaan.

Maar bij de nachtzusters
gaan de ogen open
en gaan voor vele mensen
de hele nacht rondlopen.

Door weer en wind
door storm en regen
op de fiets naar de mensen toe,
niets houdt hun tegen.

Want wat als je bang bent
in die donkere nacht?
vertrouw dan op de nachtzusters,
want zij houden de wacht.

Een streel, een knuffel,
een aai over je bol
de nacht is zo voorbij
hou nog even vol!

Want straks wordt het licht,
en komt de zon eraan
dat is het moment
dat de nachtzusters tevreden naar huis toe gaan.

Ingezonden door Cindy Van Raemdonck, team nachtzorg

Nachtuilen

Wij als nachtteam noemen zich ook wel nachtuilen. Maar wat betekent dat eigenlijk?

In het woordenboek vind ik 2 betekenissen:

1. (Vogels) een soort uil
 2. Iemand die vooral 's-avonds en 's-nachts actief is
- Ja dat dus, dat laatste.

Misschien ben je weleens jaloers op ochtendmensen die 's ochtends zingend hun bed uitspringen en 's avonds gelijk in slaap vallen. Maar je hebt als nachtuil een aantal sterke kanten waar je juist trots op mag zijn.

Nachtuilen zijn creatiever

Laat opblijven en 's nachts van alles ondernemen gaat blinkbaar zo tegen de menselijke natuur in, dat het letterlijk de structuur van je hersenen verandert. Als je een nachtuil bent, wordt je brein gestimuleerd om creatieve oplossingen en ideeën te bedenken die verder gaan dan 'traditioneel' denken. In Italië concludeerden men aan de hand van drie proeven dat nachtuilen hoger scoren op criteria als originaliteit en flexibiliteit. Steek die maar in je zak!

Nachtuilen blijven langer alert

Ochtendmensen verliezen hun focus sneller dan nachtuilen, ontdekten onderzoekers in België. Met MRI-scans onderzochten ze de hersenactiviteit van vijftien nachtuilen en zestien ochtendmensen. Alle deelnemers sliepen een gelijk aantal uren in het lab, maar dan op verschillende tijden. De deelnemers moesten na het wakker worden een taak uitvoeren die veel concentratie vereiste. En wat bleek? De ochtendmensen verloren hun focus tien uur nadat ze wakker werden, terwijl de nachtuilen het langer volhielden.

Nachtuilen zijn (iets) slimmer

Hoewel het verschil niet noemenswaardig groot is, hebben nachtuilen een aantal persoonlijkheidstrekken die duiden op een hogere intelligentie. Het komt erop neer dat nachtuilen, door de normale slaapritmes af te wijzen, laten zien dat ze een groot aanpassingsvermogen hebben.

Nachtuilen hebben 's nachts meer fysieke kracht

Onderzoekers in Amerika ontdekten dat nachtuilen 's nachts sterker zijn dan overdag. Ze testten de fysieke kracht van negen ochtendmensen en negen nachtuilen, en ontdekten dat de kracht van ochtendmensen redelijk gelijk bleef gedurende de dag. Van nachtuilen ging de kracht 's nachts juist omhoog. Geen zorgen: ze veranderen niet in een of andere gespierde superheld, maar het betekent alleen dat de kracht van nachtuilen meer pieken en dalen kent dan die van ochtendmensen. Zo zie je dat het werken in de nacht, ook heel veel voordelen heeft. Ik ben daarom blij en trots om een nachtuil te zijn!

Cindy van Raemdonck, team nachtzorg





Wilt u nog een dekentje?

Vrijwilligers van "De Dorpskamer" uit Ossenissee deelden dinsdag 18-10 aan de bewoners van WZC Antonius hun zelf gehaakte dekens uit. En dit is nog maar een kleine groep bewoners op de foto, maar er hebben zeker nu al 20 mensen plezier van. Er volgen er nog meer. De dames uit Ossenissee zijn nog steeds aan het haken! Dank je wel vrijwilligers. Wij zijn er in ieder geval al heel blij mee!!

Tevens is ook onze eigen creaclub in het huis druk bezig met haken van dekens. Zo hebben we vele verschillende kleuren en printen die kunnen worden verdeeld. Interesse gekregen? Kom dan eens langs op maandagmiddag bij Antonius vanaf 14.00 uur, of in de "Dorpskamer" van Ossenissee elke 2e en 4e vrijdagochtend in het dorpshuis. Op foto 2 staat de winnares van de mooiste deken!

Wilma Morcus, team welzijn



Kijk, de zee....dat is lang geleden!

Alhoewel we in Koewacht prachtig wonen, willen we ook wel eens wat anders van Zeeuws Vlaanderen zien. Dus...hebben we het busje van ZorgSaam geleend en gingen we op pad. De bewoners van De Lange Akkers hadden zelf aan kunnen geven waar de reis naar toe zou gaan. Zo ging één van de uitstapjes via Axel, Spui, Magrette en Othene naar Terneuzen, waar we een pannenkoek of wafel nuttigden bij "de Westbeer". Daar heb je een prachtig zicht over de Schelde en de sluisen. De bouw van een nieuwe, grotere sluis is daar in volle gang, mooi om te zien.

Een ander uitstapje bracht ons via een mooie route langs Hoek, Biervliet, Hoofdplaat en Nummer Eén naar Breskens. In strandpaviljoen "Breskens aan Zee" werd gestopt voor wat lekkers. Daar heb je een mooi uitzicht op het strand en over de zee, voor een aantal al een hele poos geleden dat ze dat gezien hadden.

Margriet Mulder, team welzijn



Piet geniet zo van zijn kroonjaar dat hij een dansje maakte

Op zondag 4 december werd alvast de 100ste verjaardag gevierd met de (schoon) kinderen, kleinkinderen met aanhang en het achterkleinkind Dan bij Grand café de Kroon in Sint Jansteen met een vier gangen diner. Piet genoot zichtbaar en waagde zich na het eten nog aan dansje met de jongste kleinzoon.

In de ochtend van 5 december, de jubileumdag, had de verzorging in alle vroegte een mooie bloemenboog voor de deur gezet en bracht Burgemeester Ilona Jense een bezoek aan de 100 jarige Piet. Daarnaast was ook de pers aanwezig om een foto te maken en werd Piet ondervraagd om de levensloop vast te leggen. Na de middag was er voor familie, vrienden en burens gelegenheid om de jarige te feliciteren, onder het genot van koffie met gebak en een hapje en een drankje. Om 16.30 uur werd de dag afgesloten. Het waren twee mooie dagen.



Lucie, dochter van Piet

100



Handen uit de mouwen

2 november, de vrijwilligers bij Antonius gaan weer aan het werk. Ditmaal draaien ze er hun hand niet voor om, om voor 70 bewoners verse sla met spekjes klaar te maken. Gelukkig voor ons hadden ze de ingrediënten niet precies ingeschat en kon het personeel ook nog mee eten. Mmmmm! Heren bedankt ej!!

Wilma Morcus, team welzijn



Meezingen en klappen met MusiCanto

Zondag 30 oktober stond MusiCanto bij veel bewoners ingepland op hun kalender. Heerlijk een zondagmiddag genieten van een goed gevulde muzikale middag. Mede mogelijk gemaakt door een sponsoring van frituur "Het lekkere plekje".

Rond 13 uur druppelden de eerste muzikliefhebbers al binnen. Al snel was de Truffinozaal goed gevuld. Het publiek heeft kunnen genieten van een goed staaltje muziek. De rode

draad was country. Er werd regelmatig meegezongen en geklapt. Voor allen een geslaagde middag.

MusiCanto gaat voor volgend jaar een Nederlandstalig repertoire instuderen. Hier hebben we zeker wel oren naar.

Linda Burm-Asselman, team welzijn

Mooie muziek met appeltaart, dat is smullen

Op 21 oktober was De Blaauwe Hoeve in de ban van prachtige muziek en appeltaart. Stichting Appeltaartconcerten brengt muziek, wat normaal te horen is in grote concertzalen, naar huiskamers en naar diverse instellingen. Ze reizen hiervoor heel Nederland af.

Michiel Holtrop (altviool) met zijn collega's Douw (cello) en Martin (gitaar) brachten heel toegankelijke licht klassieke muziek, dat dankzij giften en een steunstichting op tournee kan. We waren blij hen te mogen ontvangen in Hulst op De Blaauwe Hoeve, want de week daarop ging de reis weeral naar Wenen met het Nederlands Philharmonisch orkest. Zo gaat het leven van professionele muzikanten.

De bezoekers lieten zich een uur lang meevoeren op prachtige klanken en waren achteraf vol lof over deze drie heren van niveau. Op de vraag of ze asjeblijft volgend jaar terug mogen komen antwoordt welzijn volmondig: JA! Hopelijk tot volgend jaar, hou de kalenders goed in de gaten.

Cyriana Messens, team welzijn



Verrassingen voor de bewoners

Op 15-12-22 kwam er een spontaan telefoontje van 't Getij dat ze een kerstmarkt hadden gehouden en dat er meerdere kerststukjes over waren die ze graag aan Antonius wilden geven. Wij stellen dit zeer op prijs! Hartelijk dank hiervoor!

Verder was er een originele kersttentie voor de bewoners van Antonius. Ze kregen een beker met hun eigen kamernummer erop en lekker kerstsnoepgoed erbij. Mooi toch? Zo kun je nooit verdwalen.

Wilma Morcus, team welzijn



Muziek met een schaterlach

Eigenlijk niks aan toe te voegen. Wederom een zeer gezellige muzikale opvulling van de middag. Chor-A-Muze pakte echt uit. Als extra toevoeging "lulde" Frans de Schepper de middag aan elkaar. Menig schaterlach liet zich regelmatig door de zaal galmen. Met als kers op de taart het "bruidspaar" dat de show stal. Iedereen heeft erg genoten.

Linda Burm-Asselman, team welzijn





Bedankt Fien!

Na ruim 25 jaar is het internetcafé gesloten. Op woensdag 21 december was het de laatste keer dat we bij elkaar kwamen en afsloten met koffie en zelfgebakken appeltaart. In de loop der jaren zijn er veel deelnemers geweest om ingewijd te worden in de geheimen van het internet en kennis op te doen van e-mailen, foto's opslaan, apps, YouTube en informatie opzoeken.

Het is mooi om terug te kijken op de gezellige bijeenkomsten met leergierige "café-bezoekers". De vaste bezoekers van het laatste uur worden niet in de steek gelaten. Zij mogen een beroep op ons blijven doen.

Fien Bussens, vrijwilligster Internetcafé

Elk bloemstuk is uniek

Maandag 12 december was het al weer de 3e editie van bloemschikken met Mieke in de Truffinozaal van De Blaauwe Hoeve. Deze keer werd er iets moois gemaakt met kerstdecoratie erin. Maar liefst 15 dames hadden zich aangemeld om deel te nemen. Mieke had hulp in geroepen van vrijwilliger Rina. Een paar extra handjes waren zeker welkom om hier en daar te assisteren. Het voorbeeld werd goed bekeken en er vlogen al snel positieve reacties heen en weer. De dames waren allemaal druk in de weer met hun eigen stukje. Iedereen maakte hetzelfde stukje. Toch was elk stukje uniek. Op naar de volgende editie.

Melissa de Kesel, team welzijn



Een Amerikaanse Nieuwjaarslunch

Op 4 januari hebben we op de 1e verdieping op Antonius een Nieuwjaarslunch gehouden. Het was een Amerikaanse lunch waarbij ieder

die de mogelijkheid had iets van eten mee te nemen dit ook kon doen. Hierbij kan je denken aan stokbrood, vers gemaakte soep, salades, gevulde eitjes en als afsluiting was er ijs en tiramisu. Het was geweldig gezellig!

Wilma Morcus, team welzijn

Bewoners verrast door Chor-A-Muze

Chor-A-Muze heeft de bewoners verrast met een geweldig optreden. Er werd gedanst en meegezongen met de kerstliedjes en met hun eigen repertoire. Bedankt Chor A Muze en vrijwilligers om deze middag te verzorgen!

Wilma Morcus, team welzijn



Bloemschikken is niet alleen voor vrouwen

Dinsdag 13 december stond er een creatieve dag op de agenda voor de Korenmarkt. Vrijwilligers Claudette en Bieke kwamen samen met de bewoners van de Korenmarkt beneden 's ochtends kerststukjes maken. Onder het genot van een kopje koffie werd er gekeken wat er allemaal uit de tas tevoorschijn kwam om te gebruiken bij het bloemschikken. Er was van allerlei soorten groen en uiteraard mochten de kerstversiersels niet ontbreken. Wat een mooie creaties werden er gemaakt. 's Middags was Korenmarkt boven aan de beurt. Ook daar werden de spulletjes bekeken en besproken. Dat bloemschikken niet alleen voor vrouwen is bewees dhr. Vereecken wel. Hij hield goed in de gaten dat de rozen wel goed schuin werden afgesneden. Aan het einde van de dag had elke bewoner een mooi kerststukje, wat een mooi plaatsje op de kamer kreeg.

Melissa de Kesel, team welzijn



Mooi Kerstspel in de kapel

De jaarlijkse traditie kon gelukkig dit jaar weer doorgang krijgen. Alle kinderen van Kindcentrum Moerschans hadden wat ingestuurd voor het Kerstspel/zang in de kapel van De Blaauwe Hoeve. Eerst werd het kerstverhaal verteld en uitgebeeld.



Daarna werden door alle groepen liedjes gezongen. Bewoners hebben zeer genoten van deze ochtend. Een mooi optreden met een moderne touch. We kijken weeral uit naar volgend jaar.

Linda Burm-Asselman, team welzijn

Feest van muziek "op huisjestocht"

Welzijn trakteerde door de muziekkoffer langs te laten gaan op De Blaauwe Hoeve. Het was even aanpotten voor Ina, Brigitte, Georgette, Ria en Ina om alle afdelingen in te plannen en langs te gaan. Zowel de dames van de muziekkoffer als de bewoners hebben genoten van hun komst. Er werd enthousiast meegezongen.

Enkele sfeerverslagen geschreven door de vrijwilligers van de muziekkoffer

De Bosdreef

Verwachtingsvol keken 8 deelnemers naar ons en de muziekkoffer en de gitaar. Wat ging er nu weer gebeuren en wat kwamen we doen. Maar bij het ronddelen van de muziekboeken werd het voor hun helemaal duidelijk. Wij gingen samen zingen, begeleid door de gitaar. En de stemming zat er gelijk in. Vol enthousiasme zongen we samen liedjes, die ze allemaal bleken te kennen. Tussendoor was er ook alle tijd om persoonlijke verhalen te vertellen en aan te horen.

Blaauwe Hofke 134

Na een hartelijk ontvangst van alle medewerkers en blij gezichten van de bewoners, gingen we aan de slag met de muziekboeken. Brigitte ging zingen en het was meteen raak, de stemming zat er goed in. 8 bewoners zaten gereed en hadden er echt zin in. Ook de 2 bewoners, die niet meer konden meezingen, genoten mee, merkbaar aan het meebewegen en hun gezichtsuitdrukking. Een andere bewoner, die problemen had met spreken, kon plots het "vlasserslied" vrij duidelijk zomaar voorlezen. Zeer bijzonder. En de overige zongen allemaal mee, ieder op eigen tempo en ieder op zijn eigen wijze. Een zeer enthousiaste dame had de liedjes al bijna uitgezongen, toen wij nog moesten beginnen. Een zeer gezellige middag, iedereen was blij, maar na het laatste lied was ook iedereen moe en tevreden.

Truffinoweg 240

We worden hartelijk ontvangen en de bewoners worden naar de zitkamer gebracht. Zoals altijd beginnen we met het liedje "Koffie" van Rita Corita. Het is altijd zo leuk, dat wanneer de mensen een refrein herkennen, zij dat uit volle borst gaan zingen. Er is een mevrouw, die al begint te zingen, terwijl we helpen met het blaadjes om te slaan. Het spreekt hun zó aan. Toen was het écht koffietijd en konden de bewoners even uitrusten. Na de pauze komt er nog een meneer binnenwandelen. Oh, wat geniet ook hij van de mooie geluiden van de accordeon. Het was weer een aangename afwisseling van de middag voor alle bewoners.

De Zanddreef

Bij aankomst was de huiskamer nog maar matig bezet, maar allengs werden steeds meer bewoners gebracht. Ina had een prachtig herfstboekje, zomaar uit de tuin meegebracht. Dat werd zeer gewaardeerd. De geuren en de kleuren van de herfst brachten mooie herinneringen teweeg. Bij de eerste gitaar klanken en de inzet van het eerste lied kwamen nog meer bewoners, mede uit nieuwsgierigheid(?) aangeschoven. In totaal namen 10 personen deel aan deze Feest van Muziek bijeenkomst. En het werd een zeer bijzondere middag. Iedereen, op eigen wijze, sommige met een 'knikje van het hoofd', andere met 'een brede glimlach', maar de meeste zongen volop mee. Tussendoor werden verhalen verteld, met allerlei herinneringen over vroeger, over hun schooltijd, het smokkelen en over het werken in het vlas. En we zongen daarna almaar door. We werden gegrepen door het enthousiasme van deze bewoners en konden niet zomaar eindigen.

Blaauwe Hofke 63

We worden welkom geheten door de medewerkers van het huisje en 2 vrijwilligers aldaar. We zoeken ons een plekje aan tafel, verdelen de zangmappen en muziekinstrumenten. Uiteindelijk zitten er 5 bewoners bij ons aan tafel. Het is vandaag een stralende dag; dan is het des te fijner om over het zonnetje te zingen. Ina maakt met haar gitaar de start en samen wordt er ingezet. Er is een groot diversiteit aan liedjes. Sommige bewoners reageren in eerste instantie niet op wat wij zeggen, maar toen we gingen zingen, leefde ze helemaal op. Een bewoner begon zelfs te trommelen op de tafel, leuk, leuk! De stemming zit er heel goed in. Van de muziekinstrumenten wordt goed gebruik gemaakt.

Melissa de Kesel, team welzijn



Spetterende kerstliederen

Op 20-12-22 werden de bewoners van De Blaauwe Hoeve ondergedompeld in Kerstfeer! We mochten genieten van een spetterend interactief optreden met Kerstliederen. Het vocaal ensemble EnCore onder begeleiding van live piano bracht prachtige licht klassieke liedjes en meezingers. We kregen zelfs tips en tricks van de dirigent mee. Het was een fijne middag en alle bezoekers hebben erg genoten.

Cyriana Messens, team welzijn



Knallende opening 2023

Dit jaar op 5 januari hebben we weer na lange tijd een Nieuwjaarsfeest georganiseerd voor alle bewoners van De Blaauwe Hoeve. Bij ontvangst kreeg men een kopje koffie met een petitfour. Zanger Fabrice heeft deze middag een muzikaal hoogstandje laten horen. Hij wist de bezoekers mee te nemen in een polonaise en vele handen gingen de lucht in om mee te deinen op de muziek.

Onder het genot van een drankje en een hapje, dat tijdens de pauze werd rondgedeeld, ging het feest gewoon verder. Het was goed om te zien dat er zoveel bezoekers hebben genoten van deze feestelijke middag en knallende opening van het Nieuwe Jaar 2023.

Met dank aan de aanwezige vrijwilligers die er ook weer voor hebben gezorgd dat we dit mogelijk konden maken.

Veronique Altenburg, team welzijn

Met de Kerstmand naar de mannenpraatgroep in Hulst



Met mand én kersttas én kerstman sjuowde ik naar de welzijnsruimte, waar de koffie, door vrijwilliger Eddy gezet, al lekker geurde! Iedere keer weer verbaast het me, hoe het Team Welzijn in Hulst boft met hun toegewijde vrijwilligers!

De eerste deelnemer werd binnengereden. Hij vond de Kerstman (time-out-pop) eigenlijk wel erg interessant. Volgens mij mocht die man in zijn rode pakje mét kerstmuts best 14 dagen logeren in de welzijnsruimte in Hulst. Agatha, Rina en Jannie, jullie zullen volgende week zonder Kerstman op stap moeten. Maar aan mannen geen gebrek: in de kersttas zitten er nog meer: ook een mooie kerstman, die kan zingen en volgens mij ook dansen! Ondertussen was de groep uitgebreid met 5 bewoners. Ook Eddy en Linda schoven aan.

Linda zette bij ieder een kerstmuts op. Het was een vrolijk gezicht. Na de koffie dekten we samen de feesttafel voor de kerst. Een geborduurd kleed, ja dat hadden de dames zelf ook allemaal wel eens gemaakt en zo'n kerststukje, kaars, engel en lantaarn hoorden er zeker bij. Er werden lichtjes aangestoken: de grote lamp kon uit. Gezellig! Samen hebben we een klein boompje aangekleed met echte kaarsjes, engeltje en slinger. Wel oppassen voor brand, anders moest de boom snel buiten gegooid worden. De kerststal werd ingericht met de kerstfiguren op het mos. Buiten de kerststal sneeuwde het. Geen echte sneeuw: dat kon je wel voelen. Voor het stalletje werd vroeger op je knieën gezongen en ook 'gelezen' (gebeden). Alle kaarsjes mochten dan branden.

Vroeger gingen ze ook allemaal naar de nachtmis, in de nieuwe kleren. Spannend! Omdat er uitvoerig gepraat werd over het kerstdiner, waren we het er allemaal over eens: wilde konijnen waren malser dan hazen en kalkoenen, die kweekte jezelf! Je at er appelmoes of peertjes bij. Geen spruitjes! Bij je kinderen kreeg je nu moderner eten: gourmet! Na anderhalf uur kwamen de vrijwilligers er aan om de mensen weer op te halen.



Het Kerstfeest kan beginnen!

Ina, vrijwilligster, De Blaauwe Hoeve



Wie verrast wie?

Cliënten van De Blaauwe Hoeve werden verwend door vrijwilligers Vivian en Fred met een uitgebreid Kerstdiner, maar de cliënten verrastten de vrijwilligers terug met een Kerstcadeau!

Woordzoeker - typisch Nederlands

T	G	O	M	A	D	U	R	O	D	A	M	P	T	S	R	K	
U	H	G	A	L	S	L	E	G	A	H	R	S	U	T	E	L	
K	G	C	T	O	M	P	O	E	S	I	A	D	L	A	V	A	
A	N	K	O	T	S	L	E	E	N	A	K	F	P	A	E	G	
R	I	L	D	T	E	J	J	S	K	A	N	R	B	H	N	E	
N	L	O	O	G	N	T	J	D	R	L	K	I	O	C	E	N	
E	E	M	O	A	R	E	R	F	O	V	T	K	T	S	J	K	
M	T	P	R	E	S	O	D	I	K	T	R	A	N	F	S	O	
E	F	O	F	D	P	E	G	E	E	Z	E	N	O	O	A	N	
L	E	F	A	W	P	O	O	R	T	S	N	D	B	H	A	I	
K	O	G	A	O	F	K	B	L	D	S	S	E	N	N	K	N	
P	I	J	T	L	I	N	A	O	J	S	R	F	L	E	E	A	G
T	E	D	E	E	L	O	B	E	I	L	O	L	R	K	D	S	
R	E	T	N	U	M	R	E	P	E	P	I	P	E	U	N	D	
R	S	N	S	S	T	A	M	P	P	O	T	P	O	E	I	A	
W	A	S	H	A	N	D	J	E	W	U	A	L	B	K	P	G	
P	H	O	P	J	E	S	I	N	T	E	R	K	L	A	A	S	

Onder alle goede inzenders wordt voor iedere regio, West-Midden-en Oost een mooie prijs verloot.

U kunt uw oplossing vóór **1 april 2023** inleveren bij **Team Welzijn**.

De oplossing van de woordzoeker van de Huiskrant van okt/nov is: **keukenprinses**

De winnaars van de woordzoeker 'keuken' zijn: **Prijswinnaar OOST:**

Mevr. W. van Driessche uit Nieuw Namen

Prijswinnaar MIDDEN:
Dhr Jansen, Kamer 121
Bachten Dieke

Prijswinnaar WEST:

Mevr Janneke Verstraaten -
Bouwens, Hooge Platen

Oplossing: _____

BITTERBAL	KROKET
BLAUW	MADURODAM
BOERENBONT	OLIEBOL
DROP	ORANJE
DROPWATER	PANNENKOEK
DIJK	PEPERMUNT
EFTELING	PILS
ELFSTEDENTOCHT	PINDAKAAS
FIERLJEPPEN	POFFERTJES
FIETS	POLDER
FRIKANDEL	PRINSJESDAG
GROG	ROOD
HAGELSLAG	SCHAATS
HOPJES	SINTERKLAAS
JENEVER	SNERT
KAAS	STAMPPOT
KANEELSTOK	STROOPWAFEL
KARNEMELK	TOMPOES
KEUKENHOF	TULP
KLAGEN	VLAAI
KLOMP	WASHANDJE
KOE	ZEE

Oplossing puzzel typisch Nederlands

De woordzoeker is ingevuld door:

Dhr. / Mevr.

Adres:

Postcode / Plaats:

Tel. nr.:



Ik wens je warmte,
liefde, licht
Een lach op je gezicht
Ik wens je rust en energie
en een klein snufje magie
Dat wonderen bestaan
en dat nare dingen overgaan

Gelukkig
nieuwjaar!

Colofon

De Huiskrant bestaat uit drie regio's: West, Midden en Oost.

De redactie bestaat uit de volgende leden:

Arianne Koster, Sarina Neve, Romy Bracke, Yvonne Verschueren, Marleen Lenders, Marty de la Ruelle, Babs de Schepper, Judith van Loon, Ingeborg Freijser en Jan Knibbeler

Druk en lay-out: **Drukkerij DRUWA**

Teksten voor de volgende Huiskrant kunt u **vóór 1 maart 2023** mailen naar:

Editie Midden: huiskrantmidden@zzv.nl

Editie West: huiskrantwest@zzv.nl

Editie Oost: huiskrant@zzv.nl

De Huiskrant kunt u digitaal lezen op: www.zorgsaam.org/huiskranten

