



Twee
toppers!

Een grote uitdaging voor Lizette en Mariëlle

Deze twee toppers, Lizette (25) en Mariëlle (56), zijn beiden werkzaam in Vremdieke te Hoek. Daar leerden ze elkaar pas kennen. Beiden delen samen een grote interesse...wandelen! Hoe kan het dan ook anders dan dat ze samen meedoen aan de wandel-marathon.

De 42 kilometer lange tocht van Hulst naar Terneuzen ging niet zonder slag of stoot. De saamhorigheid en de 'grote familie' van 2000 man waarmee

gelopen werd, sleepte iedereen er doorheen. Een blarenpleister hier, een steentje in de schoen daar, niemand kon Lizette en Mariëlle stoppen, want... ZE HEBBEN HET GEHAALD!

Trots op iedereen die deze marathon heeft uitgelopen. Trots op ons mooie stukje Zeeland. Trots op deze toppers uit Vremdieke.

Team welzijn, Vremdieke

Wat te doen bij een klacht?

Onze medewerkers doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Bespreek dit dan in de eerste plaats met de betreffende medewerker zelf. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de leidinggevende. Een rustig en goed gesprek kan vaak veel oplossen.

Klachtenfunctionaris

Bieden deze gesprekken geen oplossing, dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris, tel. 0115 – 688 448 of e-mail naar klachten@zzv.nl. De klachtenfunctionaris luistert, adviseert en bemiddelt.

Voor een klacht met betrekking tot de Wet zorg en dwang kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Zeeland. De klacht dient u schriftelijk in te dienen, Klachtencommissie Zeeland, p/a ViaZorg, Stationspark 2, 4462 DZ Goes.

Vertrouwenspersoon

Wilt u geen klacht indienen, maar heeft u wel behoefte om over bepaalde gebeurtenissen te praten met iemand? Dan kunt u contact opnemen met onze onafhankelijke vertrouwenspersoon, Kees van Geloof, tel. 0114 - 381 317

Heeft u vragen, een klacht of een probleem met betrekking tot de Wet zorg en dwang? Dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon, Hélène de Zeeuw, tel. 06 - 2164 4332 of via email: h.dezeeuw@hetlsr.nl. Zij ondersteunt u bij het in gesprek gaan en zoeken naar een oplossing.



Melden ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is het handelen, of juist het nalaten van handelen, waardoor de oudere lijdt. Iemand kan lichamelijk lijden, maar ook psychisch of materieel. Wanneer je signalen hoort of ziet van ouderenmishandeling, schakel dan hulp in. Ook wanneer je twijfels hebt of er wel of niet sprake is van ouderenmishandeling.

Neem contact op met de aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling van ZorgSaam om de situatie te bespreken:

Regio Oost en Midden: Ptries Cabral, tel 06 1039 4367

Regio West en Midden: Chantal de Kam-Coolen, tel. 06 2028 1109

Of bel (anoniem) naar Veilig Thuis voor een luisterend oor en advies: 0800 - 2000. Dit is een landelijk nummer en àlle dagen 24 uur bereikbaar!



Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Ervaart u zorg waar u het niet eens mee bent? Cliënten en naasten kunnen bij mij terecht voor informatie, een luisterend oor en ondersteuning bij vragen en klachten. Ik onafhankelijk van de zorgaanbieder en ben partijdig aan de cliënt. Door de Corona is de gelegenheid om elkaar persoonlijk te ontmoeten helaas beperkt. Telefonisch en per mail kan iedereen uiteraard bij mij terecht. Alle vragen zijn welkom!



Telefoon: 06-2164 4332

Email: h.dezeeuw@hetlsr.nl - WWW.HETLSR.NL

Hélène de Zeeuw



Even voorstellen

Mijn naam is Kelly van Haneghem. Ik ben 25 jaar en kom uit Breskens. Sinds 3 jaar woon ik in IJzendijke samen met mijn vriend. Per 1 juni ben ik gestart als medewerker welzijn binnen Emmaus. Dus hier even een korte voorstel ronde!

In mijn vrije tijd ben ik graag bezig in de tuin en dan voornamelijk in de moestuin! Op een paar jaar tijd is de moestuin 4x zo groot geworden! Ook ben ik veel bezig met onze beestjes. We hebben kipjes rondlopen en Mila onze kat. Verder gaan we regelmatig eens een weekendje weg met de camper. Ik omring mezelf graag met vrienden en familie. Daar kan ik echt naar uit kijken!

Tot snel!

Kelly van Haneghem, medewerkster welzijn Emmaus

Belofte maakt schuld...

Bij het verschijnen van de huiskrant komt regelmatig de vraag waarom er niks in staat van afdeling de Boulevard? Bij deze wordt een belofte nagekomen. Op afdeling de Boulevard is er de afgelopen maanden veel gebeurd. Hier een greep uit allerlei activiteiten.

Voor de Pasen hebben we halve eieren geschilderd van papier mache. Hierin zijn bloemstukjes gemaakt, uiteraard in de kleur geel. De bloemstukjes fleurden de tafel tijdens het paasdiner en paasontbijt op. Het paasdiner bestond uit een lentesoepje en heerlijke verse kabeljauw met ijs als toetje. Alles werd samen bereid met de bewoners. Onze collega Jacqueline heeft de kabeljauw gebakken. Het paasontbijt werd verzorgd door o.a. collega's Ingrid en Daisy. Er was verse tulband, paasstol, verse jus d'orange en een gebakken eitje. Met wederom een mooi gedekte tafel.

Net na de Pasen zijn er kuikentjes op de afdeling komen wonen tot groot plezier van velen. De kuikens zijn geboren bij Bryan. We hebben de komst gevierd met beschuit met muisjes. De kuikens gaven een invulling aan de dag voor sommigen. Regelmatig gaan kijken in de bak hoe het met ze gaat. Helpen met het schoonmaken van de bak en het geven van eten. Inmiddels zijn we een groter huis aan het bouwen. We hoeven dan géén afscheid te nemen van de inmiddels wat groter geworden kuikens. Daar hoort u later meer van.

De komende tijd zullen we druk in de weer zijn met het grotere huis voor de kipjes. We gaan vele bloempjes planten voor op het terras. En we kijken uit naar het moment wanneer we onze eigen sla en tomaten kunnen oogsten. In de maand juni besteden we extra aandacht aan bewegen. Er komt een sneukeltour, zitdansen, een gymles en extra wandelavonden.

We hopen op een paar mooie zomermaanden voor iedereen.

Afdeling de Boulevard.





Kleine dingen...

Het zijn de kleine dingen die het doen... was vroeger een vaak gehoord liedje. In Emmaus hebben we verschillende activiteiten aangeboden aan onze bewoners. Er zijn poffertjes gebakken en bonbons gemaakt. Het was genieten van een paas High Tea en de aangeboden paaseitjes. De spiegeleieren zagen er fantastisch uit. De vertrouwde bingo middag mocht natuurlijk niet ontbreken.

Al met al veel gezelligheid en genot in Emmaus.

Team welzijn Emmaus





Op stap met de duofiets

Demi is werkzaam als staigere in de zorg. Zij heeft Mw. Tack een geweldige middag bezorgd. Demi nam haar mee op de duofiets door de polders van IJzendijke.

Team welzijn Emmaus

Bloemen Jumbo

Elke dinsdag en donderdag krijgen we op Hooge Platen de niet verkochte bloemen van supermarkt Jumbo in Breskens. Met dank aan vrijwilligster Miranda die dit heeft geregeld. De bewoners vinden al die bloemen helemaal geweldig. De bloemen worden gesorteerd, schuin afgesneden, geschikt in de vazen en verdeeld over de etages. Soms een hele klus. Bewoners genieten van de activiteit en ook van de sfeer die de bloemen geven in de woningen en op de etages. Ze zeggen niet voor niets: "Bloemen houden van mensen, haal ze in huis".

Jumbo Breskens, super, super bedankt!

Arianne Koster, team welzijn Hooge Platen.





Kermis in Emmaus

Vele bewoners van Emmaus genoten op "3e pinksteren" van de huiskermis. Er werden spelletjes aangeboden zoals het ouderwets blikken gooien, het kikkerspel en kegel gooien. En een kermis kan natuurlijk niet zonder olieballen voor bij de koffie!

Team welzijn

Laatste werkdag Yolanda!

Na 45 jaar verlaat Yolanda de Witte Emmaus. Ooit begon ze als 17 jarige jonge dame onder leiding van de nonnetjes. Ze was werkzaam in de zorg, intern en extern. Ze stapte over naar dagopvang en de laatste jaren was ze werkzaam op de pg woning Tivoli. In al die jaren heeft Yolanda veel leidinggevenden voorbij zien komen. In de zorg maakte ze vele werk gerelateerde veranderingen mee. 1 augustus gaat ze officieel van haar vrije dagen genieten, nu nog eerst even vakantie houden !!!!!

Team welzijn Emmaus



Avond 4 Daagse in Breskens

Wat fijn om weer mee te mogen doen met de avond 4 daagse in Breskens. Na twee jaar op rij geen vierdaagse in het dorp, nu er dan toch weer samen op uit. We hadden vier mooie avonden met prachtig weer. Het was soms zelfs heel warm. We kwamen langs mooi plekjes, over kronkel dijkjes en uitzicht over zee. Gezellig zo lopen tussen alle dorpingen en heel veel jeugd. Bij thuiskomst samen nababbelen, koffie drinken met iets lekkers. Op de laatste avond achter de muziek aan door het dorp. Bij thuiskomst een koffie met gebakje en een puntzak babbelaars met medaille voor iedere bewoner. Voor de begeleiding een lekker flesje Prosecco met bedankkaartje want dat hadden ze wel verdient.

Het was een Super Week.

Natascha en Arianne, team welzijn Hooge Platen.



Boerderijbezoek

Op 31 mei, 2 en 3 juni, gingen bewoners van Hooge Platen intramuraal naar de boerderij van Arianne. Van Breskens door de polder naar de boerderij in Waterlandkerkje. Het waren 3 mooie middagen in de buitenlucht. Genietend van een bakje koffie, pannenkoek met aardbeien, wijntje of advocaatje en lekkere warme snackjes. Er werd volop gebabbeld, rond gekeken en herinneringen opgehaald. Voor we naar huis gingen werden de kune kune varkens Fons en Tuur nog bewondert. Iedereen was moe bij thuiskomst maar dat gaf niet. De bewoners hadden een hele fijne middag gehad.

Arianne Koster, Team Welzijn Hooge Platen.



De Was



Persil, Sunil, Sil, Sunlight, Fuz, Drietex, Parels en Witte Reus.

U weet het zich vast nog wel te herinneren. En als de witte was heel erg vies was had je Reckit blauw. Dat werd ook wel poppetje blauw genoemd. Een beetje poeder in het water, wasgoed laten weken en wit was weer je wasgoed. Wassen in de tobbe of in een zinken bekken, kloppen met de zeepklopper, schrobben op het wasbord. Dan ging je verder met bleken op de bleek, door de droogmolen, hangen op

de waslijn of op het rekje drogen rond de buzekachel. Het was elke maandag een heel ritueel want maandag was "Wasdag". Het overgebleven sopwater gooide men over de stoep. Men kon er nog de stoep mee schuren, niets mocht verloren gaan.

Allemaal herinneringen aan hoe het vroeger was.

Gelukkig is er nu de wasmachine en droger. Daardoor kunnen we in de vrij gekomen tijd andere, leuke, dingen ondernemen.

Arianne Koster, team welzijn Hooge Platen



Mijn eerste verre reis

Ongeveer 65 jaar geleden ging ik voor het eerst op vakantie. Samen met mijn ouders, broer en mijn vriend (nu mijn man) op vakantie naar Zwitserland. Ik was wel eens meer met mijn ouders naar de Ardennen in België geweest. Dat was altijd maar een dagreis.

We gingen met een bus van de gebr. van Fraasen uit Vlissingen. 's Morgens vroeg met de eerste boot mee. Omdat er dan nog geen bus reed gingen we met de fiets naar Breskens. Daarna met de fiets tot de garage van gebr. van Fraasen waar we onze fiets konden stallen.

Voor mijn vriend was het zijn allereerste reis. Het was onze eerste reis samen. Omdat mijn broer mee ging was het probleem 'slapen' ook opgelost. Zij konden samen op 1 kamer slapen. Het bestond natuurlijk niet dat wij voor ons trouwen op dezelfde kamer mochten slapen. Ik sliep braaf met mijn ouders op de kamer en dat 5 nachten. Ja, dat gaat tegenwoordig wel wat anders! Maar we wisten niet beter en we vonden het prima.

De eerste nacht sliepen we in een hotel in Luxemburg. Er is daar een boven en beneden stad. Heel bijzonder! De volgende dag ging het verder door Frankrijk. We zijn in de stad Nancy geweest met zijn gouden poort. Daarna doorgereden tot Bazel waar we hebben gelogeed. De volgende dag in Bazel de bekende Berenkuil bezocht en wat in de stad rond gelopen. Na een goede nachtrust gingen we alweer vroeg met de bus weg. Het was een erg mooie en indrukwekkende rit. We hebben de 'Jungfrau' en de 'Matterhorn' gezien. Het was onze eerste ervaring met sneeuw bedekte bergtoppen in de zomer. Wij vonden het allemaal prachtig. De reis werd vervolgd naar Luzern waar we langs het meer hebben gelopen en de stad bezocht. Gelukkig troffen we mooi weer en konden we optimaal genieten. De buschauffeur tevens diende als reisleader zodat we dikwijls wat aan hem konden vragen. Want met de taal ging het niet zo geweldig. Het is gedeeltelijk Frans en gedeeltelijk Zwitsers, wat verbasterd Duits is. Wij konden er echter niets van verstaan. Met handen en voetenwerk lukte het aardig als we wat moesten bestellen. We hebben een koe gemolken met gebaren als we melk wilden hebben. Dat was natuurlijk erg lachwekkend maar men begreep het wel. We kregen ook nog een folkloristische dansavond met mooie klederdrachten.

Het was een gezellige en mooie reis waar we nog lang van hebben na kunnen genieten.

Ina Corijn



High tea

5 mei, Bevrijdingsdag, wat zullen we eens organiseren die middag? We bedachten een High tea. Heerlijk verschillende soorten thee, hartige en zoete hapjes.

Thee drinken uit oude kop en schotels met bloemetjes motief. Thee schenken uit oude theepotten. Iedereen genoot volop.

Na afloop was er een hele grote afwas. Gelukkig hielpen 3 bewoners mee met afdrogen. Ze hielpen ook met het sorteren van de diverse soorten thee, smaak bij smaak. Het gaf volop hilariteit, dat ziet u wel op de foto.

Arianne Koster, team welzijn Hooge Platen.



Optreden Fons

Donderdag 12 mei konden we de bewoners van Hooge Platen weer trakteren op een optreden in het Paviljoen. Het was lang geleden, iedereen had er zin in.

Zanger Fons zorgde er voor dat de sfeer er al vlug inzat. Iedereen klapte en zong mee met de bekende melodieën en liedjes. Liedjes uit de oude doos en ook liedjes van bekende zangers van nu.

Bewoners van Rozenoord hadden die middag een uitstap met een koffiepauze in de Hooge Platen gepland. Zij vielen met hun neus in de boter en genoten ook van de muziek.

Dankbaar voor een geslaagde middag.

Arianne Koster, team welzijn Hooge Platen.



Vrolijke Duo

Het vrolijke duo, vrijwilligsters Majella en Anthoinette, schoonzusjes van elkaar en dol op bakken en klakken. Om de maand komen ze ons, bewoners van intramuraal, verwennen met klakkers, wafels, pannenkoeken, 3 in de pan etc. etc. Wij genieten van hun komst en bakkunsten.

Arianne Koster, Team Welzijn Hooge Platen.



Zonnebloem

Op vrijdag 10 juni kwam Jacco Ricardo optreden in Hooge Platen.

Dit was georganiseerd door de Zonnebloem afdeling Breskens. Namens alle bezoekers bedankt, we hebben genoten!

Team welzijn Hooge Platen

Pasen

Pasen doet ons denken aan de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Tegenwoordig ook aan beschilderde eieren, de paashaas die chocolade eieren verstoppt en een lekker paasontbijtje.

Pasen is altijd in de week na de eerste volle maan van de lente. Daarom zal Pasen op het vroegst 22 maart en op het laatste 25 april vallen. Met Pasen denken we aan het voorjaar, het begin van de lente. De natuur ontluikt, narcissen en tulpen bloeien. Jonge dieren worden geboren in de natuur.

In Hooge Platen genoten we met Pasen van een Paasontbijt op alle etages van intramuraal. Er was een heerlijke Paaslunch voor geheel Hooge Platen. En er zijn mooie bloemstukje gemaakt.

Bewoners gaven aan dat ze in hun jonge jaren met Pasen naar de kermis gingen in de Groe (Groede). Dat was altijd de 1e kermis in de streek. Je ging paaseitjes zoeken of een stukje fietsen. Soms werd er schoongemaakt.

En je kreeg nieuwe kleding: "Je was dan op je "Paasbest".

Arianne Koster, Team welzijn Hooge Platen.



Rondritjes

Elke maand toeren we 2x met de bus door de West Zeeuws Vlaamse polders. Vrijwilliger Steve is onze vaste chauffeur. Steve rijdt ook 3x per week de individuele ritjes door de streek. Samen met 1 bewoner toeren door dorp en polder, langs grens en zee. Kijken zo ver ze kunnen en goede gesprekken voeren. Voldaan en veilig weer thuiskomen.

De ritjes met de bus zijn vooral voor bewoners die afhankelijk zijn van de rolstoel. We nemen dan koffie mee voor onderweg. We zoeken een mooie, rustige plek op in de natuur. Aan de rand van het bos in de Braakman, een kreek of bij een tulpenveld.

Onlangs reden we door Sluis en kwamen we langs de tearoom Capisce. De kleindochter van bewoonster Ans van Westen, Isabelle, is daar de eigenaresse van. We werden getraakteerd op heerlijke zelfgemaakte chocoladetaart. Zalig.

Dankjewel Isabelle.

Arianne Koster, team welzijn Hooge Platen.



Beautymiddag

Dinsdag 12 mei was er weer een Beautymiddag. Iedereen die wilde kon de nagels en haren laten verzorgen. Het was een druk bezette middag. Er werd flink gebruik van gemaakt zo net de week voor Pasen.

Team welzijn Rozenoord.



Bloemschikken

Er werden afgelopen April prachtige bloemstukjes gemaakt door de bewoners op Kolfweide en Kanonnestraat. Door het mooie weer konden we dit op Kolfweide gezellig in de tuin doen. De bewoners waren trots op het resultaat. De bloemstukjes kregen een mooi plaatsje op de afdeling.

Esmee Zijlstra, welzijn Rozenoord





Feest van herkenning

Twee vrijwilligsters van 'het Feest van Herkenning' kwamen de lente inluiden op de Kolfweide en Kanonnestraat. Ze brachten de lente koffer mee. Iedereen was nieuwsgierig wat er allemaal in de mand zou zitten. Hoe meer spulletjes er op tafel gezet werden, hoe meer verhalen er naar boven kwamen. De voorjaars schoonmaak, werken op het land, planten en bloemen in de tuin en het geboren worden van lammetjes en kalfjes kwamen aan bod. Het waren twee gezellige middagen.

Esmee Zijlstra, Welzijn Rozenoord

Optreden Willy Kamphuis

Accordeoniste Willy Kamphuis verzorgde in mei twee gezellige optredens voor de bewoners van Kolfweide en Kanonnestraat. Dit is altijd een feestje. Er werd enthousiast mee gezongen en gedanst.

Esmee Zijlstra, welzijn Rozenoord



Feestweek Rozenoord

Van maandag 30 mei tot vrijdag 3 juni vond er een feestweek plaats in Rozenoord. Deze begon de maandag met een bingo georganiseerd door Bergh Brandveiligheid. Wat begon als een idee om werkoverlast te compenseren is uitgegroeid tot een mooie samenwerking tussen ZorgSaam en Bergh Brandveiligheid. Bergh Brandveiligheid heeft in zorgcomplex Rozenoord een fantastische bingodag georganiseerd voor alle bewoners. In dit complex zijn ze namelijk bezig met het verhogen van de mate van brandveiligheid. Daar kunnen bewoners mogelijk overlast van ondervinden. Om dat goed te maken hadden ze een leuke dag voor hen verzorgd waarbij de gezelligheid centraal stond.

Dinsdag, woensdag en donderdag mochten de bewoners samen met hun naasten genieten van een Chinees buffet in de zaal. Het heerlijke buffet werd verzorgd door restaurant Roos Garden in Aardenburg. De zaal was geheel in thema aangekleed. Vrijdag kwam niemand minder dan zangeres Corry Konings optreden in de zaal.

Wat was dit een feest! Er werd volop mee gezongen en gedanst door bewoners en medewerkers.

Al met al was het een geslaagde week vol gezelligheid.

Team welzijn Rozenoord





Koningsdag in Rozenoord

Koningsdag werd uitbundig gevierd in Rozenoord. Er was een brunch in de zaal waar de cliënten vanaf 10.30u welkom waren. De zaal was mooi versierd, de tafels in rood, wit en blauw gedekt. Ieder die de zaal binnenkwam kreeg een versiering opgespeld, rond de hals of op het hoofd. Er werd koude schotel geserveerd. De muzikale omlijsting werd verzorgd door leidinggevende Veronique en haar partner.

Het was een gezellig feest.

Team welzijn Rozenoord.





Ook op Kolfweide en Kanonnestraat werd woensdag 27 april Koningsdag gevierd. Leidinggevende van Rozenoord Veronique Moens en haar partner kwamen deze middag zingen op beide afdelingen. De sfeer zat er goed in en iedereen had zich uitgedost in oranje. Onder het genot van een hapje en drankje werd er gezellig mee gezongen en gedanst met de muziek.

Esmee Zijlstra, welzijn Rozenoord



Paasdiner Rozenoord

Woensdag 13 april hadden we ons Paasdiner in de zaal. Alles was natuurlijk in paasfeer. Bij elk bord lag er een traktatie van Rozenoord, een gevuld chocolade paasei.

's Middags werden de cliënten verrast met een paascadeautje gebracht door de paashaas. Zuster Carolien, van de facilitaire dienst, trakteerde iedereen op een zakje chocolade paaseieren. Voor elke cliënt van de Kolfweide en Kanonnestraat had ze met medewerking van haar echtgenoot een leuk mandje gemaakt.

Team welzijn Rozenoord.



Bezoek van de Paashaas

Tijdens het Paas weekend kregen de bewoners van Kolfweide en Kanonnestraat de paashaas op bezoek. Hij kwam zelfs twee keer langs. Dat was gezellig!

Esmee Zijlstra, welzijn Rozenoord



Steengrillen in Toversluis

Tijdens de coronaperiode hadden de eigenaren van "Toversluis Familie Funpark" uit Sluis gezien wat voor impact de corona had op de cliënten van Rozenoord. Daarom wilden ze alle cliënten eens een middag verwennen.

Vrijdag 1 april waren we uitgenodigd om gratis te komen steengrillen. Alle cliënten en het personeel, wat als begeleiding nodig was, waren welkom. Wat een feest was dit. Met 42 personen vertrokken we om 11u naar Toversluis.

Het ontbrak ons aan niets, allerlei lekkernijen en drank in overvloed. De middag werd afgesloten met een heerlijk ijsje. We kunnen terugkijken op een hele gezellige, feestelijke middag. Met dank aan de eigenaren en personeel van "Toversluis". Want wie doet dit nog voor de mede mens in deze tijd. Heel veel dank namens alle cliënten en personeel van Rozenoord.

Team welzijn Rozenoord.



Verse soep

Donderdag 21 april hebben we gezamenlijk verse groentesoep gekookt in de zaal. Vrijdag werd deze soep geserveerd bij de maaltijd.

Team welzijn Rozenoord

Uitstap Kanonnestraat

Op maandag 9 mei gingen de bewoners van de Kanonnestraat op uitstap. Een rondritje langs de kust, door Cadzand-bad en langs de Panoramaweg bij Breskens. Bij de panoramaweg werd er een stop gemaakt. Door het heldere weer was er een mooi uitzicht op zee en Vlissingen. Bij Wijngaard 't Biezenhof in de Biezen kregen we een bakje koffie of thee met lekkers aangeboden. Een lief gebaar van Diana, een collega verzorgende van Rozenoord.

Esmee Zijlstra, welzijn Rozenoord



Er op uit

Woensdag 23 maart hebben we een rondrit gereden. We reden eerst naar Cadzand-Bad, waar op korte tijd al heel veel veranderd is. Langs de kust, de Panoramaweg, naar Breskens. Het haventje konden we natuurlijk niet overslaan. Door de polders, via Sasput naar IJzendijke. In " Restaurant het Mauritshof " werden we weer hartelijk ontvangen. De koffie met gebak stond al voor ons gereed. Na afloop nog een kleine route door de polders via Oostburg richting Sluis.

Team welzijn Rozenoord.



Donderdag 12 mei reden we weer een rondrit. Maar deze keer de andere kant op van Sluis. Aardenburg, Eede, De Biezen, Sint-Kruis, naar Waterlandkerkje. Van daaruit door de polders naar Schoondijke richting Breskens. Alles stond prachtig groen dus mooi om te zien. Onze koffiestop was in "Hooge Platen". Hier was het echt een feestje . De koffie met gebak stond gereed. Er was een muziekoftreden in de zaal waar we gezellig van konden mee genieten.

Team welzijn Rozenoord.



Kookclub

Om de twee weken koken we met een andere huiskamer van afdeling Klaverblad van de Stelle. De aardappels worden geschild, vla geklopt en salade gemaakt. Voor de liefhebbers nemen we tijd om samen een lekker glaasje wijn te drinken. De bewoners van Klaverblad verheugen zich er steeds weer op. Het is net alsof we in een restaurant zitten. Er zijn mooie witte tafellakens, een bos bloemen en leuke gekleurde servetten.

Kim Visser, medewerker welzijn Klaverblad de Stelle



Herinneringskoffer Lentemaand

In mei leggen alle vogels een ei. Een prachtige lente maand, iets om te vieren. De vrijwilligers van Feest van Herkenning kwamen met de Herinneringskoffer Lentemaand naar afdeling Klaverblad. Ze hadden van alles mee wat herinnert aan de lente. Zoals vogelhuisjes, tuinlaarzen, zaadjes, bloemen, een kleed van de Keukenhof en nog veel meer. Er ontstonden prachtige gesprekken over de lente, de tuin, de natuur, eten. Het was een geweldige middag!

Kim Visser, medewerker welzijn de Stelle Klaverblad



Vogelhuisjes schilderen

De dames van de Kanonnestraat hielpen met het schilderen van vogelhuisjes. Deze huisjes zijn gemaakt door een vrijwilliger van Rozenoord. Als ze klaar zijn worden ze opgehangen op de afdeling.

Esmee Zijlstra, welzijn Rozenoord



1 April

1 April werd afdeling Klaverblad verrast door de geboorte van een tweeling, een meisje en een jongen. De gelukkige ouders waren Maria Haers en Patricia Pielae. Er waren heerlijke cakejes met blauwe en roze versiering, geboorte kaartjes en slingers. De wieg met de kleintjes erin stond in huiskamer 1. Een bewoonster werd gevraagd om op de kindjes te passen en ze de fles te geven. Zij was er de hele dag mee bezig. Een goed geslaagde grap!

Kim Visser, medewerker welzijn Klaverblad de Stelle



Paasattentie

De bewoners van de Stelle ontvingen van mevrouw de Koeijer een hele leuke attentie voor Pasen. De attentie was met veel liefde gemaakt. De bewoners wisten dit geschenkje erg te waarderen.

Team welzijn Stelle



Paaswandeling



Op maandag 11 april werden de bewoners van de Stelle verrast door een georganiseerde paaswandeling. Door de hulp van familie, vrijwilligers en personeel konden alle geïnteresseerde bewoners hier aan deel nemen. Om de Stelle heen was een korte wandelroute uitgestippeld met verschillende haltes. Daar hoorden de bewoners iets over de lente en Pasen. Op andere haltes kregen ze een tulpje en een tasje met chocolade eitjes. Een moederschaap met lammetjes en konijntjes zorgden voor bijzonder veel plezier. Als afsluiter was er voor iedereen een ijsje. We hebben veel blije gezichten gezien.

Sabine Bentschap-Knook en Kim Visser, welzijn Stelle



Tentoonstelling

In de recreatiezaal van de Stelle is er sinds enkele maanden een kleine tentoonstelling van handwerkkunst. De bewoners en bezoekers van de Stelle bewonderen tijdens een bakje koffie de haakkunsten van de gastvrouw. Bedankt Willy, dat je dit mooie initiatief hebt genomen.

Team welzijn, Stelle



Muziekavond

Sommige bewoners van Klaverblad hebben in de avond graag nog iets te doen. Daarom organiseren we met regelmaat een muziekavond. Op een groot scherm kunnen we via YouTube allerlei muziek horen en bekijken. Soms wordt er meegezongen. Andere keren ontstaat er een mooi gesprek over de kermis van vroeger, verkeringstijd of dansles. Natuurlijk wordt er een lekker drankje bij geschonken.

Kim Visser, medewerker welzijn Klaverblad de Stelle



Gedichten

Hanny Verduijn, wonend in Hooge Platen, schreef in de lente van 1989 een gedichtenbundel. Ze ging gedichten schrijven om in eerste instantie haar verdriet van haar scheiding een plekje te geven. Later omdat ze behoefte had om haar gedachten op papier te zetten. Het werden er zoveel dat ze de gedichten wilde delen met de buitenwereld. Ze bundelde de gedichten in een boekje: "Voort - varend met wat zijwind(t)" Hanny schrijft nu nog met regelmaat haar gedachten op papier.

Enkele gedichtjes wilde ze met u, lezer van de huiskrant, delen.

Warmte,
Ontdek eens de warmte in jezelf
De binnenkant van je gewelf
Zo heerlijk om het te laten gloeien
Als lava door je lichaam vloeien
En voel daarbij geen enkele schroom
Het werkt als een genezende stroom

Mijn kinderen,
Veel zou ik willen geven
maar 't lukt me vaak zo slecht
Maar 't klein beetje dat ik kan
dat is ten minste echt.

Met ponden
verslonden
Uiteen gespat in
onze monden
Verend vruchtvlies
rood en zoet
Aan onze lippen
Kersenvloed



Hanny Verduijn



Over zomers gesproken

Ze zeggen wel eens, het zijn de zomers van vroeger niet meer. En dat klopt. Als je het volgende leest uit 1947.



De zomer van 1947

De voorbije jaren is er de ene hete zomer na de andere. Maar wie 80 jaar is of ouder kan nog wat vertellen over de zomer van 1947. In veel landen in Europa was dit de warmste zomer van de 20ste eeuw. In Nederland begon die zomer op 8 mei. De zomer duurde tot 21 september. Het was een zomer met vier hittegolven. Een hittegolf is een periode van drie dagen na elkaar boven de 30 graden. En van 10 tot 28 augustus bleef het warmer dan 25 graden. Op 27 juni was het 38,8 graden heet. Dat bleef een record voor de 20ste eeuw. 1947 was een uniek jaar voor het weer. Want de winter was ijskoud. In februari vroom het 13 dagen lagen. Zelfs op de Noordzee lag er toen ijs. De winter zorgde in Duitsland voor hongersnood. En in mei kwam dan plots die lange zomer. Weerman Frank Deboosere sprak al over de zomer van 1947. Hij zei dat het een geweldige zomer was. Toch waren er in juni en juli ook veel frisse dagen. Daarom was het voor België niet de warmste zomer van de 20ste eeuw. Die kwam er in 1976. Van 24 juni tot 8 juli was het toen 30 graden of warmer. 15 'tropische' dagen na elkaar was een record.

Honderden boeren trokken naar Scherpenheuvel om daar te bidden voor regen. De Boerenbond vroeg om België uit te roepen tot een rampgebied. Op het

verspillen van water stonden boetes tot 100.000 euro.

Een andere erg hete zomer is al ouder dan 100 jaar. In augustus 1911 was het zeven dagen na elkaar 30 graden of warmer. Het meten van het weer begon in België in 1833. Zulke hete dagen werden sinds 1833 niet meer gemeten. Dit hadden onze voorouders nog nooit meegeemaakt.

In 2018 waren er drie hittegolven. Dat was op het einde van de maanden juni, juli en augustus. De zomer was gemiddeld 19,1 graden warm. Normaal is dat 17,6 graden. Zo werd de zomer van 2019 de vierde warmste zomer ooit. De zomer van 1976 was net iets warmer (gemiddeld 19,2 graden). En op de tweede plaats staat de zomer van 2003 met 19,7 graden. Het record is voor de zomer van 2018, die gemiddeld 19,8 graden warm was.

De warmste dag ooit in België was 25 juli 2019. Toen was het in Begijnendijk 41,8 graden. Dat is een record. Die dag werd het record van 27 juni 1947 verbroken.

Kan je niet tegen hitte? Dan moet je naar de Hoge Venen in Oost-België. Want hoe hoger een plek, hoe koeler die is. Het gebied ligt voor een groot deel in de Ardennen. Maar pas op! In de dalen van de Ardennen kan het ook heel heet worden. In de zomer is het meestal het warmst in de Kempen. Die streek strekt zich uit over de provincies Antwerpen en Limburg. Het is een streek met zandgrond. En die grond doet de temperatuur heel snel stijgen.

En hoe gaat het deze zomer zijn?

Dat de aarde opwarmt dat is zeker, maar die echt hitte zal voor vele van ons ook niet echt nodig zijn. Gewoon lekker buiten kunnen zitten, niet te warm maar gewoon genieten van de zomer!

Jokeren

Op donderdag ochtend wordt er vaak met een groepje gejouerd op afdeling Klaverblad van de Stelle. Dit is een erg gezellig groepje. Er wordt fanatiek gekaart en er is ook tijd voor een grapje of een praatje. De winst wordt elkaar gegund.

*Kim Visser,
medewerker welzijn Klaverblad de Stelle*



Woordzoeker - Kleding

B	N	K	S	I	U	R	T	L	O	C	E	S	U	O	L	B
G	U	A	O	C	S	P	L	I	U	R	T	E	S	R	O	K
A	H	S	A	R	H	A	D	U	M	R	E	B	S	U	O	K
L	A	J	T	L	R	O	N	L	E	F	F	O	T	N	A	P
A	N	E	U	E	D	E	E	D	T	T	K	X	D	M	E	H
J	D	O	V	M	H	H	D	N	A	B	N	E	S	U	O	K
U	S	O	P	W	P	O	A	N	J	A	R	R	E	T	E	L
R	C	I	T	A	A	E	U	K	O	B	L	S	S	K	K	C
K	H	O	E	D	J	N	R	D	R	O	A	H	E	E	M	T
C	O	R	S	E	L	E	T	O	E	R	O	O	O	U	A	R
L	E	T	N	A	M	N	E	G	E	R	R	R	U	R	N	O
A	N	R	I	K	J	K	B	T	T	B	B	T	T	E	T	U
K	T	O	W	O	I	I	A	S	N	M	S	C	A	P	E	W
R	S	H	T	R	K	E	F	I	E	O	D	A	S	P	L	J
A	E	C	T	I	W	O	U	W	K	L	O	M	P	I	P	U
P	V	S	N	S	L	T	Z	R	E	Z	A	L	B	L	A	R
R	E	I	T	S	U	B	S	A	D	P	O	R	T	S	K	K

Onder alle goede inzenders wordt voor iedere regio, West-Midden-en Oost een mooie prijs verloot. In verband met de coronamaatregelen kunt u uw oplossing vóór **1 september 2022** alleen inleveren bij **Team Welzijn**.

De oplossing van de woordzoeker van de Huiskrant van dec/jan is: **Regenboog**

De winnaars van de woordzoeker 'Kleuren' zijn:

Prijswinnaar OOST:
Mevr. Verheyden uit
Sint Jansteen

Prijswinnaar MIDDEN:
Mevr. Staelens, kamer 014
in Bachten Dieke

Prijswinnaar WEST:
Mevr. Risseeuw-Verhage
Stelle Klaverblad

Oplossing: _____

BERMUDA	NAALDHAK
BIKINI	ONDERBROEK
BLAZER	ONDERROK
BLOUSE	OVERALL
BOXERSHORT	PANTOFFEL
BUSTEHOUDER	PARKA
BUSTIER	REGENMANTEL
CAPE	ROK
COLTRUI	SANDAAL
CORSELET	SCHOEN
DAS	SCHORT
GALAJURK	SHORTS
HANDSCHOEN	SLIPPER
HEMD	SLOF
HOED	SOK
JAPON	STRIK
JARRETEL	STROPDAS
JAS	SWEATER
JUMPER	TROUWJURK
KLOMP	TRUI
KORSET	TUINBROEK
KOSTUUM	TWINSET
KOUS	VEST
KOUSENBAND	WANT
MANTELPAK	ZWEMBROEK

Oplossing puzzel kleding

De woordzoeker is ingevuld door:

Dhr. / Mevr.

Adres:

Postcode / Plaats:

Tel. nr.:



Foto: Stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen | Daniël de Kievith

Colofon

De Huiskrant bestaat uit drie regio's: West, Midden en Oost.

De redactie bestaat uit de volgende leden:

Ariane Koster, Sarina Neve, Romy Bracke, Yvonne Verschueren, Marleen Lenders, Marty de la Ruelle, Babs de Schepper, Judith van Loon, Ingeborg Freijser en Jan Knibbeler

Druk en lay-out: **Drukkerij DRUWA**

Teksten voor de volgende Huiskrant kunt u **vóór 1 september 2022** mailen naar:

Editie Midden: huiskrantmidden@zzv.nl

Editie West: huiskrantwest@zzv.nl

Editie Oost: huiskrant@zzv.nl

De Huiskrant kunt u digitaal lezen op: www.zorgsaam.org/huiskranten

