



Twee
toppers!

Een grote uitdaging voor Lizette en Mariëlle

Deze twee toppers, Lizette (25) en Mariëlle (56), zijn beiden werkzaam in Vremdieke te Hoek. Daar leerden ze elkaar pas kennen. Beiden delen samen een grote interesse...wandelen! Hoe kan het dan ook anders dan dat ze samen meedoen aan de wandelmarathon.

De 42 kilometer lange tocht van Hulst naar Terneuzen ging niet zonder slag of stoot. De saamhorigheid en de 'grote familie' van 2000 man waarmee

gelopen werd, sleepte iedereen er doorheen. Een blarenpleister hier, een steentje in de schoen daar, niemand kon Lizette en Mariëlle stoppen, want... ZE HEBBEN HET GEHAALD!

Trots op iedereen die deze marathon heeft uitgelopen. Trots op ons mooie stukje Zeeland. Trots op deze toppers uit Vremdieke.

Team welzijn, Vremdieke

Wat te doen bij een klacht?

Onze medewerkers doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Bespreek dit dan in de eerste plaats met de betreffende medewerker zelf. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de leidinggevende. Een rustig en goed gesprek kan vaak veel oplossen.

Klachtenfunctionaris

Bieden deze gesprekken geen oplossing, dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris, tel. 0115 – 688 448 of e-mail naar klachten@zzv.nl. De klachtenfunctionaris luistert, adviseert en bemiddelt.

Voor een klacht met betrekking tot de Wet zorg en dwang kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Zeeland. De klacht dient u schriftelijk in te dienen, Klachtencommissie Zeeland, p/a ViaZorg, Stationspark 2, 4462 DZ Goes.

Vertrouwenspersoon

Wilt u geen klacht indienen, maar heeft u wel behoefte om over bepaalde gebeurtenissen te praten met iemand? Dan kunt u contact opnemen met onze onafhankelijke vertrouwenspersoon, Kees van Geloof, tel. 0114 - 381 317

Heeft u vragen, een klacht of een probleem met betrekking tot de Wet zorg en dwang? Dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon, Hélène de Zeeuw, tel. 06 - 2164 4332 of via email: h.dezeeuw@hetlsr.nl. Zij ondersteunt u bij het in gesprek gaan en zoeken naar een oplossing.



Melden ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is het handelen, of juist het nalaten van handelen, waardoor de oudere lijdt. Iemand kan lichamelijk lijden, maar ook psychisch of materieel. Wanneer je signalen hoort of ziet van ouderenmishandeling, schakel dan hulp in. Ook wanneer je twijfels hebt of er wel of niet sprake is van ouderenmishandeling.

Neem contact op met de aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling van ZorgSaam om de situatie te bespreken:

Regio Oost en Midden: Patries Cabral, tel 06 1039 4367

Regio West en Midden: Chantal de Kam-Coolen, tel. 06 2028 1109

Of bel (anoniem) naar Veilig Thuis voor een luisterend oor en advies: 0800 - 2000. Dit is een landelijk nummer en alle dagen 24 uur bereikbaar!



Clïentvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Ervaart u zorg waar u het niet eens mee bent? Clïenten en naasten kunnen bij mij terecht voor informatie, een luisterend oor en ondersteuning bij vragen en klachten. Ik onafhankelijk van de zorgaanbieder en ben partijdig aan de cliënt. Door de Corona is de gelegenheid om elkaar persoonlijk te ontmoeten helaas beperkt. Telefonisch en per mail kan iedereen uiteraard bij mij terecht. Alle vragen zijn welkom!



Telefoon: 06-2164 4332

Email: h.dezeeuw@hetlsr.nl - WWW.HETLSR.NL

H el ne de Zeeuw

Een haarnetje op voor de broodkar?

Het is een wijdverbreid gebruik om elkaar voor de gek te houden op 1 April.

Daar wilden wij in De Lange Akkers ook wel eens aan mee doen. De bewoners kregen daarom vlak voor 1 April een officieel uitzijnde brief. Daarin werden zij gecompimenteerd omdat ieder zich tijdens de coronaperiode zo goed aan de regels had gehouden. Als



beloning zou iedereen op 1 april bij de broodkar een speciale traktatie aangeboden krijgen. Hiervoor zou iedereen wel een haarnetje op moeten zetten!

“Tja, wat zou dat voor speciale traktaties kunnen zijn, waarvoor een haarnetje nodig was???”, zo gonsde het door De Lange Akkers. Er werd van alles bedacht. Een aantal bewoners had al door dat het hier wel eens om een 1 april grap zou kunnen gaan. Toch zette ieder op de dag zelf braaf een haarnetje op! De traktatie bestond uit een paasei. Gelukkig kon er veel gelachen worden om deze grap.

Margriet Mulder, team welzijn

Op bezoek bij...

Mieke van Dorsselaer



Een bekende

Vandaag ga ik op bezoek bij een oude bekende. Mieke van Dorsselaer – van Kerkhoven heet ze. Ze is net voor Kerstmis vorig jaar op een appartement van De Blaauwe Hoeve komen wonen. Als ik binnenkom is de tafel al gedekt, want Mieke krijgt vanavond een paar bevriende eters en ze heeft al wat voorbereid. We gaan lekker aan de keukentafel zitten. Nu kan ik mijn vragen op haar afvuren.

Hoe het allemaal begon

Waar ben je geboren Mieke? Mieke: "Ik ben geboren op 21 december 1929 aan de Zeildijk in Hulst. Mijn vader heette Cerile van Kerkhoven en mijn moeder was Melanie Dankaert. We waren met vier kinderen. Onze Piet was de oudste, dan had je Dees, dan ons Anny en tenslotte was ik de vierde. Wat weet je nog van hen? "Onze Dees was een voetballer. Hij speelde in het 3de of 4de bij HVV. Piet was een goeie keeper van het 2de elftal. Mijn zus Anny is naar Canada geëmigreerd. Ik kon heel goed met haar opschieten."

Waar ging je naar school? Mieke: "Ik ging in Hulst naar de Aloysiuschool. Dat was een meisjesschool. Er waren alleen maar nonnen. Ik moest er wel een half uur naar toe lopen, daarom bleef ik over. Vanaf mijn 6de jaar noemden ze me Marietje van Kerkhoven, want er was nog een meisje dat Maria heette. Die was heel groot en ik was klein. Vandaar de naam Marietje. Ik vond het prima hoor." Weet je nog meer uit je schooltijd? Mieke vertelt verder: "Ik weet nog dat ik altijd veel mocht doen op school. Zo mocht ik aan het eind van de lagere school bij het afscheid van Soeur Michaela een toespraak houden namens de hele school. Ik heb die toespraak nog lang bewaard, maar hij is tijdens de verhuizing naar hier helaas verloren gegaan." Ja, dat is heel jammer Mieke.

Naar Lisse in de Haarlemmermeer

Ging je na de lagere school nog verder leren? Mieke: "Je moet weten Jan dat het in die tijd oorlog was hè? Mijn broers Dees en Piet zouden eigenlijk naar Duitsland moeten om te gaan werken. Als mijn vader en moeder naar Lisse gingen om te werken, dan hoefden ze niet naar Duitsland. Dat hebben ze gedaan. We zaten bijna het hele jaar bij een fruitkwekerij in de Haarlemmermeer. Behalve in de winter. Dan kwamen we terug naar Hulst. Als we in Lisse waren ging ik daar naar de 7de klas en in de winter ging ik in Hulst naar de Huishoudschool. En dat allemaal tot mijn 16de jaar. Voor mij was het allemaal verwarrend. Ik kon me niet hechten." Dat kan ik me voorstellen Mieke.

Een rekenwonder was mijn vader

Wat deed je vader Cerile voor werk? "Mijn vader was uitvoerder bij van Noort. Hij kon heel goed rekenen. Zo gaf hij leiding bij de aanleg van het Ravelijn en ook bij het voetbalveld aan de Zandstraat." Zo, dat is mooi, want jij en je man Jan hebben bij de voetbal heel wat uurtjes doorgebracht. Daar komen we straks nog over te spreken.

Ik was soms met een kapitaal onderweg

Eerst wil graag weten wat je na de Huishoudschool ging doen. Mieke: "Na de Huishoudschool ben ik gaan werken bij meester Coenen in de binnenstad van Hulst. Daarna heb ik een tijdje gewerkt in de breifabriek van Hugo Metsers. "Polona" heette die fabriek. Toen kwam ik terecht bij de PTT. Ik bezorgde exprespakketten- en brieven van Hulst tot aan de Hedwigpolder en het Groot Eiland. Ik vond dat heel leuk werk. Het enige dat ik eng vond was het brengen van geld naar alle hulpkantoren. Ik reed toen met een grote som geld in mijn fietstas van het ene kantoor naar het andere. Dat zou ik nu niet meer durven hoor." Spannend allemaal zeg.



Een geweldige vent

Nu over iets heel anders Mieke. Ik had het al even over je man Jan. Waar heb je die leren kennen? "Mijn Jan kende ik al van mijn zestiende. We ontmoetten elkaar op de kermis van Hulst. Het was dansen bij Apollo, het café van Fons van Dorsselaer en Elodie Roovers. Fons was een oom van Jan. Jan wilde steeds met mij dansen. Dat vond ik zo leuk dat ik verliefd werd op hem en hij op mij natuurlijk. En zo is het gekomen. We hadden drie jaar verkering en op mijn 19de zijn we getrouwd." Wat romantisch Mieke. En waar gingen jullie wonen? "Eerst woonden we bij ons thuis aan de Zeildijk. Daarna in de Tuinstraat in de binnenstad. Daar zijn Frenk en Jan jr. geboren. Dan naar de Churchillweg en tenslotte naar de Abdijstraat, waar ik 50 jaar heb gewoond.



De tijd bij H.V.V.'24: Blauw-Geel pak aan!

Vertel eens wat meer over Jan, Mieke. "Jan was een geweldige vent. Hij werkte bij van Gend & Loos. Eerst nog met paard en wagen en daarna reed hij met een bestelwagen. Zijn grote hobby was voetballen. Hij begon met twee verschillende schoenen bruin en zwart. Zijn team speelde eerst aan de Zoutestraat bij Leon Antheunis. Daarna bij H.V.V.'24 aan de Zandstraat. De velden die mijn vader had aangelegd. Jan speelde als back in het 1ste elftal. Daar heeft hij een hele tijd gespeeld. Later speelde hij bij de veteranen. Ik hielp toen ook al met het poetsen van de kleedkamers. Dat waren toen de kleedkamers bij de sintelbaan van de atletiek, waar ook het hoofdveld lag. Op een gegeven moment vroeg Jan Lockfeer van het bestuur aan ons of we de kantine wilden gaan beheren. Na wat aarzelingen hebben we besloten om het te doen. 15 jaar werden het. Een hele tijd met vele herinneringen.

Daarna vonden we het genoeg. Op 25 juli 2006 werd Jan erelid van H.V.V.'24. Dat had hij dik verdiend. We hielpen nog wel hoor. Jan aan de tweede bar samen met Roger Cleijman en ik bij het koffieluik." Ja dat weet ik nog wel Mieke. In de rust stond daar een hele file. Iedereen lustte graag de koffie van Mieke in die grote kommen. En ik zag Jan vaak nog op zaterdag als de jeugd had gespeeld. Hij poetste aan de Sportlaan de kleedkamers. Je zag



hem dan bij "Het kot van Jan" zijn emmertje en zijn stok ophalen en reed op zijn fiets naar achteren en maakte de kleedkamers weer gereed voor de wedstrijden op zondag. Mieke vertelt verder: "Ja, dat klopt Jan. En weet je, heel de familie deed aan sport. Onze Frenk, Jan jr., hun vrouwen en de vijf kleinkinderen en de zeven kleinkinderen. De vijf kleinkinderen zeiden altijd: "Dat sporten hebben we van opa!" Leuk hè dat ze dat zeiden." Ik vind het fantastisch Mieke.



Na 50 jaar Abdijstraat naar De Blaauwe Hoeve

En jij bent ook altijd bezig. Je hebt graag mensen om je heen. Had jij naast HVV'24 nog een andere hobby? Mieke: "Ik zong altijd erg graag. Het was mijn grote hobby. Ik ging elke week zingen in De Lieve bij het koor "Viva la Musica" o.l.v. dirigente Irene Durinck. Jaren heb ik in het koor gezeten. Nu zing ik hier elke week op De Blaauwe Hoeve bij Angèle en Henny in "Chor-A-Muze ". Dat vind ik heel leuk om te doen. Binnenkort geven we een concert bij het Tuinhuis.

Mooi hoor. Hoe ging je leven verder Mieke? "Na deze periode ging het niet goed met Jan zijn gezondheid. Voor mij werd het ook steeds zwaarder. Uiteindelijk is mijn Jan rustig overleden in 2016. Ik heb dan nog een tijdje in de Abdijstraat gewoond tot december 2021. Nu woon ik dus hier. In het begin was het wennen, maar nu woon ik hier erg graag!" Heel fijn voor je Mieke.

Mooie afsluiting

Wil je aan onze lezers tot slot nog iets kwijt? Mieke: "Geloof in jezelf, weet wat je wil, dan weten de mensen om je heen wat ze aan je hebben." Een mooie afsluiting van ons gesprek Mieke. Bedankt daarvoor.

Jan Knibbeler, redactie huiskrant

Een kat met een zeer hoog knuffelgehalte

Als er iemand is die net zoveel van katten houdt dan ik, dan is het mevrouw van Doorselaer wel. En wat heb je dan aan een aaihond of een uil? Een goede reden om de social media in te zetten. Binnen no time reactie van Cynthia van der Loo. Zij had wel een kat met een zeer hoog knuffelgehalte. Mevrouw van Doorselaer heeft echt genoten. De kat kwam zelfs spinnend naast haar op bed liggen. Ze heeft hem veel aaitjes gegeven en af en toe een kattensnoepje toegestoken. Dit doen we zeker nog een keer over.

Linda Burm-Asselman, team welzijn



1922-2022: Een eigen kerk "op ut Hollans"

Vroeger gingen Koewachtenaren naar de kerk die toen op Belgisch grondgebied stond. Toen in 1914 de eerste wereldoorlog uitbrak ging dat niet meer. De Duitsers sloten de grens af met een elektrisch geladen versperring.

Om toch naar de kerk te kunnen gaan werd een noodoplossing gevonden, maar al gauw werd besloten om een eigen kerk "op ut Hollans" te bouwen. Deze kerk werd in 1922 in gebruik genomen. Dat is nu dus 100 jaar geleden en dat moet natuurlijk gevierd worden.

Op zondag 8 mei werd hiervoor een speciale dienst gehouden. Om de kerk voor deze gelegenheid mooi aan te kleden werd de schoolkinderen gevraagd om versieringen te maken. De dames van de breiclub van De Lange Akkers droegen ook hun steentje bij. Zij breiden vlaggetjes, heel veel vlaggetjes. Zo werden de inwoners van Koewacht van jong tot oud bij het feest betrokken.

Op dinsdag 10 mei trokken de dames van de breiclub naar de kerk om daar "hun" vlaggetjes te zien hangen. Ze werden door Gonny Rozijn ontvangen. De kerk zag er prachtig uit! De dames hadden eer van hun werk. Mevrouw van Hel-land wees naar boven en zei tegen haar buurvrouw: "O, kijk, die hebt u gebreid". Ze konden trots zijn op hun werk.

Margriet Mulder, team welzijn



Wies was helemaal in zijn element

Op een donderdagmiddag met de Thema "Boerenkoffer" ging ik op pad naar Somatiek 1, dat nu "Ulsters Voske" heet. Wat een herkenning voor de meeste bewoners. Zelf moest ik niet veel uitleggen over de inhoud van de koffer. Meneer Wies de Windt was helemaal in zijn element. Vertelde honderduit over zijn boerderijtijd. Verbouwde zelf vlas. Tot in de details werd dit proces vernoemd. Vol enthousiasme trok Wies de overall aan. De rode zakdoek werd ook nog omgeknoopt. Naderhand gaf hij aan dat we volgende keer maar naar zijn "huis" moesten komen met deze koffer dat zou nog beter passen. De bewoners van het "Ulsters Voske" hebben een leuke leerzame middag gehad vol met herkenbare herinneringen

*Linda Burm-Asselman,
team welzijn*



AHC De Vossen bedankt

Het Deeltijdcentrum van De Blaauwe Hoeve is erg blij met de jubileumboeken van de Carnavalsstichting AHC De Vossen bij het 44 jarig bestaan (Ondertussen bestaan ze al 55 jaar). De bewoners genieten van jullie mooie boek met vele leuke foto's en teksten.



Een uiltje op visite, dat is eens wat anders

Vrijwilliger Marian was onlangs op Blauwe Hofke 63 aan het vertellen welke (huis) dieren ze allemaal had. Toen ze vertelde dat ze ook een uiltje had, was de link naar mevrouw van Craenenbroeck snel gelegd. Zij heeft in de loop der jaren van alles gespaard van uiltjes. Haar kamer is dan ook leuk aangekleed met verschillende beeldjes en prenten van uilen.

Op een maandagochtend kwam Marian samen met uiltje Henky samen op de fiets op visite. Een uiltje op de afdeling dat was weer eens wat anders dan een hond. Er werd leuk gereageerd op hun komst door de bewoners. Mevrouw Craenenbroeck zag het zelfs zitten om het uiltje eens vast te houden en snel werd er een foto gemaakt.

Marian kondigde gelijk aan dat ze bij haar volgende bezoekje weer een ander huisdier zou meenemen. Dan is haar schildpad aan de beurt.

Melissa de Kesel, team welzijn



Wat een verrassing

De eerste Oekraïnebewoners, die ondergebracht zijn in de woningen van het Antoniusstraatje op Antonius, werden verrast met een attentie samengesteld door bewoners en personeel van Antonius. Wat een mooi gebaar!



Toch leuk om nog te vermelden

Op Antonius is de paashaas in eigen persoon zijn paaseieren komen brengen op paasvrijdag. In hoogsteigen persoon trok hij de balletjes bij de "kleine" bingomiddag. De bewoners genoten enorm van deze middag en van de prijzen. En daar gaat het om! Uiteraard was er voor iedereen een attentie deze middag!



Nog even terug naar Pasen

Wat was het heerlijk weer met Pasen. De bewoners van De Lange Akkers konden lekker op het terras zitten en maakten daar ook uitgebreid gebruik van. Om de paasvreugde nog wat te verhogen was er gezorgd voor heel mooi en vooral lekkere paastaarten gemaakt door Michelle. Jan Hamelink zorgde voor een vrolijke noot met zijn trekszak. Het werd een gezellige middag!

Margriet Mulder, team welzijn





Alles in het Oranje

Vrijwilligers bij Antonius hebben een geweldige bingomiddag georganiseerd met koningsdag! Alles in oranje versierd en met de oranje versnaperingen als bonbon, soes, bokkenpoot en advocaatje was dit een enorm succes! Dank jullie wel voor jullie inzet!

Rommelmart met Koningsdag

Koningsdag wordt in het hele land (onder andere) gevierd met een vrijmarkt/rommelmarkt. Ook in Koe-wacht deed men daar aan mee en De Lange Akkers dus ook. Van 's morgens 9 tot 's middags 15 uur was er op de parking "rommel" markt. De aanloop was niet erg groot. Toch werd er nog voor een leuk bedrag verkocht. Daar kunnen we weer leuke dingen voor de bewoners van doen. Met dank aan onze vrijwilligers!

's Middags was er een optreden van Luciano in de grote zaal. Met oranje soesjes en een hapje en een drankje werd het weer ouderwets gezellig.

Margriet Mulder, team welzijn



Jolanda en Jeets vermaken de bewoners met leuke liedjes

Vorige week zijn oud-collega welzijn Jolanda en Jeets van "Feest van Muziek" kwamen optreden op De Baronie.

Prachtig

Op woensdag 11 april werd er weer een mooi bloemstuk gemaakt, waarvoor weer alle dank aan alle vrijwilligers die zich hiervoor ingezet hebben!



Vlinder

Ik wou dat ik een vlinder was
zo mooi en ook zo klein
Dan vloog ik heel de wereld rond
dat lijkt me toch zo fijn.

Ik wou dat ik een vlinder was
dan vloog ik van bloem naar bloem
en dan opnieuw de volgende dag
alles weer hetzelfde overdoen.

Ik wou dat ik een vlinder was
zo mooi en zo zacht
geheel zonder zorgen
zoals je dat verwacht.

Ik wou dat ik een vlinder was
een vlinder met prachtige kleuren
en dat ik je beschermen kon
en er niets meer kon gebeuren.

Ik wou dat ik een vlinder was
een vlinder heerlijk vrij
en ieder die mij dan zou zien
weer vrolijk was en blij!

*Cindy Van Raemdonck,
Woonzorgmedewerker*



Fanfare Heikant

Ergens zomaar een zonnige zondagmiddag in Mei, Maakte de Fanfare uit Heikant ons blij. We hadden het weer mee, en vele bewoners genoten vanaf het terras mee. Er werden heel wat vrolijke noten gespeeld, en veel applausjes uitgedeeld. Wat was het fijn, ambiance op het plein. Zeker voor herhaling vatbaar, het liefst nog dit jaar.

*Linda Burm-Asselman,
team welzijn*



**Gymmen
samen
met de peuters,
hoe leuk is dat!**

Elke maand komen de peuters van Kinderopvang Joepie de Poepie langs bij de opa's en oma's op de Korenmarkt. Ze kwamen deze keer raamzwaaien en hebben mooie raamtekeningen achtergelaten waar nu nog van genoten kan worden. Er werd zelfs samen met de opa's en oma's aan ochtendgymnastiek gedaan, een vrolijk begin van de dag.

Daar het meivakantie was kwamen nu de wat grotere kindjes naar de Korenmarkt toe. Samen hebben we cakejes gebakken, tekeningen gekleurd en gezongen. Zowel jong als oud hebben genoten!

Melissa de Kesel, team welzijn

De optimisten genoten bij het Tuinhuis

Op 22 April stond Frans Verwilligen op de boek als artiest bij het Tuinhuis "In de Lommerte". We hebben vele malen in de lucht getuurd en ons afgevraagd waar het zonnetje bleef. Gelukkig is de regen achterwege gebleven en kwam na een uurtje de zon erdoor. Een redelijke groep bewoners lieten zich niet tegen houden om te komen genieten van een leuke, gezellige muzikale middag. We hebben met zijn allen genoten. Bedankt Frans!



Linda Burm-Asselman, team welzijn

Jo maakte een mooi Insektenhotel

Jo de Kind, zoon van mevrouw de Kind die in De Lange Akkers woont, vertelde op één van zijn bezoeken dat hij insektenhotels maakt op bestelling. Hij vertelde over hoe hij dat deed en waar je daarbij rekening moet houden om het voor verschillende insecten interessant te maken.

Een paar dagen later stuurde hij foto's van een heel mooi insektenhotel. Op de vraag of hij er voor De Lange Akkers ook één zou willen maken reageerde hij meteen heel enthousiast. Kort daarna stond Jo al met een hotel voor insecten bij ons op de stoep. Hij had ook zijn gereedschap meegenomen. Zo kon hij meteen een mooi plekje voor het hotel zoeken en het ophangen. Het is een erg mooi hotel geworden, we zijn er heel blij mee. Hopelijk de insecten ook. Jo, heel erg bedankt hiervoor!



Margriet Mulder, team welzijn

Een sprookje wordt werkelijkheid

Prinses Assepoester kwam op bezoek op De Baronie en maakte grote indruk op de bewoners. We bedanken Assepoester en het bedrijf The Magical Life.



Georgette komt voorlezen

Tegenwoordig komt Georgette Hiel bij ons voorlezen op De Baronie uit het krantje van Zeeuws Weerzien. De bewoners vinden dat maar wat fijn!



Op stap naar de Lentemarkt

Zaterdag 7 mei zijn we met het busje van Boehlé naar de Lentemarkt op de Blauwe hoeve gegaan. De collega's van team welzijn bakten een lekkere pannenkoek voor ons. Dat was een heel leuk uitje met veel oude bekenden die we tegenkwamen.

Brigitte Ras, team welzijn



Jinte maakt bewoners blij

Onlangs kwam medewerker Kimberley de Conninck haar dochter Jinte op de locatie De Baronie showen. Dat leverde vele blije gezichten op.



Wat doe jij aan op het strand?

Zomer, dat betekent naar het strand gaan. Tegenwoordig lijken er amper nog kledingvoorschriften te bestaan op het strand. Iedereen trekt net zo veel (en vooral net zo weinig) aan als hij zelf wil. Dat was een eeuw geleden wel anders. Politieagenten controleerden, de meetlat in de hand, of badgasten niet te veel bloot van zichzelf lieten zien. Omkleden? Dat deed je in een afgesloten badkoets. Het resultaat was dat mensen op het strand zo ongeveer evenveel kleding aan hadden als elders. Maar het strand bleef het strand, dus het plezier was er niet minder om.

Cindy van Raemdonck, Woonzorgmedewerker



Wandelen naar de alpaca's

Elke woensdagochtend gaan de bewoners van De Baronie lekker wandelen met de vrijwilligers. Deze keer gingen ze naar de Alpaca's die naast supermarkt de Mangnus staan op Kapellebrug.

Brigitte Ras, team welzijn



Wat zijn de asperges dit jaar weer lekker!

De voorbereidingen zijn alweer in volle gang voor een heerlijke aspergemaaltijd! Er namen een 70 bewoners deel aan deze maaltijd. Wat smaken de asperges weer goed dit jaar!

Team welzijn, Antonius



Zowel de uitwendige, als de inwendige mens werd verwend

Woensdag 4 mei werd er op Antonius een verwenmiddag gehouden. Voeten in het bubbelbad en de haren, de handen en het gezicht werden netjes verzorgd van de bewoners. 's Avonds werd er ook nog een broodje kroket voor de liefhebbers gereserveerd! Alle de vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt heel erg bedankt!



Bedankt Tina

Na 20 jaar was het op 11 mei 2022 haar laatste vergadering die mevrouw Van Geertruy bijwoonde. Ze is gestart als lid Cliëntenraad Curamus. Nu is het door de fusie een cliëntenraad voor geheel Zeeuws Vlaanderen. Mevrouw Van Geertruy wordt door de voorzitter van de Cliëntenraad extramurale zorg, de heer Van Houte, hartelijk bedankt voor haar jarenlange inzet als lid van deze cliëntenraad.

*Ilse Colpaert,
managementsecretaresse TOz extramurale zorg*



*Als je goed kijkt,
kun je iedere dag
iets moois zien*

TEGELTJESWIJSHEID

Ga voor jouw eigen tegeltje naar



Nieuwe namen bij De Blaauwe Hoeve

De voormalige Seniorenkliniek/Revalidatie afdeling is nu een Somatische afdeling onder de naam: De Bosdreef.

Somatiek 1 heet voortaan: Ulsters Voske. Deze naam is gekozen, omdat de vos Reynaert het symbool is van Hulst.

Somatiek 2 heet voortaan: De Zanddreef. Deze naam is door de cliënten gekozen,

omdat we hier in de omgeving de Zandput en de Zandstraat kennen. Op deze manier passen de namen mooi bij elkaar.



Laten we hopen dat de namen snel ingeburgerd zijn.

Jan Knibbeler, redactie huiskrant

De Bosdreef

DE ZANDDREEF



Onlangs hadden we 'de beleef tv op proef' op De Baronie. De bewoners hebben hier erg van genoten!



Wallie kan alles maken met ballonnen

Afgelopen week is Wallie de ballonnenman geweest op de locatie De Baronie

Wallie de Groote van Magisch Ballonentertainment, maakte voor iedere bewoner iets moois. Speciaal voor deze Elvis fan; Elvis Presley. Knap werk!!! Op 3 juni kwam hij op tv bij RTL4 met de nieuwe show: Blow up!

Brigitte Ras, team welzijn

Vrolijke boel op de Lentemarkt 2022

Dit jaar hebben we er voor gekozen om de Lentemarkt tegelijk met de drukbezochte rommelmarkt Sassenstraat te organiseren. De samenwerking was een succes. Op De Blauwe Hoeve was het een gezellige drukte. Een dertigtal standhouders vulden het plein met handgemaakte kaarten, gehaakte mandala's, plantenhangers, juwelen, en ga zo maar door. Ook werd er goed geproefd van de artisanale likeuren en was het druk aan het kraam vol met vrolijke lenteplantjes. Last but not least was Team Welzijn aanwezig met tal van vrijwilligers: Ivonne, Marian, Johan, Wies, Annie, Eef en Armand die zorgden voor overheerlijke pannenkoeken, koffie en kaartjes. Dat het een vrolijke boel was, was niet alleen te wijten aan de zon en de zalige temperaturen, maar ook aan onze eigen clown Linda, contactclown Liselotte en MiMakker Roos.

Cyriana Messens, team welzijn



Een hele club kinderen op de weekmarkt

Ik loop over het plein van De Blaauwe Hoeve waar op dat moment de weekmarkt in volle gang is. (Voor degenen die nieuw zijn, maak ik gelijk ff reclame: elke woensdagochtend is er dus een weekmarkt van 9.00 – 12.00 uur!!)

Even afgeleid hihi.....ik loop dus over het plein en ik zie een hele club kinderen met juffen bij de kaasboer staan. De juf is aan het vertellen en de kinderen luisteren aandachtig naar haar. Ze doe dit op een hele leuke manier, dat blijkt wel.

Ze trekken mijn aandacht. Hier wordt toch iedereen blij van, al dat kleine grut bij elkaar. Ik wil weer een foto maken (ik wil altijd mooie plaatjes vastleggen) en vraag aan de juf of dat mag en vraag haar gelijk waar ze vandaan komen. Ze komen van Kinderopvang Tivoli en hebben een educatieve ochtend. Ze kopen kaas om die straks lekker op te eten, maar laat ook aan de kinderen zien waar kaas te koop is, hoe de kaasboer dit snijdt en hoeveel het kost. Vervolgens zie ik dat sommigen een kaartje hebben met daarop een afbeelding en daaronder de naam....een voorbereiding op het straks leren schrijven.

Zo gaan ze van de kaasboer, langs de bakker en de groenteboer. En weet je wat ik nu zo leuk vond, de interactie met het andere publiek op de weekmarkt...jong en oud samen. Hier doen we het toch voor? Ik hoop dat ze vaker langskomen, dat kleine grut. En voor de juffen een dikke pluim! Wat doen ze dat goed.

Babs de Schepper, team welzijn



Ambiance!

Woensdag 15 juni was er volop ambiance in Antonius Kloosterzande. Een optreden van Gentenaar Luchiano zorgde voor een grote dosis vrolijkheid, dans en zangplezier. Mede dankzij onze vrijwilligers en natuurlijk Luchiano hebben de bewoners een geweldige middag mogen beleven.

Wilma en Anneke, team welzijn Antonius



Staat dit me goed?



Wat weken geleden zijn we met wat bewoners van De Baronie de lentecollectie gaan bewonderen bij Boetiek Elro in Sint Jansteen. We werden ontvangen door een eigenaresse van de zaak. En mochten van alles passen. Eén dame liet allerlei kleding wegleggen wat de kleindochter naderhand kwam afrekenen.

Boetiek Elro is een hele ruime mooie winkel met prachtige kleding. In het najaar zijn we weer welkom voor de najaarsmode. Dat gaan we zeker doen.

Brigitte Ras, team welzijn



Over zomers gesproken

Ze zeggen wel eens, het zijn de zomers van vroeger niet meer.

En dat klopt. Als je het volgende leest uit 1947.

De zomer van 1947

De voorbije jaren is er de ene hete zomer na de andere. Maar wie 80 jaar is of ouder kan nog wat vertellen over de zomer van 1947. In veel landen in Europa was dit de warmste zomer van de 20ste eeuw. In Nederland begon die zomer op 8 mei. De zomer duurde tot 21 september. Het was een zomer met vier hittegolven. Een hittegolf is een periode van drie dagen na elkaar boven de 30 graden. En van 10 tot 28 augustus bleef het warmer dan 25 graden. Op 27 juni was het 38,8 graden heet. Dat bleef een record voor de 20ste eeuw. 1947 was een uniek jaar voor het weer. Want de winter was ijskoud. In februari vroom het 13 dagen lagen. Zelfs op de Noordzee lag er toen ijs. De winter zorgde in Duitsland voor hongersnood. En in mei kwam dan plots die lange zomer. Weerman Frank Deboosere sprak al over de zomer van 1947. Hij zei dat het een geweldige zomer was. Toch waren er in juni en juli ook veel frisse dagen. Daarom was het voor België niet de warmste zomer van de 20ste eeuw. Die kwam er in 1976. Van

24 juni tot 8 juli was het toen 30 graden of warmer. 15 'tropische' dagen na elkaar was een record.

Honderden boeren trokken naar Scherpenheuvel om daar te bidden voor regen. De Boerenbond vroeg om België uit te roepen tot een rampgebied. Op het verspillen van water stonden boetes tot 100.000 euro.

Een andere erg hete zomer is al ouder dan 100 jaar. In augustus 1911 was het zeven dagen na elkaar 30 graden of warmer. Het meten van het weer begon in België in 1833. Zulke hete dagen werden sinds 1833 niet meer gemeten. Dit hadden onze voorouders nog nooit meegeemaakt.

In 2018 waren er drie hittegolven. Dat was op het einde van de maanden juni, juli en augustus. De zomer was gemiddeld 19,1 graden warm. Normaal is dat 17,6 graden. Zo werd de zomer van 2019 de vierde warmste zomer ooit. De zomer van 1976 was net iets warmer (gemiddeld 19,2 graden). En op de tweede

plaats staat de zomer van 2003 met 19,7 graden. Het record is voor de zomer van 2018, die gemiddeld 19,8 graden warm was.

De warmste dag ooit in België was 25 juli 2019. Toen was het in Begijnendijk 41,8 graden. Dat is een record. Die dag werd het record van 27 juni 1947 verbroken.

Kan je niet tegen hitte? Dan moet je naar de Hoge Venen in Oost-België. Want hoe hoger een plek, hoe koeler die is. Het gebied ligt voor een groot deel in de Ardennen. Maar pas op! In de dalen van de Ardennen kan het ook heel heet worden.

In de zomer is het meestal het warmst in de Kempen. Die streek strekt zich uit over de provincies Antwerpen en Limburg. Het is een streek met zandgrond. En die grond doet de temperatuur heel snel stijgen.

En hoe gaat het deze zomer zijn?

Dat de aarde opwarmt dat is zeker, maar die echt hitte zal voor vele van ons ook niet echt nodig zijn. Gewoon lekker buiten kunnen zitten, niet te warm maar gewoon genieten van de zomer!

*Cindy van Raemdonck,
Woonzorgmedewerker*



Grote opkomst Tuinhuis bij prachtig weer

Een prachtige zonnige woensdagmiddag, beter hadden we het niet kunnen wensen voor het optreden van muziekgezelschap 't Lawaeit aan het Tuinhuis. De weergoden waren ons ditmaal eens goed gezind. Da's ook wel eens anders waardoor we optredens moeten annuleren of verplaatsen.

Maar....de opkomst was door het mooie weer groot en het terras zat helemaal vol. Iedereen genoot van de zon, de muziek en de gezellige drukte. De vrijwilligers van het Tuinhuis hadden het er maar druk mee. Wat doen ze dit toch goed hè, ons telkens weer voorzien van een hapje en drankje. Op naar de volgende activiteit zou ik zeggen.

Babs de Schepper, team welzijn



Een mooie viering in het kerkje OLV Ter Eecken

Dinsdag 31 mei was het weer zover, we mochten weer eens naar de kapel O.L. Vrouw van ter Eecken. Met de zonnetrein op weg naar Kapellebrug. De vrijwilligers waren al ter plaatse om ons op te vangen en Kees was ook al aanwezig. We hebben er een fijne middag van kunnen maken met dank aan Kees van Geloof die de dienst deed en aan de vrijwilligers die voor koffie en wat lekkers hadden gezorgd. We reden weer terug via een toeristische route. In het restaurant stond ons een lekker broodje gezond te wachten. Dank aan alle vrijwilligers en Kees die dit mogelijk hebben gemaakt!



Team welzijn Antonius



Dat ken ik nog wel

Georgette en Gerda kwamen onlangs met de gereedschapskist op De Baronie.

De bloemetjes worden buiten gezet

Deze zorgassistente en tevens vrijwilligster zet de bloemetjes buiten op De Baronie. Dat fleurt op zeg!



Heuse camping op De Blaauwe Hoeve

21 juni was het de opening van de Retro-Camping. Jullie zullen het vast wel gelezen hebben in de krant. Team Welzijn wou het Tuinhuis in het zonnetje zetten door honderden vlaggetjes op te hangen en het voortuintje om te toveren in een heuse Camping. Op 21 juni was het de opening, bezoekers konden zich laten onderdompelen in een vakantiesfeer en verhalen van vroeger ophalen. De schattige Eriba caravan is nog te bewonderen tot 19 juli. Project Chapeau was ook aanwezig. Op ludieke wijze kleedden ze bezoekers aan en maakten ze foto's. Leuke herinneringen om in te kaderen!

Het programma aan het Tuinhuis:

30 juni	14 -16 uur
7 juli	19 - 21 uur
13 juli	14 -16 uur
29 juli	14 -16 uur
11 augustus	14 -16 uur
24 augustus	14 -16 uur
31 augustus	18.30 - 21 uur
7 september	14 - 16 uur
10 september	
30 september	

Chor-A-Muze
Kampvuur met Jan Hamelink
Zomerfeest
Optreden Fabrice
High -Tea
Bennie de Vet
DJ Antoine
Frans Verwilligen
fietstocht
gaat het Tuinhuis weer dicht.



Het is zeker de moeite om een keer een kijkje te komen nemen. Iedereen is welkom!

Cyriana Messens, team welzijn



Op stap naar Theetuin Kerkhoeve van Nicole en Marco

Wat hebben we het weer getroffen zeg voor de wandeling. De zon scheen voor 7 zonnen. En wat hadden we daarbij veel aanmeldingen! Met 78 mensen wandelden we naar Theetuin Kerkhoeve aan de Kerklaan, waar Marco en Nicole ons opwachten om hun heerlijke koffie met cake en daarna een heerlijk koud glaasje fris in te schenken. Ook de Zangers van Toen Jo en Anita hielden ons goed bezig met het zingen van oude liedjes. Er werd zelfs af en toe een dansje gedaan. We willen iedereen hartelijk danken die zich hiervoor hebben ingezet!

Team welzijn Antonius



Met de muziek mee naar het Tuinhuis

Vanwege het slechte weer kon de eerste datum van de wandelavond niet door gaan, maar maandagavond 13 juni waren de weergoden ons goed gezind. Om 17.45 uur verzamelden zich alle wandelaars op het plein van De Blaauwe Hoeve. Dankzij de hulp van de vele vrijwilligers konden de bewoners, welke hulp nodig hadden bij de wandeling, ook mee. In een grote karavaan van ongeveer zo'n 65 deelnemers vertrokken we richting de Zoutestraat om een wandeling van zo'n 2,5 kilometer te maken door de Moerschanswijk. Halverwege de wandeling was er aan de innerlijke mens gedacht door een tussenstop met een glaasje sap en fruit. Na een korte pauze konden we samen onze wandeling weer vervolgen. Aan het einde van de Liniestraat werden we opgewacht door dweilband "Ut mag hin noam en" welke al spelend met ons meeliepen naar het Tuinhuis voor een feestelijk onthaal. Daar werd iedereen getrakteerd op koffie met wat lekkers en kon men nog genieten van de liedjes welke er nog gespeeld werden. Na afloop ontvingen de deelnemers nog een medaille als aandenken. Uit de vele enthousiaste reacties kunnen we met zekerheid zeggen, volgend jaar weer!

Veronique en Melissa, team welzijn



Warrige kanarie of lakse duif?

We hebben allemaal wel eens van die warrige dagen, wanneer je boven op de overloop staat en niet meer weet wat je ging halen of je vindt de honing in de koelkast of een paar slippers in de diepvries. Haha! Gelukkig is dit allemaal van kortdurende aard. Deze kanarie was wel erg lang flink in de war, want ze broedde een duivenei uit!

Ze moet zich vergist hebben in het nestje en ging fanatiek op het grote ei zitten óf ze deed het uit liefdadigheid voor een lakse duif. Dat komen we vast nooit te weten.

Nu het eitje uitgebroed is, en er een voor een kanarie wel een erg groot kuiken tevoorschijn kwam gaat ze toch nog dapper verder. Binnenkort hebben we misschien een duifje die kanarie-liedjes zingt! Kom gerust een kijkje nemen naar de volière aan het Tuinhuis van De Blauwe Hoeve. Dan kun je ook onze retro camping bewonderen en iets blijven drinken of meegenieten van een activiteit. Met dank aan onze oplettende vrijwilliger Frans Timmerman die alles goed volgt in de volière en de mooie foto's instuurde.

Cyriana Messens, team welzijn



Met de bus naar een huwelijk, is dat niet leuk!

De bewoners van De Baronie mochten met de bus naar het huwelijk van een medewerker. Dat maak je niet vaak mee. Wat hebben ze genoten!!

“Châpeau” op De Blaauwe Hoeve

De dames van “Chapeau” hebben een originele en mooie manier gevonden om foto’s te nemen, op een erg gezellige manier kleden ze de deelnemers aan met hun uitgebreide collectie aan hoeden en sjaal. Nog nooit was een foto laten nemen zo leuk. Deze dames zijn te vinden op allerlei partijtjes, familiefeestjes en in verzorgingshuizen. Tijdens de opening van de Retro-Camping werd er veel gelachen tijdens de opnames. Het is zeker voor herhaling vatbaar. Interesse in dit project? neem gerust contact op: amabeernink@hotmail.com.



Cyriana Messens. Team welzijn



Chor-A-Muze schittert weer na drie jaar

Donderdagmiddag 30 juni was het dan eindelijk zo ver, Chor-A-Muze kwam optreden. Na meer dan drie jaar niet te hebben kunnen optreden vanwege corona konden ze nu weer laten horen wat ze in huis hadden. Trouw wordt er op donderdagmiddag gerepeteerd en dat was zeker te merken. Helaas konden ze door het slechte niet bij Het Tuinhuis optreden, maar gelukkig kon het koor terecht in de Truffino-zaal. Langzaam maar stroomde de zaal vol en zocht iedereen een plekje. Terwijl de bezoekers een kopje koffie met cake nuttigden genoten ze van de muziek. Vooral bij de Nederlandstalige nummers werd er meegezongen en meegedeind op de maat van de muziek, al brachten de buitenlandse nummers ook herinneringen naar boven.

Melissa de Kesel, team welzijn



Woordzoeker - Kleding

B	N	K	S	I	U	R	T	L	O	C	E	S	U	O	L	B
G	U	A	O	C	S	P	L	I	U	R	T	E	S	R	O	K
A	H	S	A	R	H	A	D	U	M	R	E	B	S	U	O	K
L	A	J	T	L	R	O	N	L	E	F	F	O	T	N	A	P
A	N	E	U	E	D	E	E	D	T	T	K	X	D	M	E	H
J	D	O	V	M	H	H	D	N	A	B	N	E	S	U	O	K
U	S	O	P	W	P	O	A	N	J	A	R	R	E	T	E	L
R	C	I	T	A	A	E	U	K	O	B	L	S	S	K	K	C
K	H	O	E	D	J	N	R	D	R	O	A	H	E	E	M	T
C	O	R	S	E	L	E	T	O	E	R	O	O	O	U	A	R
L	E	T	N	A	M	N	E	G	E	R	R	R	U	R	N	O
A	N	R	I	K	J	K	B	T	T	B	B	T	T	E	T	U
K	T	O	W	O	I	I	A	S	N	M	S	C	A	P	E	W
R	S	H	T	R	K	E	F	I	E	O	D	A	S	P	L	J
A	E	C	T	I	W	O	U	W	K	L	O	M	P	I	P	U
P	V	S	N	S	L	T	Z	R	E	Z	A	L	B	L	A	R
R	E	I	T	S	U	B	S	A	D	P	O	R	T	S	K	K

Onder alle goede inzenders wordt voor iedere regio, West-Midden-en Oost een mooie prijs verlost.

In verband met de coronamaatregelen kunt u uw oplossing vóór **1 september 2022** alleen inleveren bij **Team Welzijn**.

De oplossing van de woordzoeker van de Huiskrant van december is: **Regenboog**

De winnaars van de woordzoeker 'Kleuren' zijn:

Prijswinnaar OOST:
Mevr. Verheyden uit
Sint Jansteen

Prijswinnaar MIDDEN:
Mevr. Staelens, kamer 014
in Bachten Dieke

Prijswinnaar WEST:
Mevr. Risseeuw-Verhage Stelle
Klaverblad

Oplossing: _____

BERMUDA	NAALDHAK
BIKINI	ONDERBROEK
BLAZER	ONDERROK
BLOUSE	OVERALL
BOXERSHORT	PANTOFFEL
BUSTEHOUDER	PARKA
BUSTIER	REGENMANTEL
CAPE	ROK
COLTRUI	SANDAAL
CORSELET	SCHOEN
DAS	SCHORT
GALAJURK	SHORTS
HANDSCHOEN	SLIPPER
HEMD	SLOF
HOED	SOK
JAPON	STRIK
JARRETEL	STROPDAS
JAS	SWEATER
JUMPER	TROUWJURK
KLOMP	TRUI
KORSET	TUINBROEK
KOSTUUM	TWINSET
KOUS	VEST
KOUSENBAND	WANT
MANTELPAK	ZWEMBROEK

Oplossing puzzel kleding

De woordzoeker is ingevuld door:

Dhr. / Mevr.

Adres:

Postcode / Plaats:

Tel. nr.:



Foto: Stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen | Daniël de Kievith

Zomer
in
Zeeland

Colofon

De Huiskrant bestaat uit drie regio's: West, Midden en Oost.

De redactie bestaat uit de volgende leden:

Ariane Koster, Sarina Neve, Romy Bracke, Yvonne Verschueren, Marleen Lenders, Marty de la Ruelle, Babs de Schepper, Judith van Loon, Ingeborg Freijser en Jan Knibbeler

Druk en lay-out: **Drukkerij DRUWA**

Teksten voor de volgende Huiskrant kunt u **vóór 1 september 2022** mailen naar:

Editie Midden: huiskrantmidden@zzv.nl

Editie West: huiskrantwest@zzv.nl

Editie Oost: huiskrant@zzv.nl

De Huiskrant kunt u digitaal lezen op: www.zorgsaam.org/huiskranten

