



Opening recreatiezaal Rozenoord

Maandag 31 mei was het dan zover, de renovatie binnen Rozenoord is afgerond. Deze middag werden de bewoners in etappes uitgenodigd om te komen kijken naar het nieuwe interieur van de recreatiezaal onder het genot van een kopje koffie/thee met gebakje en gezellige muziek van Willy Kamphuis op accordeon. Niet alleen de zaal maar ook de entree, het winkeltje en de rommelmarkt zijn gerenoveerd.

Na een duur van 3 maanden is het resultaat dan ook erg mooi geworden! Op de foto zien jullie mevrouw van der Velden en mevrouw Moens voor een mooie fotowand, dat onderdeel is van het nieuwe interieur.

Esmee Zijlstra, team welzijn

Wat te doen bij een klacht?

Onze medewerkers doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Bespreek dit dan in de eerste plaats met de betreffende medewerker zelf. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de leidinggevende. Een rustig en goed gesprek kan vaak veel oplossen.

Klachtenfunctionaris

Bieden deze gesprekken geen oplossing, dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris, tel. 0115 – 688 448 of e-mail naar klachten@zzv.nl.

De klachtenfunctionaris luistert, adviseert en bemiddelt.

Voor een klacht met betrekking tot de Wet zorg en dwang kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Zeeland. De klacht dient u schriftelijk in te dienen, Klachtencommissie Zeeland, p/a ViaZorg, Stationspark 2, 4462 DZ Goes.

Vertrouwenspersoon

Wilt u geen klacht indienen, maar heeft u wel behoefte om over bepaalde gebeurtenissen te praten met iemand? Dan kunt u contact opnemen met onze onafhankelijke vertrouwenspersoon, Kees van Geloof, tel. 0114 - 381 317

Heeft u vragen, een klacht of een probleem met betrekking tot de Wet zorg en dwang? Dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon, Hélène de Zeeuw, tel. 06 - 2164 4332 of via email: h.dezeeuw@hetlsr.nl. Zij ondersteunt u bij het in gesprek gaan en zoeken naar een oplossing.



Melden ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is het handelen, of juist het nalaten van handelen, waardoor de oudere lijdt. Iemand kan lichamelijk lijden, maar ook psychisch of materieel. Wanneer je signalen hoort of ziet van ouderenmishandeling, schakel dan hulp in. Ook wanneer je twijfels hebt of er wel of niet sprake is van ouderenmishandeling.

Neem contact op met de aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling van ZorgSaam om de situatie te bespreken:

Regio Oost en Midden: Patries Cabral, tel 06 1039 4367

Regio West en Midden: Chantal de Kam-Coolen, tel. 06 2028 1109

Of bel (anoniem) naar Veilig Thuis voor een luisterend oor en advies: 0800 - 2000. Dit is een landelijk nummer en àlle dagen 24 uur bereikbaar!



Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Ervaart u zorg waar u het niet eens mee bent? Cliënten en naasten kunnen bij mij terecht voor informatie, een luisterend oor en ondersteuning bij vragen en klachten. Ik onafhankelijk van de zorgaanbieder en ben partijdig aan de cliënt. Door de Corona is de gelegenheid om elkaar persoonlijk te ontmoeten helaas beperkt. Telefonisch en per mail kan iedereen uiteraard bij mij terecht. Alle vragen zijn welkom!



Telefoon: 06-2164 4332

Email: h.dezeeuw@hetlsr.nl - WWW.HETLSR.NL

Hélène de Zeeuw

Nieuwe leidinggevende team welzijn



Beste vrijwilligers,

Graag wil ik me aan jullie voorstellen.

Ik ben Nora van Bambost en werk ruim 14 jaar bij ZorgSaam in diverse functies, zowel binnen het Ziekenhuis als binnen de Thuis-Ouderenzorg.

Met ingang van 1 mei jl. ben ik de leidinggevende van de medewerkers Welzijn en de vrijwilligers binnen de Langdurige Zorg van ZorgSaam voor 32 uur per week.

Aangezien het om een tijdelijke invulling gaat blijf ik ook nog 4 uur werkzaam in mijn oude functie, namelijk het ondersteunen van de manager kortdurende zorg & behandeling. Ondanks dat het een tijdelijke aanstelling is tot 1 december 2021 ben ik inmiddels toch gestart met het kennismaken met alle medewerkers Welzijn op alle 12 locaties. Mijn ervaring tot nu toe is dat alle medewerkers Welzijn zeer enthousiast en betrokken zijn en zich volledig inzetten voor het welzijn van de bewoners op de locaties.

Naast de medewerkers Welzijn zijn er nog de vele vrijwilligers, die van onmisbare waarde zijn voor de bewoners, medewerkers Welzijn en natuurlijk voor de zorgmedewerkers. Door Corona worden de activiteiten en het verenigingsleven op de locaties momenteel anders ingevuld maar we hopen dat de maatregelen rondom Covid-19 de komende tijd wat versoepeld kunnen worden, zodat we stukje bij beetje weer vooruit kunnen gaan kijken.

Ik hoop dat ik de komende maanden wat activiteiten kan bezoeken zodat ik met een aantal van jullie persoonlijk kennis kan maken.

Groeten Nora van Bambost



Een ongeval of een ziekte komt vaak onverwacht. U kunt daardoor terecht komen bij een onbekende arts, een andere apotheek of in een ander ziekenhuis. Als u ouder wordt of chronisch ziek bent, ziet u zelfs regelmatig meerdere zorgverleners. Om u de juiste zorg te kunnen leveren, is het belangrijk dat die zorgverleners al uw actuele medische gegevens kunnen inzien. Zo krijgen zij snel een goed beeld van uw gezondheidssituatie. Dat lijkt zo vanzelfsprekend, maar wist u dat u daar zelf toestemming voor moet geven? Leg in het patiëntenportaal vast dat u akkoord gaat met het delen van uw medische gegevens.

Waarom is dit zo belangrijk?



Wat zijn de voordelen?

Uw medisch specialist stelt uw medische gegevens elektronisch beschikbaar aan andere zorgverleners. Hierdoor hebben zij bij uw behandeling een completer beeld van uw medische situatie; Onderzoeken en behandelingen kunnen beter op elkaar afgestemd worden, waardoor sneller de juiste zorg geboden kan worden en onnodige afspraken voorkomen worden.

“Eigenlijk zeg je met het zetten van een vinkje: Ik ben akkoord met deze en de eventuele toekomstige doorverwijzingen van mijn behandelend arts. Logisch toch? En dan delen we natuurlijk ook de benodigde beelden met die externe specialist. Als u geen toestemming heeft gegeven voor het delen van medische informatie, kunnen andere zorgverleners uw gegevens niet inzien, ook niet in noodsituaties.”

Wist u dat: U uw toestemming altijd weer kunt wijzigen?

Andere zorgverleners uw medische gegevens niet zomaar op kunnen vragen? Alleen zorgverleners die u behandelen, mogen deze gegevens inzien. En zij mogen dat alleen doen als het nodig is voor uw behandeling.

Hoe leg ik mijn toestemming vast?

Ga naar <https://patient.zorgsaam.org> en log in met u DigiD via de DigiD app of met sms functie*. Klik in het Patiëntenportaal op 'Mijn gegevens'; Klik vervolgens in het menu op 'Mijn toestemmingen'.

* Uw Patiëntenportaal is bereikbaar via mobiele telefoon, computer of tablet. U logt in met behulp van uw DigiD-code. Gebruikt u de SMS functie? Dan ontvangt u na inloggen voor de veiligheid een SMS-verificatiecode op uw mobiele telefoon. Heeft u nog geen DigiD of nog geen sms-functie? Vraag deze dan aan via de website: www.digid.nl.

Wat een verrassing tijdens onze wandeling

Onlangs was ik gaan wandelen met enkele bewoners bij de visvijver en de pluktuin. Toevallig waren er drie jonge knapen aan het vissen. Het waren Jesse, Roel en Dijn. Tot twee maal toe hadden de jongens op korte tijd beet. Wij als wandelende omstanders konden meegenieten van de trotse gezichten van deze sportieve vissers die netjes de vissen teruggezet hebben. Als jullie naar de foto kijken, kunnen jullie ook meegenieten van deze trotse jongens!

Cyriana Messens, team welzijn



Zelf gebakken pannenkoeken: Heerlijk!



Een aantal zorgmedewerkers van De Lange Akkers vonden het tijd om de bewoners weer eens te verwennen. Uit gesprekjes met de bewoners bleek dat pannenkoeken wel in de smaak zouden vallen. Dus werden er snel voorbereidingen getroffen. Vrijdag 23 April was het zo ver: zelf gebakken pannenkoeken met stroop of suiker én een bakje vers fruit met slagroom naar smaak voor het hele huis! Dat ieder daar van genoot mag duidelijk zijn. "Dat mogen ze wel vaker doen" werd regelmatig gezegd. En dat gaat vast wel gebeuren.

Margriet Mulder, team welzijn

Eropuit met de duofiets

We zitten, koken, klussen en sporten om de lockdown door te komen. We zijn inmiddels ook wel uitgewandeld, uitgezoomd en uitgenetflix. Iedereen verlangt weer naar het oude vertrouwde 'normaal'. Onbezorgd je familie kunnen ontvangen, je (klein)kinderen knuffelen en eindelijk verlost zijn van die ellendige mondkapjes. Gelukkig gloort er licht aan het einde van de tunnel nu er volop gevaccineerd wordt.

Iemand die de afgelopen tijd zeker niet heeft stilgezeten is Willy Ferket. Al ruim 5 jaar zet hij zich in om van de duofiets weer een succes te maken.



Willy Ferket blaast de duofiets nieuw leven in

Willy Ferket, geboren in 1948 in de Louisa polder, is geen onbekende in Hulst en omstreken. Getrouwd met Marieke woonde hij tijdens zijn werkbare leven in Kloosterzande vlakbij zijn werkgever Bleijko. Na zijn pensionering verhuisde hij naar Hulst, maar zijn contacten met het verenigingsleven van Kloosterzande bleven in tact. In Hulst vindt je Willy op de fiets met leden van TC Hulst of in zijn tuin.

Sinds 2016 is Willy ook vrijwilliger bij De Blaauwe Hoeve. In feite werkte Marieke er al als verzorgende en zijn beide ouders Joseph en Ida Ferket-Van de Voorde woonden jarenlang aan de Truffinoweg in een Blaauwe Hoeve appartement.

Directe aanleiding om met de duofiets aan de slag te gaan was een oproep in het ZVA door teamleider Veerle Nout van Curamus. Zij was op zoek naar vrijwilligers voor de duofiets en dat was precies wat Willy zocht. Dat dacht hij, althans. Hij werd allesbehalve blij van de drie oude, nagenoeg onbruikbare fietsen. Niet verwonderlijk dat er geen vrijwilligers meer waren.

Gebrek aan medewerking

Willy probeerde er wat van te maken en kreeg zowaar één fiets rijklaar, maar ermee fietsen bleek niet prettig. Daarom nam Willy in 2017 het initiatief om te gaan voor een nieuwe duofiets. Ondanks de jarenlang opgespaarde onderhoudskosten van de oude fietsen bleek er geen geld voor beschikbaar te zijn. De duofiets had overduidelijk geen prioriteit bij de directie. Wat Willy ook probeerde, hij kreeg nergens medewerking en dat leidde tot de nodige frustratie. Ten einde er iets van te maken besloot hij zelf maar op zoek te gaan naar geldschieters.

De aanhouder wint

Willy ging samen met een enthousiaste nieuwe vrijwilliger brieven sturen naar bedrijven en instanties en vroeg offertes aan bij diverse leveranciers van duofietsen. Hij pol-

ste ondertussen bij diverse potentiële vrijwilligers om ook voldoende duo fietsers te hebben voor de nieuwe fiets. Er kwam onverwacht veel geld binnen en in maart 2019 konden zelfs twee nieuwe duofietsen aangeschaft worden. Bovendien steeg het aantal vrijwilligers naar 5 en dat is nu inmiddels opgelopen naar 9.

Domino-effect

Op de andere locaties van Welzijn bleven de activiteiten van Willy c.s. niet onopgemerkt. Gewapend met het duofietsdossier van Willy ging René den Doelder in Kloosterzande heel succesvol aan de slag. Op vrijwel identieke wijze realiseerde hij eveneens de aanschaf van 2 nieuwe duofietsen.

Bij De Baronie op Sint Jansteen was er geen fiets, waren er geen vrijwilligers, maar was er wel de behoefte. Ook hier ging Willy met succes aan de slag zodat vrijwilligers Frank Boussen en Fonny Roels deze zomer op pad kunnen met een gloednieuwe duofiets.

Locatie Korenmarkt beschikte over een onbruikbare duofiets en geen vrijwilligers. Willy is hier onderhandelingen gestart met leverancier Jeremiasse voor de aanschaf van een nieuwe fiets, die ook gestald gaat worden bij De Blaauwe Hoeve. Vrijwilligers voor de Korenmarkt zijn nog welkom.



Laatste nieuws

Inmiddels lijkt het tij te keren en is de directie wakker geschud. Plotseling blijken er toch middelen te zijn voor zowel aanschaf als onderhoud. Zowel locatie De Blaauwe Hoeve als Antonius en De Lange Akkers krijgen nu ook de beschikking over een rolstoelfiets.



Onlangs zijn de eerste twee exemplaren geleverd door Jeremiasse en hebben de vrijwilligers voorlichting gehad.

Toekomst

Willy hoopt deze zomer alle fietsen op de weg te hebben. Hij rekt op nog meer vrijwilligers en dat iedereen bereid is minimaal 1x per week te fietsen zodat de bewoners van de zorgcentra er lekker op uit kunnen. De afdeling Fysiotherapie van De Blaauwe Hoeve maakt ondertussen ook gretig gebruik van de fietsen. Willy overweegt kant-en-klare routes te maken met vermelding van afstand, tijd en eventuele koffiestop, maar een eigen route blijft natuurlijk ook mogelijk. De 2 accu's staan garant voor ritten tot ruim 40km. Dit voorjaar zullen de duofietsritten via flyers onder de aandacht worden gebracht, maar alle inwoners die geïnteresseerd zijn, kunnen zich nu al aanmelden bij

Team Welzijn

Willy kan tevreden omzien, maar beseft hoe belangrijk het is om blijvend zijn vinger aan de pols te houden. Wat hem betreft mag het duofietsseizoen beginnen.

Jan van Gulick, vrijwilliger duofiets

Paasgroet van de Zonneschool aan De Lange Akkers

Op 23 maart kwamen kinderen van de "Zonneschool" (Belgische Koewacht) ons een paasgroet brengen. Ze hadden een aantal paas-kijkdozen gemaakt en voor iedere bewoner een paaskaart. Deze kwamen ze persoonlijk afgeven. Omdat de juf wist dat de kinderen niet naar binnen zouden mogen hadden ze een spandoek gemaakt met daarop "Vrolijk Pasen". Als klap op de vuurpijl deden de kinderen buiten op het terras nog een zelfbedacht dansje. De dankbare bewoners van "De Lange Akkers" genoten hiervan op afstand en van achter hun ramen. Als dank aan de kinderen waren er voor hen ei warmertjes in de vorm van mini-mutsjes, door de dames van de handwerkclub gebreid. "Lief dat de kinderen dit voor ons willen doen en aan ons denken", zei een mevrouw na afloop.

Margriet Mulder, team welzijn



Nog even terug naar Pasen op Unit 3



Omdat we nu al een jaar met corona leven, wilden we onze unit opvrolijken met paastakken en paasversiering. Mevrouw Jeanne van Rie is sinds een paar maanden bij ons komen wonen en is erg creatief. Ze had nog een paar dozen staan met paasversieringen van toen ze nog een bakkerswinkel had. Samen zijn we aan de slag gegaan en hebben onze unit mooi versierd. De mooie versiering had veel bekijks en de bewoners genoten ervan.

Ook stond er een vaas met verschillende eieren op de begane grond. De bewoners konden raden hoeveel eieren erin zaten. De winnaar kreeg een mooi chocolade paasei.

Marianne van Cauteren, medewerker unit 3

Paasontbijt

Zondagmorgen 4 april (1e paasdag) werden de bewoners van De Lange Akkers gewekt door onze "paashaas-helpers". Zij verwendeten iedereen met een paasontbijtje, compleet met jus d'orange en een gekookt eitje. De eierwarmers (gebreed door de dames van het breicafé) en een bloeiend plantje zorgden voor een kleurig accentje.

Uit de vele positieve reacties bleek dat dit een goeie actie was van de paashaas-helpers Georgette en Rosette!

Margriet Mulder, team welzijn



Enthousiaste lezers

Op de foto zien jullie bewoners die enthousiast de Huiskrant aan het lezen zijn. Leuk om te zien en een opsteker voor onze redactie!



Huiskamerproject op De Lange Akkers

Begin april is woonzorgcentrum De Lange Akkers in Koewacht gestart met de pilot "Huiskamerproject". Het project geeft bewoners die dat nodig hebben extra begeleiding en een dagstructuur, zodat zij daar zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Op dit moment nemen, in verband met de geldende coronamaatregelen, zes bewoners van De Lange Akkers deel aan het project. Zij zijn van 11.00 tot 19.00 uur van harte welkom in de gezellig ingerichte huiskamer. Hier kunnen zij deelnemen aan diverse welzijnsactiviteiten, zowel in groepsverband als individueel. Ook bereiden en nuttigen de bewoners hier samen de maaltijden. Uiteraard worden zij daarbij begeleid door medewerkers van De Lange Akkers.

De Stuiker

De bewoners hebben op de eerste dag van het project al een toepasselijke naam gevonden voor de huiskamer, namelijk: De Stuiker. Uiteraard is hier wel een woordje uitleg voor nodig, want niet iedereen zal weten wat "De Stuiker" voor iemand is, en welke taak hij/zij had. Koewacht is eigenlijk een echt Vlassersdorp. Dit gewas werd er vroeger veel geteeld en verwerkt tot linnen. Wanneer het vlas rijp was, werd dit afgereden en in bosjes gebonden. Mannen en vrouwen gingen vervolgens aan de slag op het land om deze bosjes twee aan twee, tegen elkaar te "Stuiken". Zo konden ze mooi drogen en het gaf ook een prachtig gezicht op het land. Bij veel mensen uit onze streek zie je schilderijen met vlas stuiken aan de muur in huis hangen.

Ervaringen

We horen veel enthousiasme onder zowel bewoners als medewerkers. Al na een paar dagen ontvingen we deze leuke reactie van een bewoner en haar familie!

Bewoner: "Ik kijk er iedere ochtend naar uit om naar de huiskamer te komen, een gezellig samenzijn met de medebewoners. De zusters zorgen voor gezelligheid en leuke activiteiten. Zo doen we bingo (wat ik altijd al graag deed) en er zijn nog prijsjes ook! Maar ook hebben we al cake gebakken en drinken we smoothie in de middag of gezellig een advocaatje met slagroom."

Familie: "Het is een geruststelling voor ons dat ma naar de huiskamer gaat. Alleen op haar kamer zitten is ook niet alles. Ma is altijd graag betrokken geweest. Nu we horen dat ze het op de huiskamer naar haar zin heeft, geeft dit ook ons een vrolijk gevoel. Je levert in als je in een verzorgingshuis komt wonen, maar als er dan stimulans is om samen de dag door te brengen, kun je alleen maar content zijn. Ma is dat, dus wij als kinderen ook."

Alex Beaurain, medewerker DLA

Herinneringen van twee voetbalfans



Als het enigszins goed weer is gaan de bewoners van “de Korenbloem” op “De Lange Akkers” graag een eindje wandelen.

Laatst hadden Theo Raes en Roger van Damme geluk. Toen we bij het voetbalveld van RKVV Koewacht (vlak naast De Lange Akkers) langsliepen, zagen we dat er een aantal mannen bezig waren de gebouwen op te knappen. We werden door hen uitgenodigd om een kijkje in de kantine te komen nemen. In de kantine hangt een collage van allerlei foto's van teams door de jaren heen. Dat werd voor de mannen een feest van herkenning!

“Ah, daar heb je En hoe heet hij ook al weer?” Theo herkende zichzelf nog op een foto. En ook zijn zoon was gauw gevonden. Geen wonder dat de beide mannen zoveel gezichten herkenden, ze zijn al jaren bij de club betrokken. Theo en Roger hebben zelf nooit gevoetbald, maar allebei hebben ze jaren in het bestuur gezeten. Vooral het organiseren van activiteiten voor de jeugd was volgens Roger een belangrijke bezigheid. Er werden toernooien, wedstrijden en fancyfairs georganiseerd.

Ook nu nog is Roger balsponsor en gaat hij graag bij wedstrijden kijken. Theo vertelt over de bouw van de kantine. Dat was vroeger een oud houten gebouwtje. Totdat er iemand zei dat het bestuur voor twee flessen jonge klare een loods kon overnemen. Deze moest dan wel door henzelf afgebroken en weer opgebouwd worden. En dat is gebeurd. Nog eens 10 jaar later werd de mooie stenen kantine, die er nu staat met vereende krachten gebouwd.

Theo vertelt dat hij naast bestuurslid ook begeleider van het 2e elftal was en grensrechterde. Hierdoor was hij vaak op zondag van huis. Gelukkig vond zijn vrouw dit goed.

Vorig jaar bestond de club 75 jaar, maar helaas kwam er van feesten niet veel door Corona. Misschien houden de mannen dit feestje nog te goed.

Ze kunnen allebei ook niet wachten tot er weer echt gevoetbald mag worden op de velden. Dan gaan ze zeker een kijkje nemen.

Margriet Mulder, team welzijn

Herinneringen bij de gereedschapskist



Agatha van Feest van Herkenning is bij de Korenmarkt langs geweest. Ze had de gereedschapskist meegenomen. Vele herinneringen kwamen weer naar boven. Het was die dag heerlijk weer, dus zaten we lekker buiten in het zonnetje.

Brigitte Ras, team welzijn

Op bezoek bij... Twee kanjers



Twee kanjers van vrijwilligers

Na meer dan 25 jaar vrijwilligerswerk bij Curamus, later ZorgSaam, gaan Piet en Ria Boeding ermee stoppen. In Terhole, waar ze wonen vertellen ze me hoe ze in het vrijwilligerswerk gerold zijn en wat ze allemaal gedaan hebben.

Hoe het allemaal begon

Piet vertelt: "Mijn moeder Tieleke woonde toentertijd op afdeling Esdoorn. Ria en ik kwamen er regelmatig." Ria: "Eén van de personeelsleden, Anita v.d. Berg, vroeg aan me of ik wat wilde helpen bij het bakken van wafels, of eens met iemand gaan wandelen, of bewoners naar een activiteit in het restaurant brengen. Ik vond dat wel leuk en je maakte weer eens wat anders mee. Zo brachten we een keer de bewoners naar een optreden van Piet Brakman in het restaurant. Piet kwam uit het westen. Eén van onze bewoonsters, Marie Basting, kwam ook uit het westen. We komen daar binnen en we zien Piet Brakman al staan. Meteen komt hij naar ons toe en zegt: "Hé Marieke ben jij hier ook?"

Op een gegeven moment vroeg Anita me of ik vaste vrijwilligster wilde worden. Ik heb toen "Ja" gezegd. Later kwam mijn man Piet erbij."

Piet: "Ja, dat ging ook op een speciale manier. Het was Sinterklaastijd. De eigenlijke Sinterklaas lag in het ziekenhuis en men vroeg aan mij of ik wilde invallen. Van het één kwam het ander. Toen ik met de VUT ging, ben ik ook officieel vrijwilliger geworden."

Vele activiteiten

Wat deden jullie zoal? Ria: "We hadden met een paar andere vrijwilligers een naaimiddag en een praatgroep. Verder hielp ik 's morgens met het eten geven aan de bewoners. Piet was dan naar de fitness bij de fysio, dus dat kwam goed uit."

Piet: "Ik zorgde ervoor dat de tuin er altijd netjes bijlag en uiteraard speelde ik Sinterklaas. Dat was voor de bewoners en ook voor de kinderen van het personeel van de afdeling. Ik maakt er altijd iets leuks van. De kinderen moesten Sinterklaas gaan zoeken. Ik zat dan bijvoorbeeld op het terras van het Tuinhuis of in de stoel van

de dokter, die een kamer bij de afdeling had. De kinderen en de bewoners vonden het prachtig. Vaak kwamen ze spontaan iets tegen me vertellen. Zo kwam er ineens een kind naar me toe en zei: "Sinterklaas, mijn moeder is in verwachting!" Leuk hè?"

Ria: "Als er iets te doen was maakten Piet en ik iets lekkers klaar voor het eten. Zo hebben we eens een groot buffet klaargemaakt voor de hele afdeling Esdoorn. Dat was geweldig."



Van afdelingen naar kleinschalige woningen

Toen werd er flink verbouwd op De Blaauwe Hoeve. De afdelingen verdwenen en daarvoor in de plaats kwamen er kleinschalige woningen. Wat betekende dat voor jullie vrijwilligerswerk?

Ria: "We wilden graag bij elkaar blijven. De leiding wist dat we graag kookten. Er is toen afgesproken dat we de ene week op donderdag in huisje 134 en de andere week in huisje 136 gingen koken."

Piet: "We kookten altijd vers. Ria deed de voorbereidingen met een aantal bewoners aan de keukentafel. Aardappelen schillen, groenten schoonmaken enzovoorts. Erg gezellig altijd. Ik zorgde ervoor dat de maaltijd lekker klaargemaakt werd. Soms hadden we speciale kookdagen als er bijvoorbeeld mosselen of asperges waren. We maakten ook altijd verse soep voor twee dagen. Het personeel bij de burens wist dat ook en kwam dan regelmatig een lekker kopje halen. De bewoners en personeel vonden het altijd een feestmaal. Daar genoten Ria en ik zo van!"

Ria: "Piet speelde ook hier altijd Sinterklaas. Er was altijd wel wat te beleven. Het personeel had een keer allemaal keukengerei als cadeautje ingepakt voor de bewoners. Eén van de bewoonsters had scherp op de Sint gelet. Ze pakte haar cadeautje uit en er kwam een vergiet uit. Ze zette die op haar hoofd, ging naar Sinterklaas en zei: "Kom je vanavond koken?" Iedereen schaterde het uit!"



Bedankt Piet en Ria

Wat een leuke anekdotes allemaal Piet en Ria. Jullie hebben vast een geweldige tijd gehad. Wanneer was jullie laatste dag?

Piet en Ria: "Ja, het was een prachtige tijd. Donderdag 19 maart 2020 was de laatste keer dat we gekookt hebben in huisje 136. Daarna kwam de coronapandemie."

Mooie herinneringen aan een mooie vrijwilligerstijd. We zijn Piet en Ria daar heel dankbaar voor. We wensen ze het allerbeste toe!

Jan Knibbeler, redactie huiskrant

Wat er allemaal gebeurde op de



Bert Pleunis maakte voor iedere bewoner een prachtig paasstukje



De vrijwilligers van De Baronie maakten voor iedere bewoner een mooi paasstukje



Agatha van der Geld is langs geweest met een koffer vol oud gereedschap op Korenmarkt beneden. Het was lekker weer dus hebben we de bijeenkomst buiten gedaan.



Georgette Hiel kwam met de boerenkoffer in de Serre voor de bewoners van de Korenmarkt. Na afloop werd samen de afwas gedaan.

Korenmarkt en De Baronie...



De bewoners van De Baronie bewonderden de mooie tulpen bij een uitstap.



Bewoners van de Korenmarkt en De baronie genoten van een optreden van de Joywalkers



De terrassen van de Korenmarkt en De Baronie werden mooi opgefleurd. FLOR by Kimberly uit Sint Jansteen kwam alle bloemen en potgrond leveren, waarvoor onze hartelijke dank!

Het regent chocolade op De Blaauwe Hoeve



Het is nog erg stil op De Blaauwe Hoeve. Het restaurant en het tuinhuis "De Lommerte" mogen nog niet open, grote voorstellingen mogen we ook nog niet door laten gaan. Wat duurt het allemaal lang. Maar dankzij een schenking konden we alle bewoners van "De Torens" trakteren op heerlijke chocolade-eitjes, met dank aan Bianca Valckx.

Cyriana Messens, team welzijn

Vele kleine dingen maken de bewoners blij op Antonius

Bianca hartelijk bedankt

voor je gulle gift voor de bewoners van Antonius, Bewoners hebben weer een volle doos met snoepgoed gekregen. Mede door mensen zoals jij ziet de wereld er net iets mooier uit en gelukkig zijn er vele mensen die op deze manier proberen hun steentje bij te dragen! Met dank aan iedereen die ervoor zorgt dat bewoners niets te kort komen. Dit kan door een spontane taart te bakken of door simpelweg een telefoontje te plegen, te fietsen of door te zorgen dat er steeds een lekkere maaltijd voor de bewoners is verzorgd. Of gewoon om er te zijn als het nodig is.

Wilma Morcus, team welzijn



Mooi bloemstukje

Woensdag 5 mei werd er een creatieve middag georganiseerd door vrijwilligster Jose. Kop en schotel werden op elkaar geplakt en daarin werd een mooi bloemstukje opgemaakt. Uiteraard hoorde er op deze Bevrijdingsdag ook een heerlijke oranje tompouce bij, gesponsord door de keuken. 's Avonds om 17.00 u werd er op de kamers nog een heerlijk broodje gezond verzorgd.

Wilma Morcus, team welzijn



Aspergesoep voor bewoners Antonius

Vele maaltijden worden er geserveerd in Antonius. Van frietjes, broodjes gezond tot verse soepen. Op woensdagavond helpen vrijwilligers bij het uitdelen van de maaltijden en het koken, bakken en de verzorging hiervan. Deze avond was het Bert Pleunis die de soep zou maken.

Er waren voor de soep wel 50 bewoners aangemeld! Bert vond het geen punt en wilde deze maaltijd toch graag verzorgen. Verse asperges en ham werden aangekocht en bereid. Het was dan ook wel enkele uurtjes werk, maar zoals Bert zelf zegt: "Geen probleem hoor!" Wat is er weer genoten van de soep met stokbrood met uiteraard roomboter. Bert, Riet, Addy, Frans en alle vrijwilligers, hartelijk bedankt voor wederom jullie inzet! In de gehele coronatijd hebben we op jullie kunnen rekenen, waarvoor welzijn een enorm respect heeft! Dank jullie wel!



Wilma Morcus, team welzijn

Bedankt voor de bloemen

Het tuintje van Blauwe Hofke 63 staat er weer fleurig bij, dankzij Roger van SPAR Blommaert uit Vogelwaard. Hij schonk de vele perkplantjes.

Melissa de Kesel, medewerker Blauwe Hofke 63



Een nieuwe bewoner stelt zich voor...

Blaauwe Hofke 90 krijgt halverwege dit jaar een “nieuwe bewoner”.
Vanaf juli neemt uitvaartzorg en afscheidshuis ‘De Koestering’ haar intrek op dit adres.

Blaauwe Hofke 90, de laatste jaren dienstdoende als opbergruimte/magazijn, krijgt eerst een flinke opknabbeurt. Naast een ontvangstruimte en verzorgruimte worden er 2 ruime en sfeervolle familiekamers gerealiseerd. Deze ruime suites zijn exclusief beschikbaar voor mensen uit heel de regio als zij een uitvaart door ons laten verzorgen. Vanaf het moment van overlijden tot en met de dag van de uitvaart is deze kamer 24 uur per dag toegankelijk.

Familieleden krijgen een sleutel en zij kunnen, wanneer ze maar willen, een bezoek brengen aan hun dierbare. Het staat u vrij om de kamer “eigen” te maken met foto’s en persoonlijke spulletjes en er samen tijd door te brengen. Met de prachtige kapel van De Blaauwe Hoeve direct naast de deur en Brasserie Truffino aan de overkant van het plein is ons afscheidshuis en uitvaartzorg zeker voor de bewoners van ZorgSaam een aanvulling op de dienstverlening.

De naam Uitvaartzorg en afscheidshuis ‘De Koestering’ klinkt misschien bekend. Sinds 2015 zijn wij gevestigd tegenover ZorgSaam Antonius en de H. Martinuskerk in Kloosterzande. Daar zijn ook twee sfeervolle 24 uren kamers en beschikken we over een huiselijke aula waar, in normale omstandigheden, 150 personen welkom zijn. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de afscheidsdienst daar automatisch plaats moet vinden. Wij bieden nabestaanden altijd alle vrijheid om zelf keuzes te maken. We luisteren goed naar uw wensen en ieder afscheid wordt hierdoor uniek. Bij ons staat liefdevolle zorg centraal, zowel voor

de overledene als voor de mensen die belast zijn met alle zorgen omtrent het regelen van een uitvaart. Wij nemen deze zorg graag uit handen.

Soms vinden mensen het belangrijk om tijdens het leven alvast na te denken of zelfs te beslissen over de wijze waarop zij afscheid willen nemen. Niet omdat zij wat ouder worden of ziek zijn, maar om er zeker van te zijn dat, wanneer ze komen te overlijden, hun wensen met betrekking tot hun afscheid worden gerespecteerd. Dit geeft vaak duidelijkheid en dus ook rust. Bij ons is iedereen welkom, ongeacht of u niet of wellicht bij een andere uitvaartonderneming verzekerd bent.

Wij komen, indien u dat wenst, persoonlijk en vrijblijvend bij u langs om uitvaartwensen op papier te zetten. U bent ook welkom bij ‘De Koestering’ om samen onder het genot van een kopje koffie of thee rond de tafel te zitten en alles op een rijtje te zetten. Dit alles is geheel vrijblijvend... u zit nergens aan vast en het kost u niets... enkel een ogenblikje van uw tijd. Wij kunnen u meestal direct een passende kostenbegroting overhandigen en de waarde van een polis voor u opvragen en hierin verwerken.

Bent u nieuwsgierig geworden? Zodra we klaar zijn met schilderen, inrichten en schoonmaken nodigen wij u graag uit om eens een kijkje te komen nemen.

Anouska van Waes en Inge Sponselee, Uitvaartzorg ‘De Koestering’



Bloemenpracht op Antonius dankzij vrijwilligers

Vrijwilligers zorgen voor mooie bloemen voor de bewoners rond Antonius. Dit leverde vele positieve reacties en blije gezichten op.

Gefeliciteerd Sonja met je zilveren jubileum

Onze collega Sonja Meertens was 1 april 25 jaar in dienst. En dat was geen 1 april grapje. We wilden dit niet zo maar voorbij laten gaan en daarom hebben we haar op gepaste manier in het zonnetje gezet. En om onze waardering te benadrukken, krijgt Sonja ook een plaatsje in de Huiskrant! Een dikke proficiat Sonja!

De collega's van Stellenberg AB Antonius



Een verdiend lentepakketje

21 maart is de Lente begonnen. En hoe leuk is het dan dat wij op 20 maart met mooi weer de bewoners verrasten met een lentepakketje van Bloemenhuis Elise. We vonden dat ze dit wel verdiend hadden, na zo'n winter. We kijken met zijn allen uit naar betere tijden. De bewoners waren allemaal blij verrast toen we de pakketjes ronddeelden. De versiering werd door de meeste bewoners aan de voordeur gehangen, zodat ook de gang feestelijk versierd was.

Afdeling Stellenberg AB, Antonius

Dans en muziek in een jas vol liefde

Op 12 en 14 mei hadden we het genoegen om een prachtig duo te mogen ontvangen op De Blaauwe Hoeve. Onze bewoners van kleinschalig wonen konden genieten van een unieke voorstelling. Les Docteurs du Coeur, helemaal uit Gent, brachten dans en muziek in een jas vol liefde. Wat hebben de bewoners genoten.

Cyriana Messens, team welzijn



Poffertjes voor de jarige Piet

Dhr. Piet Bettinger, bewoner van de Lange Akkers, werd op 11 mei 95 jaar. De familie van meneer vond dit zo'n heugelijk feit dat zij met hun poffertjeskraam en een draaiorgel deze dag extra feestelijk kwamen maken.

Het bijzondere daaraan is dat Piet Bettinger opgegroeid is in de poffertjeskraam van opa Visser in Dordrecht, waar regelmatig mee hielp. De familie kon hem geen groter plezier doen. In het bijzijn van familie (waaronder zijn 92 jarige zus) genoot hij op het met vlaggetjes en ballonnen versierde terras van de poffertjes en het gebeuren.

Ook alle bewoners en personeel werden getraakteerd op poffertjes. Het draaiorgel speelde allerhande bekende liedjes. Het

werd een heel gezellige middag. Diezelfde avond was Piet te zien op Omroep Zeeland en een dag later stond hij in De Stem.

Als dat geen geweldige verjaardag is! We hopen dat we volgend jaar weer zo'n fijne dag met Piet mogen beleven. De familie heeft al toegezegd dan ook weer van de partij te zijn....met poffertjeskraam.

Margriet Mulder, team welzijn



Wat doen jullie eigenlijk 's nachts?

Laatst vroeg een stagiair wat doen jullie eigenlijk 's nachts. Mijn mond viel van verbazing open maar gelukkig was dit door het mondkapje niet te zien. Ik haalde diep adem en telde tot tien. Wat doen wij eigenlijk 's nachts herhaalde ik....

Wij zijn er een hele nacht voor alle cliënten. Voor iedereen die bang is, angstig, voor mensen met hartkloppingen of hoofdpijn. Even een pilletje en een luisterend oor. Iemand troosten met verdriet. Voor iemand die naar het toilet moet of de toilet net niet heeft gevonden. Snel een dweil pakken en zorgen dat er niemand valt. Ik ben mijn fiets kwijt! Iemand laten drinken die dorst heeft. Iemand voor de 3de keer terug in bed leggen en weten dat die er zo weer uit gaat zijn. Slapen de kindjes al? Naar de oproepen gaan, fietsen door weer en wind. Jas aan, jas uit. Staan de ovens aan? Overal de lichten uit doen. Iemand die het warm heeft of juist koud...even een hand vastpakken een lampje aan doen. Even een aai over het hoofd, een sussend het is oké. Wie loopt er hier door mijn huis en waar is iedereen? Iemand insmeren met bodylotion. Is de bar al open? Ik heb zin in koffie. Kan ik al douchen? Ik moet naar de markt. Meegaan in de beleving van de cliënt. Het geluid van de kraan, een cliënt wast haar gezicht. Eigenlijk is het nog maar half 4 maar zij heeft haar uren slaap te pakken. Ze gaan niet om 23 uur naar bed, ze liggen er op tijd in en in het begin van de nacht zijn ze wakker. Heb ik gebeld zuster? Ik geloof het niet hoor...ik weet het niet meer. De lichten weer uitdoen. Hoe laat is het zuster? Mag ik al opstaan? Mama! Hoe laat gaat de bus? Een liedje zingen. Zachtjes neuriën. Heb ik nog brood in huis? Wie is die man op mijn kamer? Help zuster help dan toch. 4 keer op een nacht iemand terug omkleden in nachtkleding omdat die cliënt dacht dat het al ochtend was. De wc doorspoelen. Mag ik een sigaret? Moeder! Moeder! Iemand over zijn rug wrijven. Nogmaals de verlichting uitdoen. Onder de morgen koffie zetten omdat een cliënt er al vier keer om gevraagd heeft. Een boterham aanbieden omdat de honger niet over gaat.

Wat doen wij eigenlijk een hele nacht?

Wij zijn er de hele nacht. Voor iemand die ziek is, terminaal, iemand comfort bieden zo goed het nog kan. Voor families die waken bij hun dierbare. Bij mensen met corona de moeite nemen om steeds helemaal ingepakt toch een hand vast te houden. Laten voelen dat je er bent, dat ze niet alleen zijn.

Ik heb jaren op een pg afdeling gewerkt. Bij sinterklaas, kerst of bij een overlijden werd er wel eens door familie gevraagd met hoeveel personeel we waren. Dit voor een klein cadeautje of een attentie. Altijd werd het dagpersoneel doorgegeven, nooit de nachtdienst. Terwijl we er iedere nacht zijn. Ook wij verdienen wel eens een attentie of een dankjewel voor de goede zorgen....we zijn allemaal mensen. We doen allemaal ons werk en ons uiterste best....zelfs 's nachts! De zorg duurt 24 uur, dag en nacht gaat dat door.

Wat doe wij eigenlijk 's nachts.....gewoon er zijn, dat doen we!

Cindy Collet, team nachtzorg

Anders dan anders met Koningsdag

Koningsdag anders dan anders, maar zeker niet minder leuk vindt team welzijn. Daarom zorgden zij voor een Oranje Bingo voor alle kleinschalige woningen. Met een tas vol leuke oranje prijzen ging men naar de woningen. Hier op Blaauwe Hofke 77 hadden de dames véél plezier bij de Oranje Bingo.

Team Welzijn



Naar de bollen.....in Koewacht

Eind maart en prachtig weer. Dhr. van Gremberghe had wel zin om eens mee te gaan fietsen op de duofiets. Dan rijst al snel de vraag: "Waar fietsen we naar toe?". Daar hoefde hij niet lang over na te denken: "Ik heb horen zeggen dat de tulpenbollen al in bloei staan. Laten we daar eens gaan kijken."

Ik was al bang dat hij helemaal naar Lisse zou willen fietsen! Maar nee hoor, vlak buiten Koewacht (aan de Kloosterstraat) vonden we een veld met prachtige kleuren, bloeiende tulpen in rood en roze. Dat was die dag dus dubbel genieten: zon én bollen. En dat al in eind maart. Een heerlijk fietstochtje.

Margriet Mulder, team welzijn



Op de foto met de koning!

Wat een unieke kans: op de foto met onze koning.

In De Lange Akkers kon het dit jaar. Koning Willem Alexander kwam op de dag vóór zijn verjaardag langs om met ieder die dat wilde op de foto gaan. Daar werd veel gebruik van gemaakt. Leuk versierd met oranje attributen werden de foto's prachtig.

Op zijn verjaardag trakteerde de koning nog op oranje tompoezen en een oranje bittertje, een advocaatje of een glaasje sinaasappelsap. We hebben een goeie koning!

Margriet Mulder, team welzijn



Koningsdag 2021, nog steeds anders dan anders

De dag begon op Antonius net als in heel Nederland met het zingen van het Wilhelmus om 10.00 uur, vervolgd door een kopje koffie met een oranjelekkernij. Vrijwilligster Sandra verzorgde daarna een glaasje advocaat met slagroom. Zoals jullie kunnen begrijpen waren er niet veel mensen die dit niet wilden nuttigen. Wij stellen deze spontane actie bijzonder op prijs, dank hiervoor.

Na de middagmaaltijd even rusten, want na maanden van weggeweest, door de winterperiode en corona konden de Zangers van Toen weer buiten zingen en we konden het niet beter met het weer treffen, want de zon scheen en er was geen wind.

Vrijwilligers hadden we bereid gevonden om buiten wafels te bakken. Deze werden gratis uitgedeeld voor alle bewoners en personeel. Omroep Zeeland kwam verslag doen voor zowel radio als tv. Antonius werd hierdoor mooi in het toch al schijnende zonnetje gezet.

Uitgedost in oranje kwamen bewoners over het hele plein zitten. Ze hebben genoten van de rondlopende kinderen. Die zorgden ervoor dat het plein mooi was ingekleurd met stoepkrijt. Prachtig!

Ook deze dag kon er een fietstocht worden gereden die door het oranjecomité was uitgezet. Hiervan hebben drie bewoners kunnen genieten, omdat er zich spontaan drie vrijwilligers hadden aangemeld om te gaan fietsen. Uiteraard stonden er ook voor hun wafels klaar bij thuiskomst.

We kunnen spreken van een zeer geslaagde dag, mede door alle vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet! Hartelijk dank!

Wilma Morcus, team welzijn



Een fijne tijd bij “de Gidsen”

Herinneringen aan de “Nederlandse Gidsen Beweging”

Mevrouw Riet Lambert-Hamelink zat vroeger in het katholieke jeugdwerk “de Gidsen” in Stoppeldijk. Van haar twaalfde tot haar achttiende jaar was ze lid en daarna werd ze er leidster tot haar vijftiende, toen ze trouwde.

Ze heeft er een hele fijne tijd gehad. Riet vertelt: “We hadden iedere week een bijeenkomst waarin we bijvoorbeeld samen zongen en vaardigheid oefenden in knopen leggen en zo. We gingen in de mei maand bewegen naar Ter Eecken. Ook gingen we ieder jaar kamperen. We zijn eens in “de Elderschans” in Aardenburg geweest. En ook kampeerden we eens bij Maenhout in Clinge. Daar sliepen we met zijn allen in de schuur. We werden dan ’s morgens verwend door mevrouw Maenhout met verse eitjes, zo onder de kippen vandaan. Geweldige ervaringen waren dat. Daar heb ik heel fijne herinneringen aan. Hoe ouder je wordt hoe meer er boven komt.”

“Ik heb nog steeds profijt van wat ik toen leerde en meegemaakt heb. Een paar spreuken die ik daar hoorde en die ik me nog steeds herinner en waar ik steun aan heb zijn: Wees dankbaar, voorkomend en beleefd
Aan ieder die jou zijn krachten geeft.

Daar alleen kan liefde wonen
Daar alleen is leven goed
Waar men stil en ongedwongen
Alles voor elkander doet.”

Bedankt voor je herinneringen bij de gidsen en de mooie spreuken Riet!

Margriet Mulder, team welzijn





Doet u het nog zo?

Op de dagopvang/wilg 2 koken we regelmatig zelf. We proberen ook wel eens iets anders dan dat ze gewend zijn te koken maar toch blijkt dat mensen nog het liefst "een gewone pot eten" op prijs stellen.

Vandaag verse courgettesoep, snijbonen met een gehaktbal en aardappelen. Natuurlijk zoals het vroeger ging met een snijbonenmolentje. De interactie met de bezoekers is dan reuze gezellig.

Terry Ferket, De Wilg

Heerlijke pannenkoeken en genieten van de leerlingen van groep 7 en 8

Vrijdag 19 maart was het weer onze jaarlijkse pannenkoekendag. Dit jaar hebben we er een andere invulling aangegeven vanwege de maatregelen rondom corona. Alle kleinschalige woningen hebben een pannenkoekenpakket ontvangen om zelf pannenkoeken te bakken.

Op vrijdag kwamen de leerlingen van groep 7/8 om een bezoekje te brengen op de terrasjes van de woningen. Ze versierden de ramen en hebben mooie tekeningen gemaakt met stoepkrijt op het terras. De bewoners zaten heerlijk voor het raam en genoten van de activiteiten op hun terras.

Enkeel maal weer sa-
mengekomen op
het plein hebben
de leerlingen een
dans gedaan op
de muziek van de
Jerusalem Challen-
ge. Dankzij de fijne
samenwerking met
Kindcentrum Moer-
schans hebben vele
bewoners kunnen
genieten!

*Veronique Altenburg,
team welzijn*



Een kast vol verrassingen

Op 25 maart kwamen de kinderen van basisschool 't Getij bij Antonius langs om een kast te plaatsen in de gang. Deze kast was gevuld met allerlei zelfgemaakte spullen van de kinderen. Ze waren bestemd voor de bewoners en voor het personeel. Ieder mocht een voorwerp uit de kast nemen. Dit alles was als dank voor alle goede zorgen tijdens de coronacrisis.



De voorwerpen waren meestal in hartvorm, maar ook andere zelfgemaakte spullen werden tentoongespreid in de kast. De kast was voor deze speciale gelegenheid door vrijwilliger Linda Geus fleurig opgeschilderd. Wij danken dan ook de kinderen en Linda van 't Getij voor alle creatieve creaties!!

Wilma Morcus, team welzijn

ZOMERAVOND



*De avond is weer warm en mild geweest,
terwijl de kinderen stoeiden om het meest
zit op een bankje in een groene dreef
d'oude man, die God dankt omdat hij nog leeft.*

*Nu zal mijn ziel de rust weer vinden
want de avond brengt de vrede weer,
voor hen die bij dageraad ten strijde gingen
willen wij danken keer op keer.*

*De avond is een wonderlied
waar jong en oud steeds van geniet.
Hier komen geen klachten, hier is men tevree
en dankt men aan 't voorbije in wel en in wee.*

Jozef VANDROMME ■

J. DE BUIKHEF

Woordzoeker - Weer en wind

S	N	E	V	E	L	H	I	T	T	E	G	I	I	E	H	V
M	E	S	K	I	L	B	K	L	I	M	A	A	T	G	R	R
E	W	U	A	D	E	P	R	E	S	S	I	E	O	I	A	F
L	S	B	U	I	E	N	R	A	D	A	R	O	E	A	L	M
T	M	E	T	D	W	A	A	I	E	N	L	S	J	O	N	B
E	O	R	B	R	I	E	S	J	E	O	K	R	G	D	A	L
N	G	O	O	B	N	E	G	E	R	O	O	E	N	R	A	E
E	E	W	W	T	D	N	H	O	U	O	T	I	O	U	K	G
B	B	E	A	I	S	O	E	G	V	T	W	M	R	P	R	A
E	U	R	T	T	N	T	O	R	I	O	E	N	E	P	O	H
W	I	L	Z	S	E	T	S	H	E	T	D	K	E	E	N	N
O	E	O	S	M	L	R	E	F	E	Z	H	A	W	L	E	O
L	N	L	N	N	H	E	K	R	R	T	E	C	N	S	K	O
K	L	E	E	E	E	M	G	O	I	E	N	I	O	R	L	F
I	I	Z	E	G	I	O	I	A	U	U	H	E	M	V	O	Y
N	J	J	U	E	D	Z	O	S	H	D	B	G	L	I	W	T
G	N	I	W	R	E	R	U	U	T	A	R	E	P	M	E	T

Onder alle goede inzenders wordt voor iedere regio, West-Midden-en Oost een mooie prijs verloot. In verband met de coronamaatregelen kunt u uw oplossing vóór **1 september 2021** alleen inleveren bij Team Welzijn.

De oplossing van de woordzoeker van de Huiskrant van maart/april is: **gezelligheid**

De winnaars van de woordzoeker 'hobby' zijn:

Prijswinnaar OOST:
Mevr. Ria Maas uit Hulst

Prijswinnaar MIDDEN:
Mevr. Zegers, Bachten Dieke

Prijswinnaar WEST:
Mevr. Bron- de Buck
Rozenoord

Oplossing

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAROMETER	NEVEL
BEWOLKING	ONWEER
BLIKSEM	ORKAAN
BRIESJE	REGEN
BUI	REGENBOOG
BUIENLIJN	SMELTEN
BUIENRADAR	SMOG
DAUW	SNEEUW
DEPRESSIE	STORM
DRUPPELS	TEMPERATUUR
HAGEL	TORNADO
HAGELSTEEN	TYFOON
HEIG	VOCHTIGHEID
HERFST	VOORJAAR
HITTE	VRIESKOU
HITTEGOLF	WAAIEN
IJZEL	WATERKOUDE
KLIMAAT	WIND
KNMI	WINDSNELHEID
LENTE	WINTER
METEOROLOOG	WOLKEN
MIEZEREN	ZOMER
MIST	ZON

Oplossing puzzel weer en wind

De woordzoeker is ingevuld door:

Dhr. / Mevr.

Adres:

Postcode / Plaats:

Tel. nr.:

Het Labyrint bestaat 10 jaar

(11 mei 2011- 11 mei 2021)

11 mei 2011

Woensdag 11 mei 2011 kan ik mij nog herinneren als de dag van gisteren. Het was de dag dat het Labyrint van start ging, als ontmoetingscentrum voor mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorger. De bedoeling van het Labyrint was aandacht geven aan en rustig de tijd nemen om te luisteren naar mantelzorgers. De ervaring leerde wel dat voor hen contact met lotgenoten belangrijk is net zoals het delen van ervaringen of het uitwisselen van eenvoudige tips. 11 mei 2011 werd een speciaal moment om die mantelzorgers te verwennen en samen te eten. Een avondje zonder zorgen in een ontspannen sfeer. Dat alles onder de deskundige leiding van Terry Ferket.

11 mei 2021

Woensdag 11 mei 2021, na 10 jaar was het tijd voor een feestje om iedereen te bedanken die heeft meegewerkt om dit project tot een mooi resultaat te brengen. Want nog steeds is er behoefte om op deze wijze mantelzorgers te ondersteunen en aandacht te geven. Een dankwoord en zeker een felicitatie is op zijn plaats vooral in de richting van Terry en van vrijwilliger Annemieke, die in eerste instantie deelnam aan het Labyrint als ervaringsdeskundige. Geweldig bedankt voor wat jullie doen.

Bieke Weemaes- Jaspaert

Door alle maatregelen rond corona was het in deze tijd niet mogelijk ons 10 jarig bestaan feestelijk te vieren. In plaats daarvan hebben wij onze bezoekers verrast met bloemen, gebak en een kaart. De foto's geven daarvan een indruk. Wij willen Bieke Weemaes en Liesbeth de Bruijn, de initiatiefnemers van het Labyrint, hartelijk bedanken voor hun ideeën en hun inzet bij de start.

Terry Ferket en Annemieke Sanders- van der Marck



Lieve bezoekers van
het Labyrint
wij hopen jullie
snel weer te zien!



Met een nieuwe ijscokar de zomer in

Op Antonius is er een nieuwe ijscokar aangeschaft.
Laat nu de zomer maar komen!

Een bijzondere wandeling voor bewoners Antonius



NLDOET

Uiteraard grijpen we de NL Doet dag weer aan om er in deze bijzondere tijd toch iets moois van te maken! We starten deze middag tussen de 13.30 en 14.30 uur een uitgestippelde wandeling rond en door Kloosterzande. Onderweg komen we plaatsen tegen zoals het Pannenkoekenhuis, waar we een lekkere pannenkoek krijgen. Dan bij Tommy's krijgen we een ijsje als toetje. Verder komen er onderweg een drankje, een appel en niet te vergeten de koekjes van de cliënten van Zorgboerderij "Den Groenen Of" van de Groenendijk voorbij. De koekjes zijn door de cliënten speciaal voor deze dag hebben gebakken.

Bij terugkomst is er een ontvangst met muziek en krijgt iedereen een lekker drankje aangeboden met iets hartigs. De gehele dag wordt afgesloten met voor iedere deelnemer een certificaat. Dankzij het mooie weer deden er uiteindelijk 80 bewoners mee. Met dank aan al die vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben gemaakt, zonder jullie was deze dag niet mogelijk!

Wilma Morcus, team welzijn



Vanuit de dienst geestelijke zorg

Corona en kerk

Toen we begin vorig jaar te maken kregen met het coronavirus had niemand kunnen denken dat dit virus ons zo lang in de greep zou houden en zoveel invloed zou hebben op ons leven. Intussen hebben we nadrukkelijk ervaren wat de pandemie met onze wereld en met onze samenleving doet. Eerst en vooral heeft het coronavirus heel veel mensen ziek gemaakt, ernstig ziek. Er zijn vele mensen aan gestorven en zij die genezen zijn hebben vaak lange tijd nodig om echt helemaal te herstellen. Daarnaast heeft covid ons dagelijkse leven flink beïnvloed: handen geven, een schouderklopje, een kus of omhelzing als teken van felicitatie, troost of groet, het is er niet bij! Mensen werken zoveel mogelijk thuis, kinderen en jongeren konden lange tijd niet naar school. Winkelen, uit eten gaan, op café gaan, het was niet langer vanzelfsprekend. Velen hebben met hun bedrijf of zaak een uiterst moeilijke periode gekend en niet iedereen heeft het hoofd boven water weten te houden.

Onze kerken bevonden zich al langer in een moeilijke tijd. Naar de kerk gaan en geloven was al niet vanzelfsprekend meer. Mensen hadden al afstand genomen. In deze covidperiode is dat nog in een stroomversnelling gekomen! Ik durf te stellen dat het coronavirus in één jaar tijd met onze kerk heeft gedaan waar we anders misschien nog vijf of tien jaren over hadden gedaan. Onze koren zingen al bijna anderhalf jaar niet meer, onze vrijwilligers hebben elkaar al die tijd ook niet of nauwelijks meer gezien. Onze kerkgangers zijn hun vaste ritme kwijt en hebben mogelijk intussen al een andere invulling aan de zondagmorgen gegeven! Hoe zal het er uit zien in onze kerken als we de draad weer echt op kunnen gaan pakken? Wie zijn er nog over? Staan alle koorleden en vrijwilligers straks weer paraat? De komende tijd zal antwoord geven op al die vragen, maar ik ben er zeker van dat het vleermuisenvirus ook de kerk hard heeft geraakt!

Maar....wat kijk ik er naar uit dat we toch weer op zondag samen kunnen komen! Wat heb ik er zin in om weer vele van onze mensen te kunnen ontmoeten als we samen ons geloof vieren. En datzelfde enthousiasme hoor ik gelukkig bij heel wat mensen ook terug. Binnen ZorgSaam zijn we natuurlijk heel voorzichtig. We bekijken zorgvuldig hoe we op een veilige en verantwoorde manier weer kunnen starten met kerkelijke vieringen en diensten. In Oost-Zeeuws-Vlaanderen hebben we een begin gemaakt met de vieringen in wzc Antonius te Kloosterzande en wzc De Lange Akkers te Koewacht. Hopelijk komt dat moment ook voor de zondagviering in de kapel van De Blaauwe Hoeve te Hulst. In het begin zal dat nog onder de nodige voorwaarden zijn, maar we klampen ons vast aan de woorden van de missionair-minister Hugo de Jonge: "In september kunnen we mogelijk alle maatregelen loslaten en het normale leven oppakken." Enig voorbehoud is wel gepast, want onze keihard werkende minister is al wel eens meer iets te optimistisch geweest....

In memoriam

Godelief de Block-de Kind

Op 8 mei j.l. is op de leeftijd van 67 jaar Godelief de Block-de Kind overleden. Zij streed al geruime tijd tegen een ernstige ziekte. Godelief was een trouwe vrijwilligster in De Lange Akkers en nauw betrokken bij de vieringen vanuit de dienst geestelijke zorg daar. Ze zette zich er altijd voor in dat alles goed geregeld was en had een bijzondere aandacht voor de vieringen rond Kerstmis en Pasen en voor de jaarlijkse Mariaviering en herdenkingsdienst.

We hebben Godelief leren kennen als een lieve, zorgzame vrijwilligster die met hart en ziel meeleefde met het wel en wee van onze bewoners en van ons allen. We zullen haar heel erg missen. Oprecht wensen we haar man en haar gezin heel veel sterkte toe in deze moeilijke, verdrietige tijd.

Hoe onze heiligen een stapje terug hebben gedaan

Mijn opa was een hard werkende man. Hele weken was hij van huis. Hij werkte op een heistelling in de waterbouw. Als hij in de korte weekenden (op zaterdag werd er ook gewerkt!) thuis was, ging hij de moestuin in, naar de kerk en een potje kaarten om aan het eind van de zondag weer voor een week naar zijn werkplek te vertrekken. De moestuin stond vol met aardappelen, groenten, fruit. Oma kon er door de week mee vooruit! Het moestuinjaar kende van die bijzondere momenten waar ze echt van wisten te genieten. Zo herinner ik me dat de eerste nieuwe aardappelen uit de grond kwamen en daar echt smakelijk van werd gegeten. Een nieuwe, kleine aardappel op het bord: opa en oma genoten ervan en waren er ook dankbaar voor.

Die eerste nieuwe aardappelen haalde opa rond de feestdag van de H.H. Petrus en Paulus uit de grond: 29 juni. Niet ver daarvoor, niet ver daarna! Het dagelijkse leven was in die tijd nauw verbonden met allerlei feest- en gedenkdagen in de kerk. En allerlei gewoontes vonden plaats op of rond een feestdag van één van de vele heiligen. Zo eindigt bijvoorbeeld het aspergeseizoen al van oudsher op 24 juni en dat is de geboortedag van de H. Johannes de Doper. Nog altijd zullen de aspergekwekers niet zomaar van die datum afwijken en na 24 juni werden er nauwelijks meer asperges 'gestoken'. Vele van onze bewoners kennen ongetwijfeld heel wat gebruiken en spreuken die op een of andere manier met heiligendagen te maken hebben. Wat groeit en bloeit in de natuur wordt geplant of geoogst rond feestdagen van onze heiligen. Weerspreuken zijn vaak gekoppeld aan heiligendagen. "Regen met Sint Margriet (20 juli) geeft zes weken boerenverdriet."

Mooi toch om te zien hoe het dagelijkse leven van mensen zo met kerk en geloof verweven was. Met de nadruk op 'was'..... Want tegenwoordig zijn we in staat om groenten en fruit te produceren wanneer we dat willen, als het moet het hele jaar door. Met allerlei wetenschappelijke methoden bepalen we wanneer er geoogst wordt. En de weersvoorspelling laten we over aan 'Buienradar' of 'Weeronline'. Daar hebben we onze heiligen niet meer voor nodig! En dus hebben onze heiligen een stapje terug moeten doen. Maar als ik een nieuwe aardappel op mijn bordje krijg, dan denk ik toch even aan mijn opa en aan de H.H. Petrus en Paulus.

Geestelijke zorg in Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Binnen onze dienst geestelijke zorg hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. Toen ik in 2001 als geestelijk verzorger begon werkte ik alleen in De Blaauwe Hoeve te Hulst. In de heer Jo de Bruijn had ik een trouwe, toegewijde collega. Later werd ons team heel prettig versterkt met mevrouw Henny de Koning en werd ook het werkgebied uitgebreid: wzc Antonius te Kloosterzande kwam erbij, wzc De Lange Akkers te Koewacht volgde, er kwamen nieuwe locaties in de binnenstad van Hulst en in St. Jansteen. Intussen vormen we binnen ZorgSaam één dienst geestelijke zorg voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Mijn werkgebied blijft wel voornamelijk Oost-Zeeuws-Vlaanderen en direct naaste collega's heb ik hier niet. Gelukkig kan ik rekenen op onze vrijwilligers, maar het heeft toch zijn beperkingen om alleen verantwoordelijk te zijn voor de geestelijke zorg. Ik kan niet alles doen wat ik zou willen doen.... Daarbij legt momenteel mijn gezondheid mij ook de nodige beperkingen op. Het is verstandig om in deze tijd van een nieuwe start vanwege de coronapandemie goed te bekijken wat wel en wat niet opgepakt kan worden en met welke frequentie. Ik hoop op uw begrip. Van harte hoop ik dat mensen wel een beroep op mij blijven doen! Als ik iets kan betekenen voor bewoners, familie of naasten in tijden van ziek-zijn of bij overlijden, dan geef ik daar graag gehoor aan. Als er behoefte is aan een gesprek of ontmoeting, dan ben ik blij met de vraag. Schroom niet en neem contact op!

Kees van Geloof, dienst geestelijke zorg



Het
wordt een
sportzomer!



Colofon

De Huiskrant bestaat uit drie regio's: West, Midden en Oost.

De redactie bestaat uit de volgende leden:

Arienne Koster, Sarina Neve, Romy Bracke, Yvonne Verschueren, Marleen Lenders, Marty de la Ruelle, Babs de Schepper, Judith van Loon, Ingeborg Freijser en Jan Knibbeler

Druk en lay-out: **Drukkerij DRUWA**

Teksten voor de volgende Huiskrant kunt u **vóór 1 augustus 2021** mailen naar:

Editie Midden: huiskrantmidden@zzv.nl

Editie West: huiskrantwest@zzv.nl

Editie Oost: huiskrant@zzv.nl

De Huiskrant kunt u digitaal lezen op: www.zorgsaam.org/huiskranten

